

Maandag 14 februari – Valentijnsdag

‘En Jonatan liet David opnieuw zweren bij zijn liefde voor hem...’ (1 Sam. 20:17)(NBG).

Vergeet niet te zeggen: ik hou van je.

In de hoop hun relatie te redden, sleepte een vrouw haar man mee naar een hulpverlener. Tijdens de sessie vroeg de therapeut hem: ‘Zeg je wel eens tegen je vrouw dat je van haar houdt?’ De man bromde: Toen we trouwden heb ik haar gezegd dat ik van haar hield, en dat als ik ooit van gedachten zou veranderen, ik haar dat zeker zou laten weten.’ Maar mensen weten pas echt dat je van ze houdt wanneer je het ze laat zien en het ze vertelt. De relatie tussen Jonatan en David was zo sterk dat ze bereid waren hun leven voor elkaar te geven. Toch zegt de Bijbel dat Jonatan David opnieuw liet zweren bij zijn liefde voor hem. Wanneer je een dierbare verliest, besef je dat relaties veel belangrijker zijn dan bezittingen. We hebben de neiging om dat te vergeten in onze strijd om hogerop te komen. Maar wanneer je weet dat je nog maar een korte tijd te leven hebt, verandert dat je perspectief radicaal. Het zorgt ervoor dat je elk kostbaar moment wilt vullen met belangrijke woorden die je nog niet hebt gezegd en met belangrijke dingen die je hebt nagelaten te doen. Laat egocentrisme, vermomd als ambitie of religieuze ijver, je er niet van weerhouden je liefde te tonen aan de mensen in je leven die het moeten horen. Pleeg dat telefoontje. Stuur dat mailtje. Koop die bloemen. Zeg: ik hou van je. Meestal hebben mensen onze meningen en oplossingen niet nodig; wanneer we ze onze liefde en steun geven, vinden ze meestal hun eigen oplossingen. Ja, het is belangrijk om je door God gegeven opdracht in het leven te vervullen, maar niet ten koste van de mensen die er echt toe doen. Vier kleine woorden die mensen altijd fijn vinden om te horen zijn: ik hou van jou. Het is niet ingewikkeld - je moet er alleen aan denken.

Dinsdag 15 februari

‘Jullie zijn het zout... Jullie zijn het licht...’ (Matt. 5:13-14)(NBV21).

Jezus in een goed daglicht stellen.

Weten de mensen in je omgeving of met wie je werkt dat jij een christen bent? Wat vinden zij van je houding ten opzichte van gezagsdragers? Hoe zit het met de mensen die voor jou werken - heb je vaak kritiek, geef je wel eens complimentjes? Hoe gaat het met je tijdbeheer? Kom je op tijd op je werk en zet je je voor 100 procent in? Laat je zien dat persoonlijke groei en goed presteren belangrijk voor je is? Met andere woorden, zorg je ervoor dat Jezus in een goed daglicht wordt gesteld? Wanneer je er serieus over na begint te denken, kan het eeuwige lot van sommige van de mensen met wie je omgaat misschien afhangen van jouw optreden. Op dit moment zijn ze misschien niet zo geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt over de dingen van God. Maar dat kan allemaal in een oogwenk veranderen. Wanneer mensen in hun leven met een crisis worden geconfronteerd, zoals overlijden, echtscheiding, ziekte of werkloosheid, willen ze iemand met echte antwoorden. Dan gaan ze op zoek naar de mannen die in de vurige oven en de leeuwenkuil zijn gegooid, omdat niemand anders om hen heen antwoorden heeft die werken. Jezus zei: ‘Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrappt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel’ (Matt. 5:13-16).

Woensdag 16 februari

‘Ze [mijn woorden] zijn duidelijk voor iemand met inzicht’ (Spr. 8:9)(NBV21).

Overdrijf niet.

Koning Salomo schreef: ‘... mijn woorden zijn waarachtig. Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn uitspraken kun je vertrouwen, niets is vals of krom. Ze zijn duidelijk voor iemand met inzicht’ (v. 6-9). Meestal verfraaien we de waarheid omdat we zowel de aandacht als de goedkeuring van de luisteraar willen. Maar uiteindelijk werkt het averechts. Na verloop van tijd ontdekken mensen jouw neiging om een loopje te nemen met de waarheid en verlies je je geloofwaardigheid. En als je dat eenmaal kwijt bent, duurt het lang om het terug te krijgen - áls je het al terugkrijgt. Generaliserende opmerkingen als ‘iedereen doet het’ of ‘jij doet nooit’ of ‘jij doet altijd’ zorgen ervoor dat mensen je afwijzen en je uiteindelijk als onbetrouwbaar bestempelen. Het is prima om iets met enthousiasme te zeggen, maar overdrijf niet. Blijf bij de feiten en weersta de drang om in het middelpunt van de belangstelling te staan door aan deze vorm van liegen deel te nemen. Jozefs broers namen aanstoot aan de genade van God die op zijn leven rustte. Dus gooiden ze hem in een put, doopten zijn jas in bloed, namen die mee naar huis en lieten hem aan hun bejaarde vader zien. Ze zeiden geen woord. Ze lieten de oude man eenvoudigweg concluderen dat zijn zoon was verslonden door een wild beest. En wat meer is, ze lieten hem jarenlang met die wrede leugen leven. Openbaring 22:15 zegt dat ‘voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt’ eenzelfde plek is weggelegd als voor de mensen die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst. Dus als je niet op één hoop gegooid wil worden met dat soort mensen, kun je maar beter de hele waarheid vertellen. Bid vandaag: ‘Bevrijd mijn ziel, Heer, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt’ (Ps. 120:2).

Donderdag 17 februari

*‘Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij’
(Jak. 3:16)(NBV21).*

Zaai zaadjes van vrede waar egoïsme heerst.

Toen een bekende predikant door een scepticus werd gevraagd of hij echt geloofde in het bestaan van de duivel, glimlachte hij en was zijn antwoord: ‘Bent u wel eens naar een jaarvergadering van een kerk geweest?’ Maar als jij al een tijdje meedraait in een kerk, dan weet je dat egoïsme ook in de familie van God zijn lelijke kop opsteekt, net als overal. Paulus en Barnabas, een briljant bedieningsteam, lieten toe dat hun meningsverschillen over Johannes Marcus hen uit elkaar dreven tot ze niet langer konden samenwerken. Later veranderde Paulus van gedachten, maar het besluit was al gevallen. Hij deed een beroep op Euodia en Syntyche: ‘... ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn in de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik om hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden’ (Fil. 4:2-3). Egoïsme verhindert onze gebeden, leidt onze aandacht af van verloren zielen en maakt ons ineffectief in onze bediening. We moeten leren elkaars talenten, perspectieven en posities te respecteren in plaats van ze te benijden. Met andere woorden, leer te betwisten zonder te twisten. De Bijbel zegt: ‘Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten’ (Jak. 3:16-18). God zegent vredestitelers (zie Matt. 5:9), dus bij egoïsme of tweedracht in je kerk zou je moeten proberen om zaadjes van vrede te zaaien!

Vrijdag 18 februari

*‘Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is’
(Ps. 119:18)(NBV21).*

Om te kunnen slagen moet je Gods Woord bestuderen.

De sleutel tot bijbelstudie is om het dagelijks, systematisch en biddend te doen. De psalmist bad: ‘Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.’ Dit omvat drie dingen: 1) God zal je de waarheid over zichzelf laten zien. Je zult meer ontdekken over zijn aard, zijn opvattingen en over wat Hij belangrijk vindt. En als je bent opgegroeid met een afwezige of te driftige ouder, zul je ontdekken dat je hemelse Vader heel anders is - liefdevol anders! 2) God zal je de waarheid over anderen laten zien. Je zult hun plaats in je leven gaan begrijpen en waarderen. Je leert ook hún behoeften herkennen en erop te anticiperen. En je ontdekt de rol die God je wil laten spelen om hen te helpen. Want wanneer God je zegent, is het altijd om jou tot een zegen voor anderen te maken (zie Gen. 12:1-2). 3) God zal je de waarheid over jezelf laten zien. Je zult gaan begrijpen en waarderen hoe belangrijk je voor Hem bent. Ja, Hij zal je op je problemen en zwakheden wijzen. Maar Hij zal meer doen dan dat. Hij zal je de mogelijkheden laten zien die Hij in je ziet en de plannen die Hij voor je heeft (zie Jer. 29:11). Maak dus elke dag tijd vrij om je Bijbel te bestuderen. Je hoeft niet altijd in complexe theologische begrippen te duiken, lees ook gewoon stukken rustig door. Neem al lezend in je op wat God te zeggen heeft en laat zijn Geest tot je hart spreken. En hier is een aanvullende gedachte: aangezien de Bijbel het enige boek is dat God ooit heeft geschreven, en je op een dag voor de auteur zelf zult komen te staan, zou je het dan niet fijn vinden om Hem te kunnen vertellen dat je zijn boek gelezen hebt?

Zaterdag 19 februari

‘Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren’ (Jer. 29:12)(NBV21).

God zal je nog een kans geven.

Omdat ze God ongehoorzaam waren, brachten de Joden zeventig jaar als slaven door in Babylon. Ze raakten hun vreugde, hun vrijheid en hun identiteit kwijt; alle dingen die het leven de moeite waard maken. Maar God was nog niet klaar met hen. Hij vertelde hun dit: ‘Als er... zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. Dan zal Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden... en Ik zal in je lot een keer brengen’ (v. 10-15). Misschien ben je van je koers afgeweken. Dat zijn we allemaal op enig moment. Maar wanneer je bijbelse verslagen leest van de mensen die God zegende en gebruikte, ontdek je dat falen niet ongebruikelijk is. Vaak maakt het deel uit van de leercurve. Het feit is dat er niets in je verleden of heden is dat God niet kan gebruiken. Wanneer we op deze wereld komen, weet niemand van ons precies wat hij met zijn leven aan moet. En dat is oké. Begin gewoon waar je nu bent. Wanneer God je leven weer op de rails zet, begint Hij je een gevoel van hoop te geven, omdat alleen door God gegeven hoop je door de moeilijke tijden heen zal helpen. Als je je afvraagt of je ooit zult komen waar je hoort te zijn in het leven, ga dan terug en herlees wat God zijn volk beloofde: ‘een hoopvolle toekomst’ (v. 11). En de God die Israël nog een kans heeft gegeven, zal jou ook nog een kans geven wanneer je je tot Hem wendt.

Zondag 20 februari

‘... als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil’ (Efez. 6:6)(NBV21).

Slaven van Gods wil.

Het woord ‘slaaf’ (of ‘dienstknecht’ in de Statenvertaling) kan een negatieve bijklank hebben, maar niet in deze tekst. Omdat hij weet hoe stress en mensen ons afleiden van ons door God gegeven doel, gebruikt Paulus de sterkst mogelijke taal, ‘doulos’ (wat ‘slaaf’ of dienstknecht’ betekent), om ons eraan te herinneren dat we geacht worden slaven van Gods wil te zijn. Jezus hield zoveel van mensen dat Hij op een dag zou sterven om hen te verlossen, maar dat weerhield Hem er niet van om nee te zeggen wanneer dat nodig was. Het is nooit een goed idee om mensen te plezieren en te behagen om hun goedkeuring te krijgen, want daarmee plaats je iemand anders dan God aan het stuur van je leven. In plaats van zichzelf op een zijspoor te laten leiden 1) weigerde Jezus om zich van zijn missie te laten afhouden door wat anderen belangrijk achtten, 2) erkende Jezus dat het doen van Gods wil belangrijker was dan het proberen aan ieders verwachtingen te voldoen, en 3) maakte Jezus van gebed en ononderbroken tijd met zijn Vader een topprioriteit. Was dat makkelijk? Nee, en ook voor jou zal het niet makkelijk zijn! In het begin van zijn bediening, toen berichten over zijn wonderen de ronde deden, hadden alle inwoners van de stad zich bij de deur van het huis verzameld en... ‘genas Hij vele zieken’ (Marc.1:33-34). De volgende ochtend stond er weer een menigte op zijn stoep te wachten! En hoe Jezus deze keer reageerde, zal je misschien verbazen. ‘Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen Hem zoeken en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’ Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan... zodat Ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan’ (v. 35-38). Jezus was een slaaf van Gods wil, en dat zouden wij ook moeten zijn.