

Het Woord voor Vandaag – week 04

Maandag 24 januari

'Gedraag u dus niet zoals zij...' (Efez. 5:7)(NBV21).

Relaties (3).

Iemand loslaten betekent niet dat je niet langer van hem of haar houdt; het betekent alleen dat het contact niet goed voor je is. Hoe maak je je daarvan los? Ten eerste is een geleidelijke scheiding van wegen soms de beste oplossing. Er zijn relaties waar je uit moet stappen voor je eigen bestwil. Maar dat je een band moet doorsnijden, wil nog niet zeggen dat je hem moet losrukken. Het verbreken van een contact is stressvol, dus probeer het op een vriendelijke manier te doen. Als de band die jou gebonden houdt, bestaat uit voortdurende telefoontjes, mailtjes en bezoeken, is dat een goede plek om daar te beginnen. Een tweede tip: blijf niet jojoën. Soms willen we zó 'aardig' zijn dat we moeite hebben om een contact te verbreken om zelf verder te kunnen gaan. We blijven teruggaan, twijfelen aan onszelf en evalueren onze beslissing opnieuw. Maak korte metten, doe het goed en laat dat het dan zijn. Vaak komen mensen terug om je te paaien door te suggereren dat je de eerste keer ongelijk had. Daarom moet je elke twijfel uit de weg ruimen voor je überhaupt een beslissing neemt. Als je merkt dat je terugvalt in oude, ongezonde relaties, drink je misschien uit de verkeerde bron. Misschien probeer je een leegte in je hart te vullen die alleen GóD kan vullen. Toen Jezus de vrouw bij de bron ontmoette, had ze vijf mislukte huwelijken achter de rug en woonde ze samen met nummer zes. Hij zei tegen haar: 'Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft' (Joh. 4:13-14).

Dinsdag 25 januari

'Wie denkt u wel dat u bent? (1 Kor. 4:7)(NBV21).

Bouw voort op je sterke punten.

Je welslagen vind je niet in je gelijkenis met anderen, maar in datgene waarin je van hen verschilt. Vergelijk jezelf dus niet met iemand anders en zie hem ook niet als concurrent, maar probeer te ontdekken waarin God jou juist anders heeft gemaakt, want daar zul je uitblinken. Zanger Pearl Bailey zei: 'Er zijn twee soorten talent, een door de mens verworven en een door God gegeven talent. Met een door mensen verworven talent moet je hard je best doen. Met een door God gegeven talent werk je het af en toe eens bij.' Paulus benadrukte ook dat we verschillende gaven hebben gekregen (zie Rom. 12:6). Wat zou je voorkeur hebben: hard je best doen om vaardigheden te ontwikkelen op een gebied waarvoor je een kleine natuurlijke gave hebt, of meebewegen met het talent dat God je heeft gegeven en erachter komen waar het je brengt? Dromen komen niet uit omdat je af en toe iets goed doet. Ze worden vervuld omdat je dag na dag goed presteert. En dat gebeurt alleen als je blijft doet waar je kracht ligt. Je kunt niet zijn zoals die homerun slagman op de middelbare school die een uitnodiging kreeg voor een voorjaarstraining van een Major League-honkbalteam. Na de eerste week mailde hij naar huis: 'Ik ben de toonaangevende slagman. De werpers hier zijn niet zo sterk.' De tweede week pochte hij: 'Al 500 homeruns geslagen. Het ziet er naar uit dat ik in het binnenveld zal gaan starten.' De derde week schreef hij: 'Ze beginnen vandaag effectballen te werpen. Kom waarschijnlijk morgen naar huis.' Je kunt geen succes behalen zonder een zekere mate van volharding, maar dat lukt je alleen als je je houdt aan datgene wat God je gegeven heeft. Je hebt al je talent nodig om je door God gegeven droom te verwezenlijken. Door dat talent te volgen heb je de beste kans om stelselmatig goed te zijn in wat je doet. Dus het woord voor vandaag is: bouw voort op je sterke punten.

Het Woord voor Vandaag – week 04

Woensdag 26 januari

'Kijk... naar de diepe groeve waar je gedolven bent' (Jes. 51:1)(NBV21).

Weet je nog hoe je vroeger was? (1)

Als je mensen voor Christus wilt winnen, doe je dat niet met een heiliger-dan-de-paus-houding. Helaas is dit hoe de samenleving christenen vaak ziet; hun hart zit op de juiste plaats, maar hun vermogen om begripvol om te gaan met mensen buiten hun directe kringetje, stelt God niet in een positief daglicht. Als je wilt dat mensen op het evangelie reageren, neem dan een voorbeeld aan het boek van Paulus. Hij zegt: 'Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen: Joden... en hen die niet onder de Joodse wet staan... wie dan ook' (1 Kor. 9:19-21). Hoewel het in eerste instantie verwarrend lijkt dat Paulus hier misschien slap optrad tegen zonde, voegt hij er echter aan toe: 'Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden' (v. 22-23). Paulus kon met ongelovigen omgaan zonder hun levensstijl goed te keuren, omdat hij zich herinnerde hoe hij zelf was voordat God hem op de weg naar Damascus ontmoette en compleet veranderde. Het is het soort nederigheid dat alleen voortkomt uit terugkijken en denken aan 'de diepe groeve waar je gedolven bent' (Jes. 51:1). Omdat hij Gods genade had ontvangen kon Paulus schrijven: 'Deze boodschap is betrouwbaar... Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Onder hen neem ik de eerste plaats in. Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen' (1 Tim. 1:15-16). Herinner je vandaag maar eens hoe je vroeger was.

Donderdag 27 januari

'Ik ben voor iedereen wel iets geworden...' (1 Kor. 9:22)(NBV21).

Weet je nog hoe je vroeger was? (2)

Het is gemakkelijk om 'geestelijk geheugenverlies' te ontwikkelen. Je vergeet hoe je vroeger was. En die houding heeft invloed op de mensen met wie je elke dag te maken hebt. Een auteur schrijft: 'Ik heb een kennis op mijn werk die alle negatieve stereotypen van evangelische christenen belichaamt. Ze is veroordelend, haar gedrag grenst aan het bizarre. Ze heeft absoluut (en bewust) geen voeling met de cultuur om haar heen. Ze beschouwt elke poging om haar evangelisatiepogingen af te zwakken als vervolging. Zo willen wij niet zijn, dus slaan wij door naar de andere kant en worden onze pogingen zo subtiel dat ze niet eens waarneembaar zijn.' Hoe kunnen we ons geloof dan wél delen en toch in hoge mate integer blijven? 1) Stel oprechte vragen en luister belangstellend. 2) Vertel anderen eventueel dat je voor hen bidt - en doe het dan ook! 3) Vraag God biddend om je te helpen je werkplek (of je eigen buurt) als een zendingsveld te zien. 4) Bagatelliseer het belang van je geloof niet. Wanneer het op een natuurlijk manier ter sprake komt, praat dan over naar de kerk gaan, bidden, de Bijbel en christelijke gemeenschap. Laat anderen zien dat jij vreugde en een doel in je leven ervaart. 5) Laat iets zien van Gods liefde voor álle mensen door bijv. een voedselinzameling voor een goed doel op touw te zetten of iets in je wijk te organiseren. 6) Streef naar uitmuntendheid. Wees de persoon op wie je baas, collega's en kennissen kunnen vertrouwen voor gedegen werk. 7) Nodig collega's of kennissen uit voor evenementen met je christelijke vrienden. Niet-kerkgangers staan vaak open voor feestdagen als Kerstmis of Pasen. 8) Wanneer je niet zeker weet wanneer je iets zou moeten zeggen, vraag het dan aan God en 'zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest' (Marc. 3:11). 9) Blijf bovenal bescheiden!

Vrijdag 28 januari

‘Toch zou ik jullie moed inspreken...’ (Job 16:5)(NBV21).

Spreek woorden van genezing.

Zelfs wanneer een operatie succesvol verlopen is, kan een patiënt littekenweefsel ontwikkelen dat aanhoudende pijn en ongemak veroorzaakt. En zo is het ook in het leven. Sommige mensen om je heen dragen een masker van succes, maar van binnen dragen ze wonden waar ze niet over kunnen praten. Komiek Jonathan Winters zei in een interview dat zijn leven getekend was door wrede dingen die zijn ouders als kind tegen hem zeiden. ‘Ik ben geen huilebalk, maar ik herinner me dingen nog haarfijn - er zit hier binnen veel pijn.’ Zijn vader zei tegen hem: ‘Je bent het domste kind dat ik ken.’ En toen hij marinier werd en tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Stille Zuidzee afreisde, stond zijn moeder niet achter hem. Toen hij thuiskwam, ontdekte hij dat ze zijn speciale, persoonlijke, op zolder opgeslagen spullen had weggegeven. Hij was ontdaan, maar haar reactie was: ‘Hoe wisten we nou dat je zou blijven leven?’ Winters werd een van ‘s werelds populairste entertainers en komieken, maar het emotionele littekenweefsel bleef. Begrijp dit goed - je woorden kunnen verwonden of helen. Ze kunnen iemand inspireren, of zijn gevoel van waardeloosheid en falen versterken. Job, die een groter verlies leed dan de meesten van ons ooit zullen meemaken, zei: ‘Toch zou ik jullie moed inspreken, mijn woorden zouden mild en troostend zijn’ (v. 5). Hoe kun je iemand helpen die pijn heeft? Door ze jouw mening te geven? Nee, door ze de enige mening te geven die ertoe doet - die van God! En dit is wat God zegt: ‘Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen’ (Jer. 31:3).

Zaterdag 29 januari

‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld’ (2 Kor. 5:16)(NBV21).

Spreek leven tot iemands geest (1).

Paulus schrijft: ‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld... iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’ (v. 16-17). Hier is een belangrijk geestelijk principe. Wanneer je een gelovige probeert te helpen die te kampen heeft met tegenspoed, verslaving of lichamelijke ongemakken, spreek dan leven tot zijn herboren geest. Spreek tot het deel van hem dat in staat is om in geloof op te staan en te reageren op Gods Woord: ‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus’ (Rom. 10:17)(NBG). Hoe ontstaat geloof? Door te horen wat God denkt, zegt en kan doen. Zolang God nog niet gehoord is, is het laatste woord nog niet gesproken. God droeg Ezechiël op om in een vallei vol dode beenderen te gaan staan en te zeggen: ‘Dit zegt God, de Heer: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen’ (Ezech. 37:5). En raad eens? Het gebeurde! Ezechiël zei: ‘Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden’ (v. 7). Laten we één ding duidelijk stellen; je kunt een geliefde niet vasthouden wanneer God in zijn soevereine wijsheid besluit dat het tijd is om hem thuis te halen, naar de hemel die Paulus beschrijft als ‘het allerbeste’ (Fil. 1:23). Maar totdat dat gebeurt, kun jij Gods Woord uitspreken tot zijn wedergeboren geest. Geloof ontkent de realiteit van de omstandigheden niet, maar laat zich er niet door intimideren, beperken of regeren. ‘Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt’ (1 Kor. 2:14), dus wanneer iemand een verlost kind van God is, spreek dan niet tot zijn menselijk verstand - maar spreek leven tot zijn geest.

Zondag 30 januari

*‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat beseft ik niet’
(Gen. 28:16)(NBV21).*

Spreek leven tot iemands geest (2).

We hebben allemaal wel eens mensen horen zeggen dat de Heer iets tegen ze gezegd had en dan bleek het later toch niet het geval. Daardoor zijn we aarzelend en cynisch geworden. Dat is jammer! Want God spreekt wel degelijk door mensen, en je angst dat iemand ‘het mis heeft’ kan je beroven van essentiële input - in sommige gevallen juist de input die je nodig hebt. Op een nacht verscheen God aan Jakob in een droom, zeggende: ‘Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’ Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat beseft ik niet.’ Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn’ (v.15-17). Om van God te kunnen horen, moet je er ten eerste boven alles naar verlangen, vervolgens mentale rommel opruimen en rustig de tijd nemen om te begrijpen wat Hij tegen je zegt, en ten slotte geloven dat God echt tot je zal spreken. Als je niet gelooft, ben je overgeleverd aan je eigen beste manier van denken - of word je beïnvloed door anderen die net zo denken als jij. Zeven keer in de hoofdstukken twee en drie van het boek Openbaring zei God: ‘Wie [geestelijk ontwikkelde] oren heeft, moet horen wat de Geest zegt.’ De vraag is nu: hoe kun je weten dat wat je hoort in feite ook van God komt? Wanneer het van God komt, zal het altijd in overeenstemming zijn met zijn Woord en zal je geest er amen op zeggen! Dat is de bevestiging.