



ירמיה *Jeremia*

BOEK: SPECIALE  
PROFETIEËN

Wat gaan we vanavond doen?

### Avond 6

#### De 70 jaarweken

- 20.00 – 20.05 Gebed en indeling van de avond (Ria)
- 20.05 – 20.35 de 70 jaarweken (Ineke 1+2 en Mark 3)
- 20.35 – 20.45 koffie / thee
- 20.45 – 21.05 de 70 jaarweken II (Ineke 4 en Mark 5)
- 21.05 – 21.25 groepsvraag
- 21.30 afsluiting (Ria)



Wijstokgemeente

## 1. Het belang van profetie:



Als je een berg beklimt, dan zie je, hoe hoger je komt, daarachter weer nieuwe toppen verschijnen. Hogere toppen die verder weg staan, die je vanuit het dal niet kon zien. Dat principe vind je ook terug in profetieën. Er kunnen meerdere lagen in een profetie zitten, die je op het eerste gezicht niet of nauwelijks zag.

Hoe gaan wij met profetieën uit de Bijbel om? We kennen een voorbeeld van twee mensen die de Geschriften (ons Oude Testament) kenden, volgelingen waren van Jezus en de vervulling van de profetieën toch niet herkenden: de Emmaüsgangers. Zij misten dat voor hun ogen de uitgesproken profetieën over Jezus dé Messias waren vervuld. Het is dus mogelijk om een gelovige te zijn en toch de vervulling van profetieën uit de Bijbel te missen. Ik vond enkele teksten over profetie en we gaan er naar vier kijken:

*Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.* Amos 3:7

### a) God wil Zijn plannen delen met Zijn kinderen

*Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;* Jesaja 46:9,10

### b) God wil dat Zijn kinderen Zijn plannen kénnen

*De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 25 Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, 26 maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen, 27 aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.* Romeinen 16-24-27

### c) Het geheim van het evangelie is, nadat het eeuwen verzwegen was, geopenbaard

*En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.* 2Petrus 1:19-21

### d) Profetie is vast en zeker; schijnt als een lamp in het duister en God is de oorsprong

Vandaag kijken we naar een heel bijzondere profetie.

## 2. Jeremia profeteert over 70 jaren van ballingschap

### 2.1. Wat profeteert Jeremia in Hfd 25

- ál Gods profeten vóór Jeremia hadden al Zijn wil gesproken.
- en u hebt naar hen **niet geluisterd**. (vers 4)
- naar Mij hebben jullie niet geluisterd (vers 7)
- daarom zal Ik Nebukadnezar gebruiken (vers 9)
- jullie zullen hem 70 jaar dienen (vers 11)

### 2.2. Wat profeteert Jeremia in Hfd 29?

- pas na verloop van die 70 jaar zal Ik naar **u** omzien
- en **over u** Mijn goede woorden gestand doen. Hoe?
- door **u** terug te brengen naar déze plaats (= Jeruzalem!) (vers 10)
- God heeft hogere gedachten én het gaat niet zonder bekering (vers 11-14)
- Ik zal **door u** gevonden worden en een ommekeer brengen in uw gevangenschap

- Ik zal u bijeen brengen uit álle volken en plaatsen waarheen Ik u verdreven had
- Ik zal u terugbrengen! (vers 14)

Ook hier blijkt weer heel duidelijk dat God de 'hoer' uit de 'bruid' haalt en

- met de 'hoer' afrekent en
- met de 'bruid' verdergaat!

### 2.3. Waar komt dat getal 70 eigenlijk vandaan?

*Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. Genesis 2:2-3*

*Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. Leviticus 25:4*

### 2.4. Wat als zij zich wel/niet aan deze bepaling van God zouden houden?

Leviticus 26:1-13 beschrijft alle zegeningen als zij de sabbat onderhouden.

Leviticus 26:14-31 beschrijft de gevolgen als zij het niet doen.

In Leviticus 26 zien we bij herhaling, dat als ze weigeren te gehoorzamen, God de straf 7x zal vermeerderen. Na 6 jaar het land bewerkt te hebben, moest het land 1 jaar rust te hebben.

*Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde Leviticus 26:27 e.v.*

Maar mede omdat deze bepaling structureel genegeerd werd volgde de ballingschap:

*om het woord van de HEERE, bij monde van Jeremia gesproken, te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de zeventig jaar vervuld waren.*

2Kronieken 36:21



Dit is exact wat Jeremia profeteerde én ook exact wat er gebeurd is. De eerste Babylonische ballingschap duurde van  $\pm -605$  tot  $\pm -535$ . De tweede Babylonische ballingschap duurde van  $\pm -586$  tot  $\pm -516$ . Goed om te vermelden is dat de Hebreeuwse kalender anders is dan de onze: de Hebreeuwse kalender kent 12 maanden van 30 dagen. Een jaar is daarom geen 365, maar 360 dagen.

### ➤ BERGTOP 1: Beide Babylonische ballingschappen duurden exact 70 jaar

Tot hier is de eerste laag van de profetie letterlijk vervuld. Maar profetieën kunnen meerdere lagen in zich dragen! We zullen later nog zien dat er tijdens de ballingschap óók verzet kwam. God staat dat niet toe! De koning die tóch tegen Nebukadnessar ten strijde trok, kwam daarom in die strijd om. De 70 jaar ballingschap moest volgemaakt worden.

## 3. Daniël merkt die 70 jaar op

Het is ongeveer -538. Babylonië loopt op zijn eind en wordt overgenomen door de Meden en Perzen (het huidige Iran). Daniël is één van de Babylonische ballingen. Net als Ezechiël. Daniël komt er in Babylonië achter dat de tijd van 70 jaar bijna voorbij moet zijn (Daniël 9:1-3). Hij gaat in diepe, diepe verootmoediging, doet schuldbelijdenis en eert God om wie Hij is. Een bijzondere reactie die ook voor ons tot een voorbeeld mag zijn.

### 3.1. Daniël 9.

*In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, 2 in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal*

*jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. 3 Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as. Daniël 9:1-3*

### 3.2. Daniël krijgt van God Zelf uitleg hierover (Daniël 9:23-27)

God reageert door aan Daniël een diepere laag te tonen in die profetie van Jeremia.

*23 Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. **Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.** 24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven; 25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, één week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.*

Daniël 9:23-27

Nu komen we bij de 70 jaarweken. Zoals een week een periode van zeven dagen is; zo is een jaarweek een periode van zeven jaren. Letterlijk staat er 70 x zevens. 70 jaarweken is dus  $70 \times 7 = 490$  jaar. We gaan deze tekst vers voor vers bekijken:

#### Daniël 9:23.

Daniël wordt bezocht door dé boodschapper van God, Gabriël. Hij is het, die de geboorte van Jezus aankondigde. Deze verzen zijn niet Daniëls mening! Hier is Gabriel, dé boodschapper van God aan het woord en hij roept Daniël op om dit woord te begrijpen en inzicht te verkrijgen. Oftewel: Daniël, nu moet je opletten! Dit is heel belangrijk!

#### Daniël 9:24

*24 Zeventig weken (zevens) zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om*

- 1) de overtreding te beëindigen,*
  - 2) de zonde te verzegelen*
  - 3) de ongerechtigheid te verzoenen, en*
  - 4) om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.*
- We kennen het woord kadosh (heilig). Hier staat twee keer kadosh: eigenlijk 'het heiligste van het heilige'*

#### Daniël 9:25

Na verloop van die 7 weken (49 jaar) blijkt dat Jeruzalem herbouwd werd (Nehemia 2 en Ezra 7:11-15). We kunnen nu bergtop 2 benoemen:



### ➤ BERGTOP 2: DE HERBOUW VAN JERUZALEM (Nehemia 2, Ezra 7:11-15)(15 maart -445)

#### Daniël 9:26

Over wie zou Gabriël het hebben in 9:26? "Na  $7 + 62 = 69$  jaarweken wordt een gezalfde uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is..." Zou het Jezus kunnen zijn? Zou het iemand anders kunnen zijn? Wat gebeurde er na verloop van deze 69 jaarweken (= 483 jaar)? We hebben een ooggetuige-verslag:

*En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. 9 De menigte die vooropliep en die volgde, riep: **Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!** 10 Toen*

*Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is Dat? 11 De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea. Matth. 21:8-11*

Dit is de dag (Palmstenen) van de intocht van Jezus in Jeruzalem = Pesachfeest. Nadat de 69 jaarweken verstreken waren kwam Jezus (in onze agenda op 6 april 32) op een ezel Jeruzalem binnengereden en het volk riep: "Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer." Zo werd een koning binnengehaald (Ps.118). De schriftgeleerden moeten aan de hand van Daniël 9 geweten hebben dat Jezus dé Messias was. In Matt. 23:37-39 zien we dezelfde tekst. Maar dan spreekt Jezus die uit tegen Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt en Hem niet meer zal zien totdat Hij wederkomt, als Koning!



Dus: God gaf aan Daniël exact de tijdsrekening tot aan de kruisiging van Jezus. We kunnen nu berg 3 benoemen; Jezus betreedt Jeruzalem als Zoon van David én als Koning, 4 dagen voor de kruisiging.

### ➤ BERGTOP 3: EEN GEZALFDE WORDT UITGEROEID

Het is zó bijzonder om te zien, hoe God spreekt. En het is zó bijzonder om te zien dat God precies handelt zoals Hij gesproken heeft. Dit is zo'n geweldig getuigenis over de betrouwbaarheid van de Bijbel! Wij geloven dat de Bijbel Gods woord is en wáár. Dit is een prachtig intern bewijs voor dat geloof! Dat mag ons vervullen met diepe verwondering, diepe bewondering en diep ontzag!

## 4. Ezechiël profeteert de terugkeer

### 4.1. Ezechiël 4:1-6

Hierin krijgt Ezechiël (ook een Babylonische balling) een bijzondere opdracht. Hij moet 390 dagen op zijn linkerzij liggen als beeld voor de straf van Israël en 40 dagen op zijn rechterzij als beeld voor de straf van Juda. En elke dag staat voor 1 jaar. Zelfs in de ballingschap rebelleerde Juda. Wat had God ook weer gezegd over 7 x zwaardere straf bij moedwillige weigering (Leviticus 26)? Maar Jeremia profeteerde toch ook dat het volk zou terugkomen? Weet je nog de betekenis van Jeremia's naam? "God breekt af & God bouwt op". Hoe zit dat dan? Laten we kijken naar:

### 4.2. Ezechiël 36:33-36

*Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. 34 Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestijn te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen trekt. 35 Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. 36 Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ík, de HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen.* Ezechiël 36:33-36



Die rusttijd voor het land uit Leviticus 26:31 is na de ballingschappen, inclusief de verlenging van de straf, voorbij.

Vanaf de ballingschap tot mei 1948 bestond de natie niet, waren er géén koningen meer uit het huis van Juda, en lag het land braak. Maar het volk is weer terugkomen naar dit land. Israël is in mei 1948 weer hersteld tot een zelfstandige natie met een eigen landgebied. We zagen dat ook al in avond 5. We kunnen nu bergtop 4 benoemen:

### ➤ BERGTOP 4: DE STICHTING VAN DE STAAT ISRAËL

Israël wordt weer hersteld als een natie mét eigen land!

- Sinds de ballingschappen bestonden Israël en Juda niet meer als zelfstandige natie
- De mensen die terugkeerden uit de ballingschappen én nakomelingen vielen onder diverse buitenlandse heersers, waaronder de Romeinen en veel later de Britten
- Na Pinksteren ontstond de gemeente van Jezus Christus
- Dit betekent niet dat God Israël en Jeruzalem zou hebben opgegeven
- Per mei 1948 bestaan de gemeente van Jezus Christus én Israël náást elkaar!

Sinds 1948 bestaat Israël weer náást de kerk. Dat is nog nooit eerder in de geschiedenis het geval geweest! Aan het begin van avond 2 vroeg ik jullie wie de bruid van God is. Weet je dat nog? In Jeremia 2:2 staat dat dat Israël is. Sebastiaan antwoordde dat de kerk de bruid is. Hoe zit dat nou? Is er een tegenstelling? Is die er nog steeds? Heeft God 2 bruiden? Op grond van Romeinen 11 (lees thuis maar na) mogen we zeggen dat de gemeente van Jezus Christus is ingelijfd/ingeënt in Israël. En daarmee mogen wij ons als gelovigen rekenen tot de bruid! Op grond van Romeinen 11 is af te leiden dat én uit Israël én uit de kerk de Bruid wordt gebouwd

*Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van **het burgerschap van Israël** en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 13 Maar nu, **in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.** Efeze 2:11-13*

## 5. De 70e jaarweek (periode van 7 jaar)

We hebben gezien dat Jezus na de 69<sup>e</sup> jaarweek Jeruzalem binnenkwam. Hij had een missie: Zijn kruisiging en opstanding. Maar de profetie ging over 70 (= 69 + 1) weken. Waar is die 70<sup>e</sup> jaarweek? Is die al geweest? Ligt die in de toekomst? Is die al begonnen? Waar zitten wij nu?

Voordat we verder gaan: behalve de Vader weet niemand(!) daarvan de begindatum!

In Daniël 9:27 wordt die 70<sup>e</sup> jaarweek beschreven. Er wordt ineens een sprong gemaakt. De tijdrekening wordt stopgezet. En dat is uit te leggen:

- de Joodse leiders hebben Jezus niet erkend maar afgewezen en
- daarom werd de 70<sup>e</sup> week uitgesteld zodat
- ook de heidenen met het evangelie konden worden bereikt (Romeinen 11:25).

Wat zegt Gabriël over deze 70<sup>e</sup> jaarweek (= 7 jaar) tegen Daniël (9:27)?

- Er is een “hij die het verbond voor velen zwaar zal maken, een week lang”
- Na de eerste helft (3,5 jaar) komt er een kentering: slachtoffer en spijsoffer zal hij stoppen
- Er zal een verwoester komen op een vleugel van gruwelen
- Dat zal de hele tweede helft (van 3,5 tot 7) blijven
- Hiertoe is (door God) vast besloten; geen discussie of onderhandeling
- De verwoester zal zich uitstorten over wat woest is.



Ook in Openbaring 11, 12 en 13 wordt over déze week van zeven jaar gesproken. Daar wordt met name de tweede helft van deze 70<sup>e</sup> jaarweek beschreven in 1260 dagen, in 42 maanden en in een tijd een tijd een halve tijd. Deze drie aanduidingen zijn alle drie precies de helft van zeven jaar. Dit kan niet toevallig zijn.

**Let op waarom deze periode van 70 jaarweken uit Daniël 9 is vastgesteld! Dit laat Gods Script over de héle verdere wereldgeschiedenis zien! Hier eindigt het menselijk tijdperk. Na deze periode zijn we op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.**

### ➤ BERGTOP 5: DE ZEVENTIGSTE JAARWEEK = JESUS' WEDERKOMST

Weet je nog waar we vanavond mee begonnen?

*Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;* Jesaja 46:9,10

### God wil dat Zijn kinderen Zijn plannen kénnen

We gaan nu luisteren naar het lied: Even So Come (Worship Cover) - Tommee Profitt & Brooke Griffith  
<https://www.youtube.com/watch?v=NuTbOLsRRTQ> . Let op: spoedig is voor tweeërlei uitleg vatbaar:

- zeer binnenkort
- wanneer Ik kom, zal het heel snel gaan, "Ik doe daar niet lang over."

Even so come	Kom toch (Maranatha)
all of creation	Heel de schepping
all of the earth	heel de aarde
make straight a highway	bereid de weg
a path for the Lord	een pad voor de Heer
Jesus is coming soon	Jezus komt met spoed
call back the sinner	roep de zondaar terug
wake up the saint	schud de heilige wakker
let every nation	laat iedere natie
shout of Your fame	Uw eer verkondigen
Jesus is coming soon	Jezus komt met spoed
like a bride	zoals een bruid
waiting for her groom	haar bruidegom verwacht
we'll be a church	zo zijn wij een kerk
ready for You	die klaar is voor U
every heart longing for our King	elk hart verlangt naar onze Koning
we sing	we zingen
even so come	kom toch,
Lord Jesus come	Jezus kom met spoed
there will be justice	er zal gerechtigheid zijn
all will be new	alles zal nieuw worden
Your name forever	Uw Naam voor eeuwig
faithful and true	betrouwbaar en waar
Jesus is coming soon	Jezus komt met spoed
so we wait	zo wachten wij
we wait for You	we wachten op U
God we wait	God we wachten
You're coming soon	U komt met spoed