

**Maandag 18 oktober**

*'Al ben ik in nood en dreigt er gevaar, uw geboden verheugen mij' (Ps. 119:143)(NBV).*

Hoe staat het met je geestelijke eetlust? (3)

Dank God voor bekwame artsen die weten hoe ze ziekten moeten diagnosticeren en medicijnen moeten voorschrijven die gezondheid en genezing brengen. Maar hier is iets om over na te denken: stel dat veel van onze stress-gerelateerde ziekten verholpen konden worden met zowel meditatie als medicatie? De psalmist schreef: 'Al ben ik in nood en dreigt er gevaar, uw geboden verheugen mij. Uw richtlijnen zijn rechtvaardig tot in eeuwigheid, geef mij inzicht en ik zal leven... Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen' (v. 143-144, 165). Wanneer er een chemische onbalans in je lichaam bestaat, moet die mogelijk worden behandeld met medicijnen, een aangepast dieet en dagelijkse lichaamsbeweging. Maar wanneer je ziel zo verhongerd is dat het je gaat belemmeren in je functioneren, dan moet hij worden behandeld met Gods Woord. En daarmee bedoelen we niet het doorbladeren van een paar verzen en je dan je dag in haasten. Vlinders bestrijken een groot gebied, maar alleen bijen verzamelen honing! Soms moet je bij een bepaalde tekst blijven hangen totdat je de honing eruit haalt; om ermee te 'leven' en erover door te mijmeren totdat het wortel schiet en in je begint te groeien (zie Ps.119:48). Het kost tijd om ingesleten karaktereigenschappen te veranderen. Soms werkt God misschien wel een aantal weken of maanden aan één gebied van je leven. Je nieuwe gewoonten en manieren van denken eigen maken kost ook tijd. Je moet dit erkennen en God de kans geven om nieuwe waarheden in je leven te laten zien en te benadrukken. Laat jezelf niet voor de gek houden dat je door een bepaalde bijbelse waarheid te lezen onmiddellijk verandering ervaart. Je moet het dagelijks toepassen en dat kost tijd en overdenking.

**Dinsdag 19 oktober**

*'Geef, dan zal je gegeven worden' (Luc. 6:38)(NBV).*

Voor wat hoort wat.

Aan het eind van de negentiende eeuw ging een parlamentslid naar Schotland om een belangrijke toespraak te houden. Hij reisde met de trein naar Edinburgh en nam vervolgens een paardenkoets in zuidelijke richting naar zijn bestemming. Maar de wegen waren slecht en het rijtuig kwam vast te zitten in de modder. Een Schotse boerenjongen kwam het span paarden te hulp en hielp de koets los te trekken. Het parlamentslid vroeg de jongen hoeveel hij hem schuldig was. 'Niets,' antwoordde de jongen. 'Weet je het zeker?' drong de politicus aan, maar de jongen weigerde te betalen. 'Nou, kan ik dan niet iets voor je doen? Wat wil je later worden?' De jongen antwoordde dat hij graag dokter wilde worden. Het parlamentslid bood aan om de jonge Schot te helpen om later op de universiteit te komen, en jawel, hij kwam zijn belofte na. Meer dan een halve eeuw later werd Winston Churchill door een gevaarlijke longontsteking getroffen toen hij in de oorlog een conferentie bijwoonde in Marokko. Hij kreeg een nieuw 'wondermiddel' toegediend, een medicijn genaamd penicilline dat was ontdekt door Sir Alexander Fleming. Je raadt het al: Fleming was de Schotse jongen die het parlamentslid te hulp was geschoten. En het parlamentslid was niemand minder dan Randolph Churchill, de vader van Winston Churchill. Ja, voor wat hoort wat. Jezus vertelde de waarheid toen hij zei: 'Geef, dan zal je gegeven worden.' Dus wanneer God je vraagt om een zaadje van vriendelijkheid in het leven van iemand anders te zaaien, is dat omdat hij ergens een oogst van zegeningen heeft klaarliggen.

**Woensdag 20 oktober**

*'Mijn zoon, als je je verstand gebruikt, loopt mijn hart over van vreugde' (Spr. 23:15)(NBV).*

Doe je kinderen niet tekort.

Als je erin slaagt zelf goed rond te komen maar je kinderen niet leert hoe ze 'goed' moeten leven, zal je succes loos zijn en zal je dat uiteindelijk gaan betreuren. Het gemiddelde kind zit zes tot zeven uur per dag op internet of voor de buis of heeft contact met zijn leeftijdsgenoten. En elke minuut daarvan scheidt zijn waardesysteem en vormt hem tot de persoon die hij zal worden. Zorg dus dat je er voor je kinderen bent! Als het je materiële offers kost om ze geestelijk te kunnen ontwikkelen, is dat een afweging waar je geen spijt van zal krijgen. Dorothy Lawe Nolte schreef woorden die elke ouder ter harte zou moeten nemen: 'Als een kind met kritiek leeft, leert het veroordelen. Als een kind met vijandigheid leeft, leert het vechten. Als een kind met spot leeft, leert het verlegen te zijn. Als een kind met schaamte leeft, leert het zich schuldig te voelen. Maar als een kind met tolerantie leeft, leert het geduldig te zijn. Als een kind met bemoediging leeft, leert het vertrouwen. Als een kind met lof leeft, leert het waarderen. Als een kind met eerlijkheid leeft, leert het gerechtigheid. Als een kind met veiligheid leeft, leert het vertrouwen te hebben. Als een kind met goedkeuring leeft, leert het van zichzelf te houden. Als een kind met acceptatie en vriendschap leeft, leert het liefde te vinden in de wereld.' Salomo, die zelf een vader was, zei het zo: 'Mijn zoon, als je je verstand gebruikt, loopt mijn hart over van vreugde.'

**Donderdag 21 oktober**

*'Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat. Wat ik heb bepaald, zal gebeuren zoals ik heb besloten' (Jes. 46:10)(HB).*

God verbindt de punten.

Op een dag belde een zakenman zijn vrouw om te zeggen dat hij een buitenlandse bezoeker mee naar huis wilde nemen voor het avondeten. Zijn vrouw had drie schoolgaande kinderen en een peuter thuis, behoorlijk haar handen vol dus. Maar ze stemde toe, en de maaltijd die ze bereidde was heerlijk en werd sfeervol opgediend. De buitenlandse gast, een belangrijke ambtenaar in Spanje, had een prettige tijd en bedankte het paar herhaaldelijk voor de uitnodiging, de traktatie van een zelfbereide maaltijd en een avond familiewarmte en samenzijn. Jaren later gingen vrienden van deze familie als missionarissen naar Spanje. Maar door overheidsvoorschriften kwam hun werk stil te liggen. Toen deze specifieke Spaanse functionaris hoorde dat de zendelingen vrienden waren van het echtpaar dat hem op zo'n prettige manier had ontvangen, gebruikte hij zijn invloed om de beperkingen voor hen op te heffen. Het gevolg was dat er in die provincie van Spanje een levendige en groeiende kerk gebouwd werd en er mensen voor Christus werden gewonnen. Waarom? Omdat een drukbezette vrouw en moeder bereid was om een extra bord bij te zetten voor een gast aan haar eettafel, en die gast bleek een 'koninkrijksverbinding' te zijn. Als een wijs zakenman stelt God doelen en bepaalt vervolgens het plan dat nodig is om die te bereiken. In zijn Woord zegt hij ons: 'Ik ben God... Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: 'Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer' (v. 9-10). Met andere woorden, God is degene die de punten verbindt.

**Vrijdag 22 oktober**

*‘... allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus’ (Hand. 19:17)(NBV).*

De zeven zonen van Skevas (1).

‘Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen: zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden: ‘Ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd!’ Het waren de zeven zonen van Skevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord: “Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?” De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegluchtten. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval... en allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus’ (v. 11-17). Dit verhaal zou moeten dienen als een waarschuwing voor degenen die denken dat als een ander iets kan zij het ook kunnen. Niet dus. Tenzij God je roept en je ervoor toerust, is de kans groot dat je plat op je gezicht gaat! God geeft je niet de kracht om je eigen ding te doen; hij geeft je de kracht om *zijn* ding te doen! De waarheid is dat je de naam van Jezus alleen effectief kunt gebruiken wanneer je hem erkent als je Redder en Heer, wanneer je een vertrouwelijke relatie met hem hebt en wanneer je op zijn Woord vertrouwt en de principes ervan in je dagelijks leven toepast. Wanneer je dat doet, word je elke keer dat je de naam van Jezus gebruikt, beschermd en gevrijwaard door de autoriteit van zijn naam.

**Zaterdag 23 oktober**

*‘... hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst’ (1 Joh. 4:4)(NBV).*

De zeven zonen van Skevas (2).

Van de zeven zonen van Skevas leren we twee zeer belangrijke dingen: 1) Satan weet wie je bent. De demonen in deze man spraken tot de zonen van Skevas en zeiden: ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ (Hand. 19:15). Vraag: heb jij het soort relatie met God waardoor Satan je naam kent en erkent dat je een kracht bent om rekening mee te houden? Toen God aan Satan vroeg of hij zijn dienaar Job had opgemerkt, antwoordde hij: ‘Ja, en elke keer dat ik hem tegenkom, raak ik een krachtenveld waar ik niet doorheen kan breken (naar Job 1:8-12). Misschien zit je in over je eigen tekortkomingen, denk je dat je niet bent opgewassen tegen je taken of niet goed genoeg bent. Maar besef dit: jijzelf bent niet degene waar de vijand bang voor is - het is Gods Geest in jou! 2) Wanneer ‘de dag van het kwaad’ aanbreekt, ontdek je of je hebt wat nodig is. Paulus zei: ‘Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad’ (Efez. 6:13). De demonen in de man herkenden de zwakheden in de zeven zonen van Skevas en ontmaskerden hen. Je zult het alleen overleven als je geloof oprecht is, want op een dag zul je met God moeten wandelen wanneer je niet kunt begrijpen of uitleggen waar hij je naartoe brengt. Je technieken en talenten zullen je er niet doorheen helpen. Je zult op zijn Woord moeten vertrouwen wanneer het soms niet voor je lijkt te werken. Dan ontdek je dat je ‘niet door eigen kracht of macht zal slagen - zegt de Heer van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn Geest’ (Zach. 4:6).

**Zondag 24 oktober**

*‘... ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen’  
(2 Tim. 3:5)(NBV).*

De zeven zonen van Skevas (3).

Hier zijn nog drie belangrijke lessen van de zeven zonen van Skevas: 1) De mensen om je heen zitten niet automatisch met je op één lijn. Dat iemand met je omgaat, je bewondert en probeert te evenaren, wil nog niet zeggen dat hij op één lijn met je zit. Deze mannen volgden Paulus, bestudeerden al zijn bewegingen en probeerden te doen wat hij deed. Maar ze hadden de verkeerde motieven. Ze zaten nooit op één lijn met hem! Zit je erover in dat bepaalde mensen uit je leven verdwijnen? Probeer je ze altijd tevreden te houden? Vraag je je af of je het zonder hen afkunt? Johannes schrijft: ‘Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons’ (1 Joh. 2:19). Wanneer God iemand ‘verwijdert’ die niet in jouw leven thuishoort, vertrouw hem dan; hij weet wat het beste is. 2) Grotere aantallen betekenen niet altijd een grotere effectiviteit. Deze zeven mannen konden samen niet doen wat één door de Geest bekrachtigde apostel deed. En vergeet niet dat hun vader een hogepriester was, dus ze wisten hoe kerkzijn werkte. Ze vervulden het Schriftgedeelte dat ze de schijn van vroomheid ophielden maar de kracht ervan miskenden. 3) Succes is niet zo eenvoudig als het lijkt. De zonen van Skevas kwamen opdagen tegen het einde van Paulus’ carrière. Ze waren er niet in het begin toen hij vernederd werd op de weg naar Damascus of tijdens zijn drie en een half jaar durende training in Arabia. Deze jongens waren op zoek naar snel succes. Dat iemand een boek over succes schrijft, wil nog niet zeggen dat jij ook van de ene op de andere dag kunt bereiken wat de auteur jaren aan levenservaring heeft gekost. Het is niet zo dat God het je niet onmiddellijk zou kunnen geven; het is dat je tijd, training en in sommige gevallen een grote ‘onderhoudsbeurt’ nodig hebt om je erop voor te bereiden.