

Maandag 4 oktober

'Vader, ik heb gezondigd...' (Luc. 15:18)(NBV).

God zal je vergeven en in ere herstellen.

Het verhaal van de verloren zoon begint als volgt: 'Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: "Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb." De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte' (v. 11-13). De zonde van deze jonge man was ernstig! In een patriarchale samenleving in het Midden-Oosten ging het gebrek aan respect dat hij toonde aan zijn vader verder dan wat wij ons kunnen voorstellen. Als jongste zoon had hij recht op een derde van het familiebedrijf, maar pas na zijn vaders dood. Dus in wezen was dit een boodschap aan zijn vader: 'Ik wou dat u al dood was.' Als jij meent dat dit schokkend is, dan is de liefdevolle en genadige reactie van zijn vader nog veel schokkender. En als jij God ernstig hebt teleurgesteld, is dit dan ook een echte bemoediging voor je. Toen zijn jongen naar huis kwam - blut, gebroken en balend van zichzelf - toen 'zag zijn vader hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kustte hem' (v. 20). In die cultuur renden vaders nooit. Een trotse patriarch zou nooit zijn gewaad optrekken, zijn benen ontbloten en gaan rennen - nooit! Het punt dat Jezus wilde maken is dit: het moment dat jij je omkeert en teruggaat naar God, zal hij op je af komen rennen met open armen, je zonde vergeven en je je rechtmatige plaats teruggeven in zijn gezin!

Dinsdag 5 oktober

'... mijn vrede geef ik jullie...' (Joh. 14:27)(NBV).

Vrede, ondanks de omstandigheden.

God brengt ons niet zo vaak in situaties waarbij we ons volkomen op ons gemak voelen. In plaats daarvan belooft hij bij ons te zijn ondanks onze vrees en angst. Het is Gods aanwezigheid die ons geloof versterkt en het beste in ons naar boven haalt, en niet de comfortabele omstandigheden. God zei tegen Abraham dat hij een rijke, goed bekendstaande familie moest verlaten en naar een land moest gaan dat hij niet kende. Hij legde uit dat uit Abraham een heel volk zou ontstaan dat de wereld tot zegen zou zijn. Abraham ging op weg en een volk ontstond. God zei tegen Mozes dat hij de confrontatie moest aangaan met farao, de machtigste man op aarde en dat God Zelf Mozes zou gebruiken om zijn volk te bevrijden. Mozes ging de confrontatie aan, en God verlostte. God zei tegen Jozua dat als hij sterk en moedig zou zijn wanneer iedereen terug wilde naar het slavenbestaan, God met hen zou meegaan en hun het land zou geven. Jozua was sterk en moedig, en God zelf ging met hen mee en gaf hun het land. Keer op keer zien we dit patroon herhaald in de Bijbel. David stond tegenover de reus Goliath, Elia tegenover de profeten van Baäl, Daniël tegenover leeuwen in een leeuwenkuil - en elke keer was er God temidden van hun angst. En voor het geval je denkt dat deze verhalen overmoed allemaal tot het verleden behoren, berekent historicus Everett Ferguson dat er in de afgelopen vijftig jaar meer christenen zijn vermoord vanwege hun geloof dan in de eerste driehonderd jaar van het bestaan van de kerk. Dus hier is Jezus' Woord voor jou wanneer iemand jou niet mag, wanneer je een slechte beoordeling krijgt op je werk, wanneer je ziek wordt of wanneer de economie inzakt en je pensioen halveert: 'Mijn vrede geef ik jullie.'

Het Woord voor Vandaag – week 40

Woensdag 6 oktober

‘Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen... het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat’ (Ex. 24:2)(NBV).

Leer alleen te zijn met God.

Het is essentieel om soms alleen met God te zijn om duidelijk van hem te kunnen horen. Voor een app/tweetgeneratie die verslaafd is aan mobiele telefoons en wordt gebombardeerd door 24-uurs media, kan dit een moeilijk concept zijn om te begrijpen. Maar zolang je dit niet doet, kom je geestelijk niet ver. Volg jij Jezus serieus? ‘Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden’ (Luc. 5:16). ‘Hij ging de berg op om er in afzondering te bidden’ (Matt. 14:23). Hoe werd bedrieger Jakob ‘Israël, strijder met God’? (zie Gen. 32:28). Volgens de Bijbel ‘bleef hij zelf achter, helemaal alleen... en er worstelde iemand (de Engel des Heren) met hem totdat de dag aanbrak’ (Gen. 32:25). De grootste geestelijke overwinningen zijn het gevolg van de gevechten die God je vraagt met hem uit te vechten wanneer je alleen met hem bent. Hij schetst en verduidelijkt zijn plannen voor jouw leven wanneer er niemand anders in de buurt is. Dat komt omdat hij wil dat je meer wordt beïnvloed door Hém dan door hén. Wanneer God je klaarstoomt voor een speciale opdracht, wordt soms van je gevraagd om tijd door te brengen buiten het gezelschap van anderen. In Exodus zei God: ‘Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen... het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat.’ Nadat Elia de nacht alleen in een grot had doorgebracht, zei God tegen hem: ‘Kom naar buiten... en treed hier op de berg voor mij aan’ (1 Kon. 19:11). Daniël ‘bleef alleen over... zag die indrukwekkende verschijning...’ (Dan. 10:8). Jeremia schreef: ‘Eenzaam was ik, door uw toedoen...’ (Jer. 15:17). Leer het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn. Wanneer God je als het ware even buitenspel zet, haal dan alles uit de ervaring wat je eruit kunt halen en kom zo weer een stapje verder.

Donderdag 7 oktober

‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft’ (Fil. 4:13)(NBV).

Door Christus kun je de gewoonte doorbreken!

Hardnekkige gewoonten lijken een eigen leven te gaan leiden; daarom blijven ze groeien. Ze hebben een geest die voor je denkt, een stem die tot je spreekt en een kracht die jou telkens weer verslaat. Dus... wat moet je doen? Bid en spreek Gods Woord uit over je gewoonte! God zei dat hij zijn woorden uit laat komen (zie Jer. 1:12). Bid: ‘Heer, uw Woord zegt dat als ik u aanroep, u mij zult antwoorden, dat u in de nood bij me zal zijn, mij zal bevrijden en met roem overladen’ (zie Ps. 91:15). U heeft beloofd dat ik door de kracht van uw inwonende Geest vrij kan zijn van deze vicieuze cirkel van verleiding, zonde en mislukking (zie Rom. 8:2). U heeft gezegd dat als ik mijn leven volledig aan u zou toevertrouwen (me aan u zou onderwerpen), ik de kracht zou hebben om me te verzetten tegen de duivel en hij van mij zou wegvlugten (zie Jak. 4:7). Uw Woord zegt dat u mij de kracht hebt gegeven om mijn oude mentale bolwerken neer te halen en controle te krijgen over elke eigenzinnige gedachte, verbeelding en impuls (zie 2 Kor. 10:5). U heeft beloofd dat ik, door elke dag uw Woord te lezen en erover te mediteren, deel zou krijgen aan uw goddelijke natuur en de neigingen van mijn eigen natuur zou overwinnen (zie 2 Petr. 1:4). U heeft me beloofd mijn innerlijke wezen (mijn denken, mijn emoties en mijn wil) kracht en sterkte te schenken door uw Geest; dat ik geworteld en gegrondvest blijf in de liefde (dat mijn eigenwaarde uitsluitend gebaseerd zou zijn op uw liefde voor mij); dat u veel meer zou doen dan ik vraag of denk - omdat u in mij aan het werk bent (zie Efez. 3:14-21). Vandaag claim ik de overwinning over deze gewoonte, in Jezus’ naam, amen.’ Het woord voor vandaag is: ‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.’

Vrijdag 8 oktober

'Wie leent, is de slaaf van wie uitleent' (Spr. 22:7)(NBV).

Vrij van schulden.

Een aantal tips om schuldenvrij te worden: 1) Schrijf je financiële doelen op. Bepaal wat echt belangrijk is - hoeveel je spaart, hoeveel je uitgeeft en hoeveel schulden je aankan zonder je toekomst in gevaar te brengen. Een van de redenen waarom we onze doelen nooit bereiken, is omdat we er geen stellen. Je moet weten waar je heen gaat en hoe je daar komt. 2) Begin klein. Pak één rekening tegelijk aan. Het is verbazingwekkend wat je bereikt wanneer je serieus bent en je eraan houdt. De Bijbel zegt: '... want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is' (Gal. 6:9). 3) Geef niet meer uit dan wat je kunt betalen. Je betaalt alleen maar hogere rentetarieven als je op krediet leeft en dat draagt bij aan je last. Maak alleen gebruik van creditcards als je gedisciplineerd genoeg bent om er niet mee in de fout te gaan. Je bedoelingen kunnen goed zijn maar door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat je dan noodgedwongen wel eens een aantal maanden rood staat. En als je uitgaven volledig uit de hand lopen, doe dan aan plastische chirurgie - snijd je creditcard in stukken! 4) Je kunt soms ook juist méér geven. Dit klinkt misschien dwaas en contra-intuïtief wanneer je schulden hebt (en is soms ook zo). Maar Jezus zei: '... een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt' (Luc. 6:38). 5) Verwacht afkeuring. Wanneer je serieus werk maak van je financiële zaken, zullen sommige mensen misschien niet al te gelukkig zijn, vooral als het hen persoonlijk raakt. Maar als je alleen dingen in het leven doet waar niemand iets op aan te merken heeft, zul je nooit veel bereiken. Vanaf vandaag wil God dat je vrij van schulden bent - en blijft (zie Joh. 8:36).

Zaterdag 9 oktober

'Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan' (Fil. 3:10-11)(NBV).

Een verlangen om God beter te leren kennen.

Het is één ding om meer over God te weten te komen, maar het is heel iets anders om hem echt beter te leren kennen. Neem eens een momentje om vandaag je leven onder de loep te nemen. Is je wandel met God vertraagd tot kruipen? Loop je leeg? Een volle tank is alleen mogelijk door regelmatig bij de pomp langs te gaan; dat betekent letten op je brandstofmeter. En een volle tank heb je niet zomaar; het vereist waakzaamheid, toewijding en actie. Je eigen ik zal je elke dag tegenwerken, en ongunstige omstandigheden zullen je ontmoedigen. Zelfs je naaste omgeving kan je nieuwe geestelijke prioriteiten soms verkeerd opvatten. Als het makkelijk was, kon iedereen het! De prijs gaat naar degenen die met Paulus kunnen zeggen: 'Ik wil Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood...' (v. 10-11). De Bijbel vertelt ons: 'Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar' (Gen. 2:25). Dat is lichamelijke intimiteit! Maar de ultieme intimiteit is niet die tussen een man en een vrouw; die is tussen de mens en GóD! En Paulus bad er niet alleen om; hij jaagde die na met heel zijn hart. Niets was belangrijker voor hem. En hoe is dat voor jou? Zing je Gods lof in de kerk terwijl je gedachten ergens anders zijn? Ben je zo kritisch geworden tegenover anderen dat je klinkt als een ongelovige? Heb je je door zondige gewoonten laten beroven van je vrijmoedigheid tegenover God? (Zie 1 Joh. 3:21-22.) Als dat zo is, zou je er iets aan moeten doen! Ga vandaag nog beginnen om je vertrouwensband met God verder op te bouwen.

Zondag 10 oktober

‘Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerte aan het kruis geslagen’ (Gal. 5:24)(NBV).

Hoe God afrekenet met ons egocentrisme.

Geschat wordt dat de gemiddelde persoon ongeveer negen miljoen woorden per jaar spreekt, en meer dan de helft gaat over: ‘Ik, mij, mijn, de mijne.’ Maar Christus volgen betekent sterven aan jezelf, en egocentrisme geeft niet op zonder strijd. Dat is de reden waarom Paulus schrijft dat onze eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen is. Eigenbelang zal niet zomaar overwaaien en uitdoven; het moet worden gedood. En het is een dagelijkse strijd omdat we de neiging hebben om met een dodelijke greep aan onze eigen belangen vast te houden. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn’ (Matt. 20:27). In die tijd werd een dienaar (een slaaf) gezien als de minste onder het huishoudpersoneel. Dat betekent dat je geroepen bent om je eigen belangen op te offeren om anderen te kunnen dienen. En als het moet, zal God je een ‘herinnering’ geven aan wat ervoor nodig was om af te rekenen met jouw koppigheid en egocentrisme op bepaalde punten. Na zijn ontmoeting met God liep Jakob bijvoorbeeld mank, maar het was een constante herinnering aan zijn totale afhankelijkheid van God. En de grote apostel Paulus schrijft: ‘Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken’ (2 Kor. 12:7). Wat is jouw handicap? Een gewoonte waar je tegen vecht? Een angst die je achtervolgt? Een moeilijke relatie? Een financieel tekort? Een lichamelijke aandoening? Waarom neemt God het niet gewoon weg? Omdat hij alles wat je meer afhankelijk maakt van hem en minder afhankelijk van jezelf, als een plus- en niet als een minpunt beschouwt.