

Maandag 27 september

'... om hen te winnen' (1 Kor. 9:22)(NBV).

Wanneer is compromissen sluiten verstandig?

Paulus week geen duimbreed als het ging om bijbelse waarheden, maar hij weigerde ruzie te maken over gewoonten, tradities en voorkeuren van mensen. Sommige christenen in Korinte dachten bijvoorbeeld dat het zondig was om bepaald soort vlees te eten dat aan afgoden was geofferd. Dus hoe pakte Paulus dat aan? Zei hij dat hij niet toestond dat ze hem hun onbijbelse overtuigingen oplegden? Nee. Hij schreef: 'Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard. Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen: eten wij niet, dan zal dat ons niet tot nadeel strekken; eten wij wel, dan zal dat ons niet tot voordeel strekken. Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u' (1 Kor. 8:7-9). Vervolgens vat hij het samen door te zeggen: 'Ik probeer met iedereen een gemeenschappelijke basis te vinden en doe er alles aan om sommigen te redden' (1 Kor. 9:22). God heeft ons niet geroepen om theologische argumenten te winnen; hij heeft ons geroepen om mensen voor Christus te winnen. Wees dus genadig tegenover degenen die niet denken zoals jij, zich niet kleden zoals jij, of niet geven om dingen waar jij om geeft. Wees genadig tegenover degenen wiens aanbiddingsstijl en verfijnde theologie verschillen van de jouwe. 'Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft' (Efez. 4:2-3).

Dinsdag 28 september

'Hoe kan Gods liefde in iemand blijven...' (1 Joh. 3:17)(NBV).

Meer om anderen denken (1).

Hoe vaak (op een schaal van één tot tien) denk jij om de behoeften van anderen en probeer je eraan te voldoen? Lees voordat je antwoordt, het volgende: 'Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?' Zelfzucht wordt wel gedefinieerd als 'overdreven bezig zijn met jezelf'. Nu vraagt God echt niet van je om je dusdanig voor anderen op te offeren dat je je eigen gezondheid en mentale welzijn in gevaar brengt en dat dan achteraf betreurt. Hij verwacht ook niet dat je voorziet in elke behoefte die op je pad komt. Maar hij daagt de 'wat-zit-er-voor-mijn-in' houding van onze tijd uit, waarin zelfbevrediging, zelfverbetering, zelfverlichting en genotzucht in toenemende mate worden gepromoot. Egoïsme is maar moeilijk uit te roeien, maar het is een bolwerk dat je moet doorbreken om de vrede en vreugde te kunnen ervaren die het leven zin geven. B.C. Forbes, oprichter van het tijdschrift Forbes, zei: 'Ik heb nog nooit een mens gekend, van hoog tot laag, die aan het eind van zijn leven spijt had dat hij goede daden had verricht. Maar ik heb er meer dan één gekend die gekweld werd door het besef dat hij een zelfzuchtig leven had geleid.' Jakobus schrijft: 'Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: 'Het ga je goed! Kleet je warm en eet smakelijk!' zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften - wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood' (Jak. 2:15-17). Laten we dus proberen om wat meer om anderen te denken.

Woensdag 29 september

*‘Wie barmhartig is voor een arme leent aan de Heer, die zal hem zijn weldaad vergoeden’
(Spr. 19:17)(NBV).*

Meer om anderen denken (2).

Je kunt op verschillende manieren uiting geven aan vriendelijkheid en vrijgevigheid. Je kunt ten eerste je tijd geven. Vooral wanneer jij een drukbezet iemand bent, kan een paar uur tijd vrijmaken voor iemand die het moeilijk heeft een wereld van verschil maken. Je kunt ook je talent inzetten. Er zijn diverse organisaties die de talenten van begaafde mensen inzetten om lijdens te verlichten en onderdak te bieden aan mensen die het nodig hebben. Heel bijbels! (Zie Matt. 25:34-46.) Ten derde kun je financieel bijdragen. ‘Wie barmhartig is voor een arme leent aan de Heer, die zal hem zijn weldaad vergoeden.’ Kun je je de rente voorstellen die God betaalt? Tot slot kun je ook je persoonlijkheid inzetten, jezelf zoals je bent dus. Veel mensen die je ontmoet, worstelen met angsten en vechten vaak een strijd uit waarover ze normaal gesproken niet praten. Jouw glimlach en bemoedigende woorden kunnen zo als een reddingslijn fungeren die hen die dag overeind houdt. Gerichtheid op onszelf zit zo ingebakken dat het is als ademen; we doen het zonder erbij na te denken. Dus om te kunnen veranderen moeten we onze prioriteiten herschikken en ons denken veranderen en besluiten: ‘Ik zal deze dag niet voorbij laten gaan totdat ik iets heb gezegd of gedaan om iemand anders te helpen, te zegenen en te bemoedigen.’ God zei tegen Abraham: ‘Ik zal je zegenen... een bron van zegen zul je zijn’ (Gen. 12:2). Misschien kun je God vandaag danken voor elke hulpbron en elk voorrecht dat hij je gegeven heeft. Probeer nooit te vergeten dat deze zegeningen van hem afkomen en dat jij ze weer met anderen kunt delen, tot eer van zijn naam.

Donderdag 30 september

‘Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen...’ (1 Kor. 10:33)(NBV).

Meer om anderen denken (3).

Hier is een groep waar je niet bij wilt horen: ‘Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig... Het genot zullen ze meer liefhebben dan God’ (2 Tim. 3:1-4). Er is niets mis met geld verdienen. En als jij de Heer eert, zal hij je soms zelfs helpen om er meer van te maken (zie Deut. 8:18, Jes. 48:17, Luc. 6:38, 2 Kor. 9:8). Maar hier is een bijbels principe waarnaar je zou moeten leven om in de zegen van God te wandelen. Wanneer je genoeg geld hebt om in je eigen behoeften te voorzien, zou je bereid moeten zijn ja tegen God te zeggen wanneer hij je vraagt om in de behoefte van iemand anders te voorzien. Als je egoïsme wilt overwinnen en genereuzer wilt worden, zijn hier enkele stappen: 1) Geef iets weg dat je liever wilt houden. Het doel is om je emotionele gehechtheid aan materiële dingen te doorbreken. 2) Oefen je in anonieme vrijgevigheid. Laat bijvoorbeeld eens een contant bedrag in een envelop achter bij iemand die het nodig heeft, dat kan een ouder iemand zijn, of een student of een alleenstaande ouder. Zet je naam er niet op en vertel niemand dat je het hebt gedaan. En nee, je kunt het niet opgeven als belastingaftrek. Maar God belooft je het vele malen terug te geven, en op de gebieden waar je het ‘t meest nodig hebt (zie Gal. 6:7). 3) Laat iemand die je vertrouwt je vorderingen volgen. Spreek af en toe eens af en laat de ander je erop mogen bevragen. Als je echt graag minder egocentrisch wil worden, zijn dit wat stappen die je zou kunnen nemen.

Vrijdag 1 oktober

‘... wees zo ook in deze genadegave overvloedig’ (2 Kor. 8:7)(HSV).

Gedachten over geven (1).

Paulus schrijft: ‘Zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig.’ Waar heeft Paulus het hier over? Over geven! God heeft je niet geroepen om een reservoir te zijn dat al zijn zegeningen voor zichzelf opslaat, maar een rivier die zijn zegeningen aan anderen doorgeeft. Veel christenen hebben geleerd hoe ze iets kunnen krijgen, maar niet hoe ze iets kunnen geven. Als jij het type christen wordt dat altijd uit is op krijgen zonder zelf te hoeven geven, dan zal je geloofsleven verdorren en aan de wijnstok sterven. Er zijn twee (binnen)zeeën in Israël, en beide worden gevoed door de rivier de Jordaan. Het ene water, het meer van Galilea, is fris en bruist van het leven. Er zitten vissen in, groen siert de oevers en bomen spreiden hun takken erover uit en strekken hun dorstige wortels uit om van het voedende water te nippen. Maar het andere water heeft helemaal geen leven. Er kan geen vis in leven. Niemand kan ervan drinken, want het water is vies en vervuild. Toch worden beide gevoed door de rivier de Jordaan. Wat is het verschil? Het meer van Galilea ontvangt water uit de Jordaan, maar geeft het ook door. Voor elke druppel die erin stroomt, stroomt er weer een druppel uit. Maar de andere zee verzamelt zijn water. Elke druppel die het krijgt, houdt het vast. Het meer van Galilea geeft en leeft. De andere zee ontvangt en houdt vast, en wordt dan ook de Dode Zee genoemd. Mis het punt hier niet! Wanneer je je zegeningen oppot en voor jezelf houdt, sterf je geestelijk. Maar wanneer je gul geeft, kom je geestelijk tot leven.

Zaterdag 2 oktober

‘Wie iets heeft om uit te delen moet vrijgevig zijn’ (Rom. 12:8)(GNB).

Gedachten over geven (2).

De Bijbel zegt: ‘We hebben allemaal verschillende gaven... Wie iets heeft om uit te delen moet vrijgevig zijn’ (v. 6-8)(GNB). Elke gelovige ontvangt genáde om te kunnen geven, maar sommigen van ons hebben ook echt de gáve om te geven. Wie zijn deze mensen? Ze hebben de gave om geld te verdienen. Alles wat ze aanraken verandert in goud. Ze hebben de Midas aanraking. Ze weten hoe ze verstandige investeringen moeten doen en een goede deal kunnen herkennen. Ze hebben gewoon een neus voor goede deals. Ze weten hoe ze het beste rendement uit hun geld kunnen halen. Ben jij ook zo iemand, dan moet je je realiseren dat je vermogen om rijkdom te vergaren eigenlijk een geschenk van God is: ‘U moet beseffen dat het de Heer, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven’ (Deut. 8:18). God zegt ook: ‘Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan’ (Jes. 48:17)(NBG). Maar laat welvaart je niet trots maken. Je bent niet rijk vanwege je vermogen om goede deals te sluiten, maar omdat God je gezegend heeft. En dat heeft hij met een reden gedaan; namelijk om een zegen voor anderen te kunnen zijn. God zei tegen Abraham: ‘Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn’ (Gen. 12:2). Dat betekent dat wanneer God je op de schouder tikt en je vraagt om iets te geven, je niet met hem in discussie zou moeten gaan. Vraag maar gewoon hoeveel. Vraag je je af waarom je dat zou moeten doen? Omdat God niet alleen kan optellen maar ook kan aftrekken.

Zondag 3 oktober

‘Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft...’ (2 Kor. 9:7)(NBV).

Gedachten over geven (3).

We geven allemaal om verschillende redenen. 1) Sommige mensen geven uit schuldgevoel. Ze geven aan Gods werk omdat ze zich slecht zouden voelen als ze dat niet zouden doen. 2) Andere mensen geven uit hebzucht. Ze geven alleen maar om iets te krijgen. Ze vertrouwen op teksten als: ‘Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt’ (Luc. 6:38). Wat is er mis met dit soort denken? Het is ik-gericht in plaats van wij-gericht. 3) Er zijn ook mensen die geven om de eer te krijgen. Jezus zei: ‘Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet’ (Matt. 6:1). Maar God is niet alleen geïnteresseerd in wát je geeft, maar ook in waaróm je geeft. Hij kijkt niet zozeer naar je mate van geven maar meer naar het motief erachter. Als je aan God geeft uit schuldgevoel, hebzucht of eerezucht zet hij het saldo van je rekening op een dikke nul. Jezus zei: ‘Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen’ (v. 3-4). 4) En er zijn mensen die geven uit dankbaarheid. Dit zijn de mensen die vragen: ‘Hoe kan ik de Heer vergoeden wat hij voor mij heeft gedaan?’ (Ps. 116:12), en ze geven uit dankbaarheid. Zo’n gever zouden we eigenlijk allemaal moeten zijn.