

Maandag 6 september

‘... wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten’ (2 Kor. 9:6)(NBV).

Geven leidt tot ontvangen.

Jim Penner vertelt: ‘Het was op een winterse, sneeuwrijke dag dat mijn moeder met mijn zusje en mij met de auto naar de kerk ging. Omdat ik midden in de Rocky Mountains woonde, was ik inmiddels wel gewend aan wat slip- en glijpartijen. Ik herinner me dat mijn moeder gespannen was en hoopte dat ze genoeg grip zou hebben om de bocht te maken zonder de tegemoetkomende vrachtwagen te raken. Ze had versleten banden - nieuwe stonden laag op ons prioriteitenlijstje waar eten en onderdak bovenaan stonden. Toen mijn moeder die dag haar bijdrage gaf aan de collecte, weet ik nog dat ik dacht dat we dat geld beter hadden kunnen gebruiken. Toch gaf ze haar tiende! God zou toch wel begrijpen dat we thuis zoveel nodig hadden. Maar er was een rust in haar, een vrede die alle begrip te boven ging toen ze de Heer opgewekt en dankbaar haar gaven gaf. Na de dienst liep een van de oudsten naar haar toe en zei: ‘Ik zag dat je banden versleten zijn, kom morgen even bij me langs in de zaak, dan geef ik je winterbanden.’ ‘Die kan ik niet betalen,’ zei ze. ‘Geen probleem,’ antwoordde hij, ‘ik wil je gewoon helpen.’ Die dag was ik getuige van twee niveaus van geven: mama met haar bijdrage voor de collecte en een vriendelijk mens die een ander mens wilde helpen.’ Grote dingen komen voort uit kleine dingen, en ‘wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.’ Zoals John Mason opmerkt: ‘Het wonderbaarlijke rijk van God heeft altijd te maken met vermenigvuldiging. Stel dat een graankorrel één stengel met twee aren voortbrengt en elke aar 200 korrels heeft. Van die 400 korrels komen weer 400 stengels met 160.000 korrels... allemaal uit één enkele korrel. Sommige zegeningen zijn materieel, andere geestelijk. Wij weten niet altijd wat we het meest nodig hebben, maar God weet dat wel, en een vrijgeevige geest opent de sluizen van de hemel.’

Dinsdag 7 september

‘De Heer stond Jozef ter zijde, zodat het hem goed ging’ (Gen. 39:2)(NBV).

Geef prioriteit aan je relatie met God.

Toelating tot bepaalde verenigingen kan soms afhangen van je achtergrond: ‘witte boord of blauwe boord’. Helaas doen sommige werkgevers en sommige kerken daar ook aan mee. Maar God niet. Probeer je eens te verplaatsen in de situatie van Jozef. Met je broers en zussen deel je één vader, maar hebben jullie vier verschillende moeders. Je vader is een bedrieger. Dat is hij zijn hele leven al geweest en dat weet iedereen. De hele gemeenschap weet dat hij de erfenis van je oom heeft afgetroggeld en zich vervolgens achter de rokken van zijn moeder heeft verstopt voordat hij als een lafaard vluchtte om niet gedood te worden. Je oudoom bedriegt je vader door hem met de zus van je moeder te laten trouwen, misschien door je vader tijdens het bruiloftsfeest zo dronken te voeren dat hij niet meer wist met welke zus hij trouwde. Dus uiteindelijk trouwde hij met de saaie in plaats van met de mooie. Maar dat schrikte hem niet af, hij trouwde gewoon met allebei! Degene van wie hij echt hield, kon geen kinderen krijgen, dus sliep hij met het kindermisje. Dat beviel hem zo goed dat hij ook met de meeste keukenhulpen het bed indook. Geen wonder dat je altijd dacht dat je broers op de kokkinnen leken! Maar grote deuren hangen aan kleine scharnieren, en het leven van Jozef wordt in één vers beschreven: ‘De Heer stond Jozef ter zijde, zodat het hem goed ging.’ Succesvol ondanks een disfunctioneel huishouden en verraad. Succesvol ondanks laster en dertien jaar onterechte gevangenisstraf. En met God aan jouw zijde kan jij ook een mogelijk valse start te boven komen en desondanks slagen. Een relatie opbouwen met God, die onderhouden en daar een prioriteit van maken is daarom een van de belangrijkste dingen die je kunt doen.

Woensdag 8 september

‘De Heer doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten’ (Ps. 103:6)(NBV).

Wanneer gerechtigheid lijkt uit te blijven.

Toen O.J. Simpson werd berecht voor de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown was het oordeel van de jury ‘niet schuldig’. In de rechtszaal huilde Nicoles moeder en vroeg zich af waar God was. Het is een vraag die we stellen als het leven oneerlijk lijkt. De Bijbel antwoordt dat ‘God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte’ (Pred. 12:14). Maar wij willen dat de zaak nú wordt vereffend. Dus we worstelen, we stellen vragen en we twijfelen. De psalmist deed dat ook: ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen... bevrijd wie weerloos zijn en arm’ (Ps. 82:2-4). We worstelen met dergelijke vragen omdat ze geen gemakkelijke antwoorden hebben. Eenentwintig psalmen later schrijft David, die vergeven en in ere hersteld was na het plegen van overspel en moord: ‘De Heer doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten... Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd’ (Ps. 103:6-14). Kortom: dezelfde genade en barmhartigheid die God jou verleent, schenkt hij ook aan degene die jou pijn gedaan heeft.

Donderdag 9 september

‘Waarschuw mensen die hun plicht verzaken’ (1 Tess. 5:14)(HB).

Confronteren uit liefde.

‘U moet de mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen. Help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken.’ Helaas houden we liever onze mond en blijven populair dan mensen met een moeilijke waarheid confronteren. Een bijbelleraar schrijft: ‘Een kerk is niet een groep individuen die toevallig elke week op dezelfde plek samenkomt; het is een geestelijk lichaam, een liefhebbende familie. Het is veel gemakkelijker om te troosten en te bemoedigen dan om te waarschuwen of te vermanen, maar beide zijn nodig. Efeziërs 4:15 vertelt ons dat we de waarheid in liefde moeten spreken, zodat het lichaam ‘samen volledig toegroeit naar hem die het hoofd is.’ Als we niet de tijd nemen om te vermanen, aan te moedigen, te waarschuwen, te troosten, te steunen en geduldig te zijn, lijden we uiteindelijk allemaal. Je lichaam functioneert niet goed als er een onderdeel pijn doet of niet goed functioneert. En de kerk lijdt wanneer een van haar leden weerspanning, lafhartig of zwak is, of een dwaalleer gaat aanhangen. Een lichaamsdeel laten etteren of een beschadigd deel niet ondersteunen, kan leiden tot onherstelbare schade; door ernstige problemen niet aan de orde te stellen bewijs je een slechte dienst aan het betreffende lid.’ Als ouders houden we te veel van onze kinderen om ze met slecht gedrag te laten weggelaten. We weten dat het later hun houding ten opzichte van autoriteit, relaties, verantwoordelijkheid en persoonlijke discipline negatief zal beïnvloeden. We geven genoeg om hen om ze te corrigeren en te begeleiden. Paulus zegt: ‘Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt hem zachtmoedig weer op het recht pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid’ (Gal. 6:1). De waarheid is de enige veilige grond om op te staan, en je doel zou moeten zijn om die in liefde te spreken.

Vrijdag 10 september

‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten...’ (Spr. 3:3)(NBV).

Leg de meetlat weg!

Voor de Paschamaaltijd vergaten alle discipelen de voeten van Jezus te wassen. Slechte beurt! En nadat Jezus had uitgelegd hoe het brood en de wijn symbool stonden voor zijn aanstaande kruisiging, begonnen ze ruzie te maken over wie de grootste in het Koninkrijk zou zijn. Wederom geen goede beurt! Jezus wist ook dat ze binnen enkele uren naast hem in slaap zouden vallen in de hof van Getsemane. Slechte beurt! En hij wist dat Petrus hem zou verloochenen. Slechte beurt! Dus hoe beoordeelde Jezus ze? Dat deed hij niet! Hij geeft mensen geen cijfers. En dat hoef jij ook niet te doen. Wat een rust zal dat geven als je mensen niet langer een cijfer geeft en in plaats daarvan van ze gaat houden waar ze op dit moment in hun groeiproces zijn. In plaats van zijn leerlingen te berispen, complimenteert, beloont en bevordert Jezus hen en plaatst hen op de hemelse erelijst. Zelfs nadat ze zijn voeten niet hadden gewassen, wilde hij nog steeds het Pascha met hen eten (zie Luc. 22:15). Gevoed door hun liefde, zei hij: ‘Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap... jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon...’ (Luc. 22:28-30). In zijn zwaarste nacht deelde hij geschenken uit en gaf zijn jonge discipelen meer dan hij ooit iemand gaf in termen van eer en glorie. In zijn ogen waren ze állemaal geweldig. Hij beoordeelde ze niet op hun prestaties, maar op hun liefde die hen motiveerde om alles in de steek te laten en door dik en dun bij hem te blijven. Reimar Schultze zegt: ‘Stel geen normen voor jezelf. Dat is dodelijk. Zoals Jezus toén van zijn discipelen hield, zo houdt hij nú van ze. Dus stop met dat gezeur en gemuggenzift over jezelf en anderen!’

Zaterdag 11 september

‘Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde’ (1 Joh. 4:8)(NBV).

Liefde is een werkwoord.

Liefde is niet alleen een zelfstandig naamwoord, het is ook een werkwoord. Het is niet wat je denkt of voelt; het is wat je doét. Toen Moeder Teresa in 1948 in Calcutta aankwam, was een van de eerste dingen die ze deed vijf in de steek gelaten kinderen oppikken en naar haar ‘school’ brengen. Voor het einde van het jaar had ze eenenveertig leerlingen die ze van alles bijbracht over hygiëne, in haar klaslokaal dat zich in een openbaar park bevond. Al snel werd haar werk bekend als ‘The Missionaries of Charity’. Binnen twee jaar richtte hun aandacht zich naar de zorg voor stervenden, en een bedelaar die stervende op een vuilnisbelt werd gevonden, werd opgehaald en bij haar gebracht. Van honger en ellende was van zijn lichaam niet veel meer over dan een skelet. Moeder Teresa nam hem mee naar huis en legde hem in bed. Toen ze hem probeerde te wassen, ontdekte ze dat zijn lichaam bedekt was met wormen. Er kwamen stukjes huid los toen ze hem waste. Heel even herleefde de man. In zijn halfbewuste toestand vroeg hij: ‘Waarom doet u dit?’ Moeder Teresa antwoordde met twee woorden die kenmerkend waren voor haar leven: ‘Uit liefde!’ Jij als drukke bezige bij, jij ziet mensen misschien al gauw als irritant en onhandige sta-in-de-wegs voor jouw program. Wat moeilijk is, is om boven je egocentrische gevoelens uit te stijgen en van ze te houden. Misschien denk je dat dit niet van zo’n groot belang is! Maar denk nog eens na. De Bijbel zegt: ‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde’ (v. 7-8).

Zondag 12 september

‘Standvastig is zijn hart en zonder vrees’ (Ps. 112:8)(NBV).

Verlies je doelen niet uit het oog.

Wil je succesvol worden in het leven dan zijn er drie obstakels waar je je bewust van moet zijn en die je zou moeten overwinnen: 1) Vermoeidheid. Renpaarden rennen allemaal ongeveer even hard; soms komt het verschil tussen het winnen en verliezen van de race neer op de wil in hun ‘hart’ om te winnen. Dus kijk vandaag eens in je hart en zie of je echt toegewijd bent. ‘Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat beloofd is’ (Hebr. 10:35-36). 2) Angst. Wanneer het om toewijding gaat heb je vier soorten mensen. a) Mensen die geen doelen hebben en zich nergens aan toewijden. b) Mensen die niet weten of ze hun doelen kunnen bereiken en daarom bang zijn om zich te binden. c) Mensen die op weg gaan maar opgeven wanneer het moeilijk wordt. d) Mensen die doelen stellen, ervoor gaan en de prijs betalen om ze te bereiken. Bij wie hoor jij? Angst en geloof zullen altijd aanwezig zijn in je leven, en je keus zal bepalen of je slaagt of faalt. 3) Zelfgenoegzaamheid: Succesvol zakenman Ray Kroc zei: ‘Zolang je groen bent, groei je. Zodra je rijp bent, begin je te rotten.’ Als je verstandig bent, neem je regelmatig rustperiodes om op te frissen, te vernieuwen en te heroriënteren. Maar je moet geen genoegen nemen met de successen van gisteren of blijven hangen bij het momentum van vandaag. Wees als Paulus: ‘Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af...’ (Fil. 3:13-14).