

Maandag 23 augustus

'Ik heb gehoord dat u... over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt' (Dan. 5:14)(NBV).

Streven naar uitmuntendheid (1).

Ook al leefde Daniël in gevangenschap, hij weigerde genoegen te nemen met middelmatigheid. Dit trok de aandacht van de koning van Babylon, die zei: 'Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont, en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt.' Wat een cv. Wat een reputatie. En wat een terechtwijzing voor degenen die zich er met 'een jantje van leiden' van af maken. De Bijbel zegt: 'Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen' (Spr. 22:29). Dé manier om op te vallen en vooruit te komen in het leven, is door te studeren, je te blijven ontwikkelen en je vaardigheden aan te scherpen. Vraag: heb jij een middelmatige houding ten opzichte van je werk, je relaties en je leven in het algemeen? Als dat zo is, denk dan eens aan de frustratie die je zou ervaren als de mensen die jou (be)dienden een 'zesjes'-houding hadden. Stel dat een ober je koud eten serveert en je drankje uitschenkt in een vies glas? Zou je dan geen klacht indienen? Ja toch! Als dat zo is, stel je dan eens voor hoe mensen zich voelen wanneer jij ze slordig werk levert vanuit een 'wat maakt het uit' houding. Ze zeggen wel dat uitmuntendheid zijn eigen beloning heeft. Ja, je wordt inderdaad beloond voor uitmuntendheid, maar je grootste beloning zal komen van de wetenschap dat je je best hebt gedaan. Aristoteles zei: 'We zijn wat we herhaaldelijk doen. Uitmuntendheid is dus geen handeling, maar een gewoonte.' Observeer de levens van mensen die uitblinken op hun vakgebied. Bestudeer hun gewoonten en leer van hen. Kijk eens naar hun karaktereigenschappen en probeer die ook te ontwikkelen. Kortom: alleen wanneer jij je best hebt gedaan, kun je erop vertrouwen dat God de rest doet.

Dinsdag 24 augustus

'... zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt... Dan zult u... zuiver en onberispelijk zijn' (Fil. 1:10)(NBV).

Streven naar uitmuntendheid (2).

Uitmuntendheid vereist twee dingen: extra tijd en extra inspanning. Het vraagt om een stapje verdergaan dan wat anderen van je verlangen, omdat jij het ziet als een kwestie van karakter en integriteit. Nu hebben we het niet over het streven naar perfectie. Dat kan je gek maken, evenals je omgeving trouwens. Perfectionisme is gebaseerd op egocentrisme. Het zoekt goedkeuring en applaus. Iemand die wil uitmunten daarentegen probeert elke opdracht of onderneming uit te voeren alsof God zelf die van hem verlangt en de uitvoering ervan zal evalueren en belonen. Het oude gezegde 'Uit het oog uit het hart' is niet van toepassing op God. Hij is zich bewust van al je activiteiten. 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus' (Kol. 3:23-24). Dat betekent je werk zo goed mogelijk doen, zelfs wanneer de baas er niet is. En hier is een belangrijke gedachte: vermijd mensen met slechte werkgewoonten of mensen die je pogingen om uit te munten geringschatten. Wil je echt zijn zoals zij? Bereik jij het soort resultaten in het leven die je voor jezelf wenst? Als God je hemelse Vader is, dan draag je zijn naam. 'Heer, onze Heer, hoe machtig (andere vertalingen spreken over prachtig of geweldig) is uw naam op heel de aarde' (Ps. 8:1). Je zou als volgt kunnen bidden vandaag: 'Vader, geef me het verlangen naar uitmuntendheid in alles wat ik doe. Help mij te leven met een voortdurend besef van uw waarderende en liefhebbende oog, zodat ik alles kan doen alsof ik het voor u doe en niet voor mensen. Dat bid ik in Jezus' naam, amen.'

Woensdag 25 augustus

‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak...’ (Hand. 13:2)(NBV).

Je roeping vinden.

‘Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’ Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken’ (v. 2-3). Een paar dingen vallen op hier: 1) Barnabas en Saulus waren in de kerk toen God hen riep. En de heilige Geest spreekt nog steeds tot ons wanneer we samenkomen om te bidden, te lofprijzen en Gods Woord te horen. Een van de redenen waarom we geen duidelijke richting voor ons leven hebben, is omdat we ons niet op de plaats bevinden waar God objectief tot ons kan spreken door zijn Woord en subjectief door zijn Geest. 2) Hun roeping werd bevestigd door bewezen leiderschap. Degenen die Paulus en Barnabas de handen oplegden om hun roeping te bevestigen, waren leiders die de tijd namen om te bidden, te vasten en Gods wil te zoeken. Zulke mensen zijn een geschenk. Ze zullen je niet per se vertellen wat je wilt horen, maar ze zullen je vertellen wat je moet horen. Ze zullen je raad geven, corrigeren en bemoedigen wanneer je het nodig hebt en Gods wil voor jou bevestigen. Héb jij zulke relaties in je leven? Wanneer je die niet hebt, ga er dan naar op zoek. 3) God speelt geen verstoppertje met zijn wil voor jouw leven. God noemde Paulus en Barnabas bij hun naam. Ja, hij kent je naam, weet waar je woont en is op de hoogte van je huidige omstandigheden. Gideon dorste tarwe in een wijnpers (om zich te verbergen voor de Midianieten) en Petrus was aan het vissen toen God hen riep. Je gebrek aan ervaring in ‘de christelijke bediening’ vormt geen beperking voor God. Dat komt omdat hij geen gekwalificeerden roept, maar geroepenen kwalificeert. Dus wacht op God, en wanneer de tijd rijp is, zal hij je roepen.

Donderdag 26 augustus

‘Naar alle kanten zul je je uitbreiden...’ (Jes. 54:3)(NBV).

Verander je denken!

God zei tegen zijn volk: ‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten...’ (Jes. 43:18-19). Dus als je God om een visie vraagt, of om een verruiming van de visie die hij je al heeft gegeven, moet je mentaal ruimte maken. ‘Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden’ (Jes. 54:2-3). Iemand zei eens dat dromen altijd een maat te groot komen, zodat je erin kunt groeien. Neem geen genoegen met middelmatigheid in je werk, je relaties of je wandel met God. Mark Twain zei: ‘Over twintig jaar zal je meer teleurgesteld zijn door de dingen die je niet hebt gedaan, dan door de dingen die je wel hebt gedaan. Dus gooi de trossen los. Zeil weg van de veilige haven. Vang de wind. Verken. Droom. Ontdek.’ Zelfs vanuit een achtergrond van verslaving, armoede, depressie, misbruik of een laag zelfbeeld kan God je in staat stellen om op te staan en een einde te maken aan die oude fatalistische denkwijze. In bijbelse tijden werden van dierenhuiden wijnvaten gemaakt. Aanvankelijk waren ze flexibel en gemakkelijk om te hanteren, maar na verloop van tijd werden ze stijf en verloren ze hun vermogen om uit te zetten. Daarom zei Jezus: ‘Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken... Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden’ (Matt. 9:17). Gooi je oude wijnzakken weg! God zal een verstarde geest niet bezielen met frisse ideeën, maar hij zal je leven veranderen wanneer jij je in je denken voegt naar het zijne.

Vrijdag 27 augustus

'... bid onophoudelijk...' (Efez. 6:18)(NBV).

Wanneer wij bidden - gaat God aan het werk!

Twee dingen over bidden zijn eigenlijk verbazingwekkend: ten eerste dat God luistert wanneer wij bidden. '... alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen' (Marc. 11:24). Misschien heb je nergens echt veel in te brengen, maar wanneer jij bidt, luistert God. Ten tweede valt op dat we dus zelden bidden. We hebben het grootst mogelijke voorrecht - toegang tot de controlekamer van het universum - toch maken we er zelden gebruik van. En ons gebrek aan gebed verbaast God. Bij monde van de profeet Ezechiël klaagde hij: 'Ik heb gezocht naar iemand die... voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd - maar zo iemand heb ik niet gevonden' (Ezech. 22:30). Na het horen van het bericht dat Sodom en Gomorra zouden worden verwoest, haastte Abraham zich er niet heen om de steden te waarschuwen. Nee, hij koos ervoor om bij de Heer te blijven staan (zie Gen. 18:22). Toen God zei dat het gouden kalf een nationale doodstraf voor Israël rechtvaardigde, deed Mozes voorbede en redde hen. Mozes probeerde zijn God tot kalmte te manen (vrij naar Ex. 32:11). Een obscure priester met de naam Pinehas smeekte God om de plaag niet te sturen en de plaag werd bedwongen (zie Ps. 106:30). Waarom zouden we zoveel waarde hechten aan gebed? Simpelweg hierom. Omdat wanneer wij werken, wij het zelf zijn die werken; maar wanneer we bidden, God het is die werkt! De Bijbel verbindt onnoemelijk veel kracht aan gebed. '... als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen... dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren' (Matt. 18:19). Is er enig andere bezigheid die zulke resultaten belooft? Heeft God ons opgeroepen om onophoudelijk te preken? Of onophoudelijk vergaderingen te beleggen? Nee, maar wel om onophoudelijk te bidden.

Zaterdag 28 augustus

'Deze ellendig riep en de Heere hoorde; Hij verlostte hem uit al zijn benauwdheden' (Ps. 34:7)(HSV).

God is slechts een gebed verwijderd.

J.C. Penney is inmiddels overleden en naar de hemel gegaan, maar honderden warenhuizen in heel Amerika dragen nog steeds zijn naam. Aan het begin van zijn werkzame leven was hij maar in één ding geïnteresseerd: geld verdienen. Hij werkte als verkoper voor zes dollar per week en zijn alles verterende ambitie was het om honderdduizend dollar waard te zijn. Toen hij dat doel bereikt had, voelde hij tijdelijk voldoening, maar al snel zette hij zijn zinnen op een waarde van een miljoen dollar. Toen sloeg het noodlot toe in zijn leven. Zijn vrouw liep een verkoudheid op die zich ontwikkelde tot een longontsteking, waaraan ze later overleed. Hij herinnerde zich: 'Toen ze stierf, stortte de wereld om mij heen in. Bedrijven opstarten, succesvol worden in de ogen van mensen, geld vergaren - wat was het doel van dit alles? Ik voelde me bespot door het leven, zelfs door God.' Het duurde niet lang of hij zat financieel aan de grond en hij raakte in een diepe depressie. Het was op dat moment dat hij zich tot God wendde en een wonderbaarlijke bekering ervoer. Hij zei: 'Toen ik me uiteindelijk vernederde en besepte hoe afhankelijk ik eigenlijk was van God, was het als een licht dat mijn wezen verlichtte. Ik kan het niet anders omschrijven dan te zeggen dat het mij als mens heeft veranderd.' Zijn er in jouw leven vandaag dingen helemaal misgegaan? Zit je aan de grond en vraag je je af of je ooit weer op kunt staan? Keer je tot God. Hij is slechts een gebed verwijderd. En de psalmist David bád dat gebed: 'Deze ellendige riep en de Heere hoorde; Hij verlostte hem uit al zijn benauwdheden.' En wat God voor David deed, kan hij vandaag voor jou doen.

Zondag 29 augustus

‘Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God’ (1 Kor. 10:31)(NBV).

Er zijn geen ondergeschikte banen.

David zei dat hij nog liever vloeren zou schrobben in het huis van God dan een eregast zijn in het paleis van de zonde’ (zie Ps. 84:10). In lijn daarmee schrijft Joni Eareckson Tada: ‘Elsie runt een christelijk tehuis voor jonge meisjes die uit een leven van prostitutie en drugshandel in de straten van Hollywood zijn gestapt. Ze loopt over straat, deelt het evangelie en leidt deze meisjes tot Christus. Als deze nieuwe bekeerlingen echt hun leven willen veranderen en nieuwe verantwoordelijkheden willen aangaan, hebben ze een plek in Elsie’s huis. Pam is zo’n bekeerling. Een christen met een zachtmoedige geest; ze draagt littekens van messengevechten en heroïnaalden. Haar armen zijn ontsierd met tatoeages. Ik voelde haar vreugde en diepe waardering toen ze vertelde wat ze nu deed. ‘Ik schrob de toiletten en badkamers. Dat is mijn werk en ik vind het geweldig!’ Deze jonge vrouw was zo dankbaar dat ze structuur in haar leven en veiligheid in haar omgeving ondervond dat ze nu een en al goedheid was en dienstbaar wilde zijn in het koninkrijk van Christus, en dat een dag dienen in Elsie’s huis veel beter was dan duizend dagen in de smerige jacht naar zelfdestructieve genoegens. Haar nederige geest ten opzichte van haar werk, haar plezier in het schoonmaken van toiletten kwam voort uit een scherp bewustzijn van haar rol in het lichaam van Christus. Er zijn maar weinig gelovigen met een achtergrond als die van Pam, maar elke dag stroopt ieder van ons de mouwen op om gewone basistaken uit te voeren - olie verversen (van de auto), inktpatronen verversen (van printers) of luiers ‘verversen’ (misschien zelfs bij een bejaarde ouder). Hoe is jouw houding ten opzichte van ondergeschikt werk? Wanneer je ‘de Heer met vreugde dient’ (Ps. 100:2), vind je vreugde in alledaagse taken omdat je weet voor wie je werkt.