

Maandag 16 augustus

'... God liet hem slagen...' (2 Kron. 26:5)(NBV).

God wil dat je slaagt.

Denk eens na over de volgende vragen en beantwoord ze eerlijk. 1) Geloof je dat geestelijk en succesvol kan samengaan? Sommige mensen stellen armoede gelijk aan nederigheid en concluderen dat succesvolle mensen niet nederig kunnen zijn. Maar dat is niet juist. 'En zolang hij [Uzzia] zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam.' Succes geeft je niet het recht om op anderen neer te kijken, maar wanneer succesvolle mensen iets te zeggen hebben, wordt er wél naar hen geluisterd. Leiders als Jozef en Daniël hebben hele naties voor God beïnvloed. Feit is dat we een boodschap van hoop hebben die anderen moeten horen, maar hoe zullen ze die horen zonder voldoende middelen? (Zie Rom. 10:14-17.) Als je met minder genoeg hebt genomen, bid dan om meer geloof en begin hoger te mikken in je leven. 2) Ben je bang voor succes? Misschien ben je bang voor de druk en het prijskaartje dat eraan hangt. Leiderschap is eenzaam; misschien bevind je je liever in de massa. Of misschien ben je onderuitgegaan en ben je bang om weer op te staan. Toen Thomas Edison naar zijn succes werd gevraagd, antwoordde hij: 'Ik begin waar anderen ophouden!' en zei een Amerikaans politicus: 'De maatstaf voor succes is niet of je een moeilijk probleem hebt, maar of het hetzelfde probleem is dat je vorig jaar had.' Paulus schreef: 'We worden geveld, maar gaan niet te gronde' (2 Kor. 4:9). 3) Ben je tevreden met hoe het nu gaat? Als je dat niet bent, accepteer dan de verantwoordelijkheid voor je leven en zet een stap in geloof. Uiteindelijk ben jij de enige die je ervan kan weerhouden om te worden zoals God je bedoeld heeft! Kortom: God wil dat je slaagt.

Dinsdag 17 augustus

'We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden'
(2 Kor. 6:4)(NBV).

Tegenspoed overwinnen om verder te kunnen komen.

Het christelijk leven komt met zegeningen - en strijd. Je kunt het een niet hebben zonder het ander. Paulus beschrijft het als volgt: 'We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswode, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid, we worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd maar spreken de waarheid, we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch leven we, we worden gestraft maar niet ter dood veroordeeld, we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles' (v. 4-10). God zal voor je strijden op je slagveld, je door je storm leiden en je seizoen van tegenspoed veranderen in een seizoen van vooruitgang. Wanneer je geloof onder vuur ligt, trekt het zijn kracht aan en brengt het zijn genade in je situatie. De Bijbel zegt dat ook Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd door wat hij heeft moeten lijden (zie Hebr. 5:8). Dus verheug je, je bent niet aan het verliezen - je bent aan de winnende hand!

Woensdag 18 augustus

‘... ze verzuimden de Heer om raad te vragen’ (Joz. 9:14)(NBV).

Heb je God al om raad gevraagd?

Wanneer je God om raad vraagt voordat je beslissingen neemt, voorkomt dat allerlei problemen. Jozua moest dit door schade en schande leren. Hij had net Jericho veroverd, de grootste stad in het beloofde land. De Israëlieten waren vol van de overwinning en hadden niet het gevoel dat ze God hoefden te raadplegen over hun volgende zet. Maar te veel zelfvertrouwen kan dodelijk zijn! De Gibeonieten, een van de vijandige volken in het beloofde land, beseften dat ze niet konden winnen van Gods volk, dus stuurden ze onderhandelaars om vrede met hen te sluiten. En het werkte. Ook al logen de Gibeonieten, Jozua nam aan dat ze de waarheid spraken en ondertekende een verdrag. En het bleek een van de grootste fouten van zijn leven te zijn. Vanaf die dag werden de Gibeonieten een voortdurende doorn in het oog van Israël. Jozua had er de rest van zijn leven spijt van dat hij ‘verzuimd had de Heer om raad te vragen’. Soms bevatten oude gezangen de grootste waarheden. Hier is er zo eentje: ‘Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ’t al niet brengen, in ’t gebed tot onze Heer.’ Ben jij zo iemand die ‘het op eigen kracht doet’? Er is een dun lijntje tussen door God gegeven zekerheid en zelfverzekerdheid, en wanneer je die grens overschrijdt, kan het je duur komen te staan. Als je de neiging hebt om te snel te handelen of dingen op eigen kracht en naar eigen inzicht te doen, lees dan deze woorden aandachtig en biddend: ‘Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig...’ (Spr. 3:5-7).

Donderdag 19 Augustus

‘Maar al spoedig stak er een hevige afluandige wind op, die Eurakylon wordt genoemd’ (Hand. 27:14)(NBV).

Jouw ‘Eurakylon’.

Het schip waarmee Paulus naar Rome voer, verging door een storm die Eurakylon (of Euroklydon) genoemd wordt, een hevige afluandige wind. Hier zijn enkele waardevolle lessen die we uit zijn ervaring kunnen leren. 1) God kan een slechte situatie ten goede laten werken. Door deze schipbreuk landde Paulus op Malta, waar de mensen voor het eerst het evangelie hoorden. En toen hij en zijn volgelingen weer wegvoeren, voorzagen diezelfde mensen hen bij hun vertrek ook nog eens van alles wat ze nodig hadden (zie Hand. 28:10). Soms kan je probleem voor God een gelegenheid zijn om op verbazingwekkende manieren te werken. Je toekomst ligt niet in handen van mensen en dat zal ook nooit het geval zijn. Die ligt in Gods handen, en wat hij bezit, beschermt en verzorgt hij. 2) Om je door God bepaalde bestemming te bereiken moet je soms door stormen heen zeilen. Paulus zei dat de storm zo hevig woedde dat ‘we ten slotte elke hoop op redding verloren’ (Hand. 27:20). Er zullen dagen zijn waarop je je afvraagt hoe je het gaat redden, maar door Gods genade zal je het redden (zie Ps. 37:34). 3) Stormen onthullen hoe goed je de Heer kent. Paulus zei: ‘De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: ‘Wees niet bang, Paulus’ (Hand. 27:23-24). In moeilijke tijden ontdek je de kracht van je relatie met God. 4) Uit een ogenschijnlijke mislukking kan hij succes brengen. Let op twee bijzondere dingen in dit verhaal: a) Het kan zijn dat je wat dingen overboord moet gooien om je bestemming te bereiken (zie v. 18). b) Ondanks je beste inspanningen zal je af en toe vastlopen (zie v. 26). Dat is het moment waarop je moet onthouden wat God je heeft beloofd - en erop moet vertrouwen (zie v. 25).

Vrijdag 20 augustus

‘Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen’ (Jak. 4:10)(NBV).

Minder aan jezelf denken.

Hier is een waar gezegde: ‘Nederigheid is niet minder ván jezelf denken; het is minder áán jezelf denken.’ Dat betekent niet dat je over je heen moet laten lopen (type-deurmat) of geen eigen overtuigingen of meningen mag hebben (type-geen ruggengraat). Echte nederigheid is God erkennen als de bron van alles wat je hebt en van alles wat je nodig hebt, en er altijd aan denken hem voor beide de eer te geven. De Bijbel zegt dat God de mens vormde uit stof, uit aarde, en hem de levensadem in de neus blies’ (zie Gen. 2:7). Het was Gods bedoeling voor de mensheid om in het Paradijs te leven en elke dag van zijn aanwezigheid te genieten. Maar we zijn hem ongehoorzaam geweest en besloten volgens onze eigen regels te leven in plaats van die van hem. En het gevolg? God zei: ‘Stof ben je, tot stof keer je terug’ (Gen. 3:19). Laten we eerlijk zijn, op ons best zijn we slechts respectabele rommel! Er is zelfs wel eens geschat dat we als mens minder dan vijf euro waard zijn. Dus wanneer na je sterven je ledematen weer terugkeren tot stof, is dat je fysieke waarde. Behoorlijk vernederend! Dus wanneer jij in je luxe auto rijdt, besef dan dat er minder dan vijf euro achter het stuur zit. Dat er minder dan vijf euro in de buitenwijk woont. Dat er minder dan vijf euro merkkleding draagt en er minder dan vijf euro meer geld op de bank heeft staan dan je eigenlijk waard bent. Paulus definieert nederigheid als volgt: ‘Sla jezelf niet hoger aan dan je kunt verantwoorden, maar denk verstandig over jezelf’ (naar Rom. 12:3). Wil je weten wat jou waardevol maakt? ‘Christus onder u, de hoop der heerlijkheid’ (Kol. 1:27)(NBG).

Zaterdag 21 augustus

‘De gezindheid van de Geest is leven en vrede’ (Rom. 8:6)(NBV).

Door de Geest geleid denken.

De Bijbel zegt: ‘... wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede’ (v. 5-6). Met andere woorden, de heilige Geest is de ‘niet angstig-bezorgde aanwezigheid’ van God die in je leven werkzaam is. Of je laat je gedachten leiden door externe invloeden en omstandigheden, of je laat je leiden door de heilige Geest. Hoe zo’n leven eruitziet? Nou, stel je bijvoorbeeld voor dat je niet meer zo bang bent aangelegd. Of dat jij financiële problemen of een woedende baas met innerlijke kalmte en vastberadenheid onder ogen kan zien. Of dat je slecht nieuws ontvangt en constructieve manieren bedenkt om het probleem op te lossen in plaats van allerlei rampscenario’s te verzinnen. Of dat je wordt geconfronteerd met afwijzing en obstakels zonder toe te geven aan ontmoediging. Of dat je de fouten die je hebt gemaakt erkent en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat. En stel je voor dat je dit allemaal doet met God als je partner. Stel je dan voor dat mensen om je heen naar je toe komen wanneer ze boos of ontmoedigd zijn omdat jouw gemoedsrust aanstekelijk is. Dat maakt deel uit van waartoe God jou dagelijks oproept. Wanneer je mensen tegenkomt die gestrest zijn en die stress op anderen overdragen, word jij verondersteld vrede te verspreiden. Jezus droeg vrede met zich mee, overal waar hij kwam. Toen de discipelen doodsbang waren voor de storm, zei hij eenvoudig tegen de golven: ‘Zwijg, wees stil!’ (Marc. 4:39), en het gebeurde. Vrede komt niet wanneer je een meer zonder storm vindt; vrede komt wanneer je weet dat Jezus bij je is op de boot, en met hem aan boord kan geen storm je ten onder laten gaan.

Zondag 22 augustus

‘De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens’ (Ps. 19:8)(NBV).

Bijbellezen.

Hoe je bijbellezen benadert, is cruciaal. Zorg er ten eerste voor dat je de Bijbel benadert met integriteit. Toen een nieuwe christen in een bijbelstudiegroep zei dat hij moeite had om sommige delen van de bijbel te geloven, glimlachten de anderen en applaudisseerden. Dat deden ze niet omdat ongeloof goed nieuws is; ze deden het omdat hij eindelijk eerlijk genoeg was geweest om zijn twijfels toe te geven. Maak je geen zorgen; God is niet boos op je. Zolang je niet bereid bent om over je twijfels te praten, kun je ze niet oplossen. Toen Tomas de opstanding in twijfel trok, kwam Jezus opdagen, gewoon om hem te overtuigen. En hij komt ook naar jou toe! Het is een vergissing om jezelf te dwingen iets te geloven of om iets niet te willen lezen, om maar niet in de war te hoeven raken. Jezus zei: ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid... Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren’ (Joh. 16:13-14). Lees ten tweede de Bijbel vol verwachting. Als je eenmaal naar een signeersessie bent geweest, de auteur hebt ontmoet en zijn handtekening hebt gekregen, heb je een heel ander gevoel bij een boek. Je koestert het. En wanneer je de Bijbel met een verwachtingsvol hart leest, duikt de auteur op. Terwijl je zijn woorden leest, begin je zijn aanwezigheid te voelen en beseft je dat hij persoonlijk tot jou spreekt. Jezus zei: ‘De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven’ (Joh. 6:63). Wanneer je met honger en verwachting de Bijbel oppakt, zal je nooit teleurgesteld raken.