

**Maandag 9 augustus**

*‘Hebben jullie soms iets te eten?’ (Joh. 21:5)(NBV).*

Falen om uiteindelijk te slagen.

Soms gebruikt God mislukkingen om onze aandacht te trekken en ons dichter naar hem toe te halen. In Johannes 21 ‘stapten ze [de leerlingen] in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ (v. 3-7). Drie dingen springen eruit hier: 1) Jezus kan doen wat jij niet kunt. Zolang jij denkt dat je de dingen alleen aankunt, zal hij je je gang laten gaan. Zolang wat in het verleden voor jou werkte nog steeds werkt, zal je zijn hulp niet zoeken. Pas als je geen antwoorden meer hebt, dan ontdek je: ‘Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de Heer van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest’ (Zach. 4:6). 2) God kan meer doen dan jij. Hij zei tegen de leerlingen: ‘Gooi het net aan stuurboord uit, dan lukt het wel.’ Dat leek vreemd, maar door er gehoor aan te geven ervoeren ze zoveel zegen en overvloed als ze nooit hadden kunnen dromen. 3) God wil een relatie met jou. Na het ontbijt met de leerlingen zei Jezus tegen Petrus: ‘Weid mijn schapen’ (zie Joh. 21:17). Nu dragen vissers geen zorg voor schapen - dat doen herders! Dus wat is er net gebeurd? Jezus liet Petrus zijn ware roeping zien - en hij zal hetzelfde voor jou doen!

**Dinsdag 10 augustus**

*‘Wat verborgen is, behoort de Heer, onze God, toe’ (Deut. 29:29)(NBV).*

Ik weet het niet, maar GóD wel!

‘Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht’ zegt Spreuken 3:5. Een tekst die je gemakkelijk aanhaalt maar die moeilijk is om naar te leven, vooral wanneer tragedie en verlies ons leven treffen en we niet begrijpen waarom. Er zijn tijden dat God ons antwoord geeft wanneer we bidden, en er zijn tijden dat hij ons vrede geeft wanneer we bidden. ‘Vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (Fil. 4:6-7). In tijden van pijn en verlies is de volgende bijbeltekst behulpzaam om op te kunnen vertrouwen: ‘Wat verborgen is, behoort de Heer, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe.’ Wat het doorgronden van dingen aangaat hebben wij ons eigen territorium en heeft God het zijne. En het onze is beperkt en afhankelijk van wat hij besluit aan ons te openbaren. Paulus (die door goddelijke openbaring het halve nieuwe testament schreef) erkende dat ons kennen tekortschiet (1 Kor. 13:9). Zelfs in het gunstigste geval zullen we altijd beperkt blijven in ons begrijpen. Een andere krachtige bijbeltekst: ‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede’ (Rom. 8:28). Soms legt God dingen aan ons uit en andere keren drukt hij er een stempel op met ‘uitleg volgt’. Dus wanneer jij de neiging voelt je handen vertwijfeld in de lucht te gooien en te zeggen ‘Joost mag het weten,’ herinner jezelf er dan aan dat God het wel weet! En besef vandaag dat hij alle dingen uitwerkt ten goede en tot zijn eer.

**Woensdag 11 augustus**

*'Wie van onderricht houdt, houdt van kennis, wie berispingen haat, is dom' (Spr. 12:1)(NBV).*

Doe je voordeel met kritiek.

Er zijn twee soorten kritiek: 1) Oneerlijke kritiek. Er zullen altijd mensen zijn die graag een domper zetten op je vreugde; mensen die zichzelf proberen op te bouwen door anderen onderuit te halen. Mark Twain zei: 'Blijf uit de buurt van mensen die je ambities proberen te kleineren. Bekrompen mensen doen dat altijd, maar echt goede mensen geven je het gevoel dat ook jij iets van betekenis kunt worden.' 2) Opbouwende kritiek. Salomo zei: 'Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring, een sieraad van het zuiverste goud' (Spr. 25:12). Er is een groot obstakel dat je moet overwinnen om je hoogste potentieel te kunnen bereiken. Wat is het? Onze natuurlijke onwil om iets onflatterend over onszelf te ontdekken. Wanneer je verdedigingen opricht tegen je tekortkomingen en je fouten probeert te verbergen, sluit je de deur voor een essentiële bron van zelfkennis. En door dat te doen, ontzeg je jezelf de vreugde van groei. Ieder van ons kan verbeteringen aanbrengen in wát hij doet of hoé hij iets doet. Sterker nog, als je nog steeds alleen maar blij bent met wat je vorig jaar hebt gedaan, boek je dit jaar niet genoeg vooruitgang. Zijn derde wereldtitel vierde stierenvechter Tuff Hedeman niet met een groot feest, hij ging naar Denver om aan een nieuw seizoen te beginnen - weer helemaal van voren af aan. Zijn redenering was: 'De stier in Denver zal niet onder de indruk zijn van wat ik vorige week heb gedaan.' Of je nu een onervaren beginneling bent of een oude rot in het vak, als je morgen wil slagen, moet je vandaag open staan voor correctie. Of zoals Salomo het zegt: 'Wie berispingen ter harte neemt, is wijs' (Spr. 15:5).

**Donderdag 12 augustus**

*'... die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één' (Matt. 19:5)(NBV).*

Werk aan je huwelijk.

Iemand zie ooit gekserend: 'Mijn man en ik hebben nooit een scheiding overwogen... moord soms wel, maar echtscheiding nooit!' Gaan trouwen is gemakkelijk; succesvol samenleven is moeilijk. Dus hoe doe je het? Door problemen te onderkennen die opgelost moeten worden, daaraan te werken en te leren leven met de rest! Snurken, eindeloze uren sport kijken op tv, niet communiceren, vuile sokken op de vloer, onopgemaakte bedden - de gewoontes van je partner kunnen je gek maken. En aangezien Jezus zei: 'Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden' (v. 6), rijst dan de vraag hoe je moet omgaan met conflicten wanneer ze zich voordoen. 1) Pak het probleem aan in plaats van elkaar. 2) Ga niet schreeuwen, blijf kalm en je partner zal eerder geneigd zijn te luisteren. 3) Kies het beste moment om het probleem aan te pakken, niet wanneer de kinderen trek hebben of jullie allebei moe zijn. 4) Onthoud dat mannen en vrouwen de dingen anders zien. Dus ga niet zuchten of met je ogen rollen wanneer je partner zijn of haar mening geeft. Huwelijkstherapeuten hebben het vaak over 'actief luisteren'. Met andere woorden: probeer met eigen woorden weer te geven wat je denkt dat de ander zei, geef bevestiging en positieve feedback. 5) Er zullen momenten zijn waarop ieder van jullie beiden compromissen moet sluiten. 6) Kies je woorden zorgvuldig. 'Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden' (Efez. 4:29). 'Bemoedig elkaar' (1 Tess. 5:11)(HSV). 'Vergeef elkaar' (Efez. 4:32). 'Bid voor elkaar' (Jak. 5:16). 'Spoor elkaar aan lief te hebben en goed te doen' (Hebr. 10:24). 'Draag elkaars lasten' (Gal. 6:2). 'Acht de ander hoger dan uzelf' (Rom. 12:10). Wérk aan je huwelijk!

**Vrijdag 13 augustus**

*‘Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen’ (Jak. 4:10)(NBV).*

Zorg dat het goed zit tussen jou en God.

In het Oude Testament markeerde God zijn priesters door bloed aan te laten brengen op hun rechter oorlel, rechterduim en rechter grote teen. Dat betekende dat ze geroepen waren om God te eren met hun gehoor, hun vaardigheden en hun dagelijkse wandel. Je kunt niet zomaar je eigen ding doen; je bent geroepen om te wandelen volgens Gods Woord. Wanneer je dat niet doet, zal God je terugroepen. Anders zal hij je berispen. ‘... je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft...’ (Hebr. 12:5-6). Let op twee belangrijke dingen. Schuif ten eerste een vermaning nooit terzijde. Wanneer jij een houding hebt van ‘Niemand gaat mij vertellen wat ik doen moet!’ zal het je van het beste van God beroven en hem ervan weerhouden jou effectief te gebruiken. ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade’ (Jak. 4:6). En verlies ten tweede de moed niet wanneer hij je terechtwijst. Probeer Gods correctie niet te zien als afwijzing maar als bewijs dat je zijn kind bent, dat hij een plan voor je leven heeft en dat het begint wanneer jij jezelf vernedert en doet wat hij je zegt. Gods geduld is verbazingwekkend, maar hij zal niet eeuwig wachten. Hij zei over Izebel: ‘En hoewel ik haar (Izebel) de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze... Ik zal haar ziek maken...’ (Op. 2:21-22). Toen daarentegen Achab, de slechte echtgenoot van Izebel, zichzelf vernederde, genas en herstelde God hem. Jezelf vernederen voor God zal een keer brengen in de dingen in je leven wanneer niets anders zal werken. Dus het woord voor vandaag is: zorg dat het goed zit tussen jou en God!

**Zaterdag 14 augustus**

*‘... uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi’  
(1 Petr. 5:8)(NBV).*

Worstel je met verleiding?

De gebieden waar je kwetsbaar bent zullen veranderen naarmate de seizoenen van je leven veranderen, maar de waarheid is dat je altijd op de een of andere manier in verleiding gebracht zult worden. Het goede nieuws is echter dat je in verleiding kunt komen én kunt zegevieren. Jezus liet ons zien hoe het moet. Toen hij de verleider in de woestijn onder ogen zag, nam hij zijn toevlucht tot Gods Woord. Hier zijn enkele Schriftgedeelten waarop je kunt staan wanneer je in verleiding gebracht wordt. 1) ‘De Heer blijkt dus vromen uit de beproevingen te kunnen redden’ (2 Petr. 2:9). 2) ‘Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’ (Hebr. 4:15-16). 3) ‘Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden’ (Efez. 6:13). 5) ‘De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen... de genade van onze Heer Jezus zij met u’ (Rom. 16:20). 6) ‘Ik heb jullie de macht gegeven om... de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden’ (Luc. 10:19). 7) ‘U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan’ (1 Kor. 10:13).

**Zondag 15 augustus**

*'Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd'  
(Marc. 2:3)(NBV).*

Heeft een dierbare vandaag een wonder nodig?

'... hij [Jezus] verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde man op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde man... 'Sta op, pak uw bed en loop' (v. 2-5, 11). Als iemand die jou dierbaar is vandaag een wonder nodig heeft: 1) Zet dan je geloof in werking. Ook al bid je voor iemand die zelf misschien weinig of geen geloof heeft, God zal jouw geloof eren ten behoeve van die ander. 'Bij het zien van hun [de vrienden van de man] geloof zei hij tegen de verlamde man... 'Sta op!' 2) Weiger op te geven. Doe wat deze vier vrienden deden. De menigte was een probleem - dus omzeilden ze die. Het dak was een probleem, dus braken ze erdoorheen. Ze weigerden op te geven of ontmoedigd te raken. Kortom: als wat je tot nu toe hebt geprobeerd niet heeft gewerkt, vraag dan aan God of hij je de weg zal wijzen. Artsen kunnen mensen behandelen, maar alleen God kan ze van binnen en van buiten genezen, dus breng je dierbare in gebed bij hem. 3) Zoek geloofspartners. Er waren vier mensen nodig om deze man bij Jezus te krijgen, dus doe het niet in je eentje. Zoek iemand die met je mee wil bidden. Jezus zei: 'Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren' (Matt. 18:19). Dus blijf bidden en God geloven voor een wonder!