

**Maandag 26 juli**

*‘En al was je verleden onbeduidend, je toekomst zal des te grootser zijn’ (Job 8:7)(NBV).*

Investeer in je kinderen.

In Amerika bevindt zich ergens een boerderijtje op een terrein dat zo groot is als één vijfde deel van Zuid-Holland. Voor het grootste gedeelte een armzalig stuk land en sinds 1881 in het bezit van de familie Day. Toen Harry en Ada Mae Day hun eerste kind kregen, een dochtertje, reisden ze voor de bevalling naar een ziekenhuis driehonderd kilometer verderop en namen haar mee terug naar een huis waar een zwaar leven wachtte. Het lemen huis had vier kamers, geen stromend water of elektriciteit en er was geen school op rijafstand. Je zou denken dat met zulke beperkte middelen de toekomst van het kleine meisje misschien beperkt zou zijn. Maar Harry en Ada Mae waren vastbesloten dat hun kinderen de best mogelijke opleiding zouden krijgen. Ze waren geabonneerd op goede kranten en tijdschriften en lazen hun kind uren voor. Toen haar dochter vier jaar oud was, begon Ada Mae met thuisonderwijs en zorgde ervoor dat ze later naar de best mogelijke kostscholen ging. Tijdens een zomer namen ze hun kinderen mee op een autorit langs alle staatshoofdsteden in Amerika ten westen van de Mississippi. De jonge Sandra ging uiteindelijk naar de universiteit, ging vervolgens rechten studeren en werd uiteindelijk de eerste vrouwelijke rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dus het woord voor vandaag is: investeer in je kinderen. En wees bereid om klein te beginnen, dan zet je tenminste iets in gang. Blijf niet stilstaan bij wat je niet hebt, maar gebruik wat God je wel gegeven heeft en hij zal het zegenen. Vertrouw op deze tekst voor je kinderen: ‘En al was je verleden onbeduidend, je toekomst zal des te groter zijn.’

**Dinsdag 27 juli**

*‘Waren ze wijs, dan hadden ze inzicht en begrepen ze hoe het hunzelf zal vergaan’ (Deut. 32:29)(NBV).*

Bereid tot verandering.

Zolang je niet bereid bent te veranderen, zal je over een paar jaar precies zo zijn als je nu bent, behalve dat je dan ouder bent en minder tijd en opties hebt. De Bijbel zegt: ‘Waren ze wijs, dan hadden ze inzicht en begrepen ze hoe het hunzelf zal vergaan.’ Hoe kom je zover dat je ook echt bereid bent om te veranderen? Erken dat verandering nu eenmaal zal plaatsvinden, of je het leuk vindt of niet. Als je dat doet, ben je al enigszins voorbereid. Een auteur schrijft: ‘Het enige dat zeker is over de dag van morgen, is dat hij anders zal zijn dan vandaag. Als je daaraan twijfelt, denk dan eens hieraan: mijn opa had een boerderij, mijn ouders hadden een moestuin en ik heb een blikopener! Het is een andere wereld dan twintig jaar geleden, en over twintig jaar zal het weer anders zijn. Maar het goede nieuws is dat de wereld zo snel verandert dat je niet altijd verkeerd kan zitten, zelfs als je het probeerde!’ Het verschil tussen wie je nu bent en wie je over vijftientwintig jaar zult zijn, hangt grotendeels af van drie dingen: de boeken die je leest, de relaties die je opbouwt en de tijd die je doorbrengt met God. Wil je wijs zijn? De Bijbel zegt: ‘Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht’ (Spr. 2:6). Wil je gelukkig zijn? ‘Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint’ (Spr. 3:13). Wil je vervulling vinden in het leven? ‘Wees standvastig en onwankelbaar, en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn’ (1 Kor. 15:58).

## Het Woord voor Vandaag – week 30

### Woensdag 28 juli

*'... hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met... de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind in' (Marc. 5:40)(NBV).*

#### Wijs ze de deur!

Wanneer je op God vertrouwt voor een wonder, zal niets je sneller naar beneden halen dan ongelof. Bovendien is het onmogelijk om te weten wat God aan het doen is op basis van hoe de dingen er aan de oppervlakte uitzien. 'Geloof is de substantie van dingen waarop wordt gehoopt, het bewijs van dingen die niet worden gezien' (Hebr. 11:1). Dus om sterk te blijven, is het belangrijk om je denken te vullen met de juiste dingen: 'het beste, niet het slechtste... dingen om te prijzen' (zie Fil. 4:8). Een predikant schrijft: 'Er waren tijden dat Jezus geen ongelof om zich heen duldde, zoals toen hij de dochter van Jaïrus uit de dood opwekte. Toen hij hoorde dat het kleine meisje was gestorven, zei Jezus tegen haar vader: 'Wees niet bang, maar blijf geloven' (Marc. 5:36). Je kunt geloven, of je kunt bang zijn. Je kunt niet allebei; en mensen die echt geloven, omzeilen menselijk redeneren. Toen Jezus die dag afrekende met de geest van de dood, was er geen plaats voor aangetast gelof. Dus toen hij naar het huis van Jaïrus ging, 'stond hij niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes' (v. 37). Hij nam diegenen mee die in wonderen geloofden, en toen 'kwamen ze bij het huis... en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen... Hij zei tegen hen: 'Waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.' Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: 'Talita koem!' In onze taal betekent dat: 'Meisje, ik zag je, sta op!' Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen' (v. 37-42). Menselijkerwijs gesproken lijkt je situatie misschien onmogelijk, maar wanneer je de neezeggers en de twijfelaars de deur wijst en gelooft wat God zegt, kun je echt resultaten verwachten.

### Donderdag 29 juli

*'Ik zal ook voor uw kamelen putten...' (Gen. 24:19)(NBV).*

#### De beloningen van vriendelijkheid (1).

Op een dag stuurde Abraham zijn dienaar Eliëzer op pad om een vrouw te gaan zoeken voor zijn zoon Isaak. Toen Eliëzer aan de rand van een stad bij een waterput stond, bad hij of de vrouw die ook zijn kamelen water zou geven de vrouw zou zijn die God op het oog had. Plotseling verscheen toen Rebekka en zei: 'Ik zal ook uw kamelen te drinken geven' (zie Gen. 24:13-14). Rebekka had geen idee dat Eliëzer haar leven zou veranderen. Ze wist niet dat haar vriendelijke gebaar de deur zou openen naar een grote zegen. In het Oude Testament was het gebruikelijk om een vreemdeling water aan te bieden. Dat noemde men de wet van gastvrijheid. De Hebreëen geloofden de woorden: 'Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen' (Hebr. 13:2). Maar wie biedt in hemelsnaam aan om dorstige kamelen water te geven? Eén kameel kan wel 150 liter water drinken en Eliëzer had er tien. Dat is een halve dag werk! Rebekka maakte een royaal gebaar naar een vreemde, alleen maar om de vreugde van het willen dienen. Wat ze niet wist, was dat deze kamelen haar zouden meenemen naar Isaak en haar tot zijn bruid zouden maken, haar met grote rijkdom zouden overladen en zouden opnemen in de geslachtslijn van Christus. Dus als je wilt slagen, kom dan op tijd, blijf gefocust, werk hard en wees een probleemoplosser in plaats van een probleemveroorzaker. Leef aan de hand van Christus' 'extra mijl' (zie Matt. 5:41). De sleutel tot succes in het leven zit hem in dat schepje erbovenop, net iets meer doen dan alleen het verwachte. Ja, kamelen zijn wat nukkig en viezig, maar uit die viezige situatie kwam het mooiste dat Rebekka ooit was overkomen.

**Vrijdag 30 juli**

*'Ik zal ook voor uw kamelen putten...' (Gen. 24:19)(NBV).*

De beloningen van vriendelijkheid (2).

Het verhaal van Rebekka leert ons een heel belangrijke waarheid over het leven: wanneer de gelegenheid zich voordoet, zorg er dan voor dat je klaar bent om de deur te openen. Rebekka dacht niet aan de extra inspanning en tijd die nodig was om tien dorstige kamelen water te geven. Ze zei niet: 'Ik doe dat soort werk niet, dat hoort niet bij mijn taak.' Ze leefde volgens het principe: 'Doe wat je hand te doen vindt, doe het met volle inzet...' (Pred. 9:10). Ze ontwikkelde niet plotseling een bepaalde werkhouding toen Eliëzer opdook, ze toonde die houding dagelijks. En er kwam een dag dat het zijn vruchten afwierp. Trouw zijn in kleine dingen levert grote beloningen op. God is je baas. Hij let op je houding en handelen in kleine dingen. Belangrijke momenten ontstaan niet per se wanneer mensen daarop wachten; ze ontstaan door trouw op kleine momenten, in dagelijkse routines en doodgewone dienstbaarheid. En er valt nog iets op. Rebekka kwam niet aanzetten met citaten uit de Thora en vroeg Eliëzer niet naar zijn geloof. In plaats van te proberen 'supergeestelijk' te zijn, besloot ze gewoon aardig te zijn. Daardoor kreeg ze zijn aandacht, verdiende ze zijn respect en kwam ze in de familie van Abraham terecht. Beter kun je het niet krijgen! Toen Rebekka Eliëzer mee naar huis nam om haar familie te ontmoeten, wilden ze dat ze tien dagen zou wachten voordat ze Isaak zou gaan ontmoeten. Dat was gebruikelijk. Maar Rebekka zei dat ze gelijk wel mee wilde gaan (zie Gen. 24:58). Wanneer God de deur opent, wacht dan niet te lang. En kom niet aan met: 'Anderen zijn meer gekwalificeerd dan ik.' Als God je heeft geroepen, dan ben jij de juiste persoon, dus stap over je angsten heen en ga in de richting die hij je leidt.

**Zaterdag 31 juli**

*'... sommigen onder u... houden zich bezig met zaken die hun niet aangaan' (2 Tess. 3:11)(HB).*

Bemoei je niet met andermans zaken.

Sla een roddelblad op of kijk naar een talkshow en je ontdekt dat bemoeizucht een miljardenbedrijf is geworden. Maar het is niet het soort bezigheid dat een volgeling van Christus past. En hoewel schoonmoeders soms de naam hebben bemoeials te zijn, zijn ze niet de enigen. Mannen, familieleden, collega's en goedbedoelende vrienden hebben ook de neiging hun neus in andermans zaken te steken. In tegenstelling tot roddelaars ontlokken bemoeials persoonlijke informatie rechtstreeks van hun beoogde doelen. 'Hoe kun jij zo'n dure auto betalen?' 'Welke maat is die jurk?' 'Hoeveel heb je voor je huis betaald?' 'Hoe lang kun je het je veroorloven om niet te werken?' Vaak dienen dit soort vragen geen ander doel dan een oppervlakkige geest tevreden te stellen. Ja, sommige mensen willen oprecht helpen of zelfs bidden voor je situatie, maar bemoeials niet. Leer dus je nieuwsgierigheid binnen de (aanvaardbare) perken te houden. Salomo zei: 'Wie zich met een woordenstrijd bemoeit die hem niet aangaat, trekt aan de oren van een hond die rustig voorbijloopt' (Spr. 26:17). De oren van een hond behoren tot de meest gevoelige delen van zijn lijf. En als je eraan trekt, kán de hond je bijten. Datzelfde geldt voor jouw neus wanneer jij hem in andermans zaken steekt. Dan kán hij eraf gebeten worden. God classificeert bemoeienis als een zonde - in dezelfde categorie als moord en diefstal: 'Maar laat niemand moeten lijden omdat hij een moord, een diefstal of een andere misdaad heeft begaan of omdat hij een bemoeial is' (1 Petr. 4:15)(HB). Een wijs persoon merkte gekscherend op dat de reden waarom mensen die zich met hun eigen zaken bemoeien zo succesvol zijn, is omdat ze zo weinig concurrentie hebben. Dus bemoei je niet met andermans zaken!

**Zondag 1 augustus**

*‘Door wijsheid wordt een huis gebouwd...’ (Spr. 24:3)(NBV).*

Communicatie thuis.

De stormen van het leven vormen een test of je het goed gedaan hebt met je gezin. En een belangrijke sleutel tot een geslaagde thuissituatie is communicatie. Een aantal aandachtspunten over communicatie in dit verband: 1) Hoe goed communiceer je met de mensen van wie je houdt? Je hebt misschien onbewust een stijl aangenomen die niet goed voor je werkt. Wil jij bijvoorbeeld snel ‘terugslaan’? Dat heeft een vernederend effect. Domineer je? Dat heeft een intimiderend effect. Trek je je terug? Dat heeft een frustrerend effect. Of werk je samen? Dát heeft een bemoedigend effect. Als je de gewoonte hebt om een andere communicatiestijl te gebruiken dan een coöperatieve, is het goed om te proberen deze te veranderen als je een goede relatie met je gezin wil opbouwen. 2) Weet je wat je communicatiekillers zijn? Sociale media en tv behoren tot de belangrijkste boosdoeners. Zou het je verbazen te weten dat het gemiddelde stel minder dan een uur per week besteedt aan zinvolle gesprekken en ongeveer vijf uur per dag aan televisiekijken? 3) Moedig je iedereen aan om zijn mening te uiten? En wannéér ze dan vrijuit spreken, heb je dan kritiek, ga je mokken of terugpakken? Verschillen van mening kunnen gezond zijn. De Bijbel zegt dat men ijzer scherpt met ijzer’ (Spr. 27:17). Mits met respect behandeld kunnen verschillende meningen voor iedereen dus tot verbetering leiden. 4) Denk je creatief? Breng je als gezin samen tijd door? Hebben jij en je partner overdag af en toe contact, spreken jullie wel eens af tussendoor? Breng je je kinderen geregeld naar school of buitenschoolse activiteiten om eens met ze te kunnen kletsen? Communicatie kan overal plaatsvinden, maar het gebeurt alleen als je er een prioriteit van maakt.