

Maandag 5 april - Tweede Paasdag

'Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger' (Op. 2:5)(NBV).

Vernieuw je liefde voor Christus.

Jezus richtte zich met de volgende woorden tot de kerk van Efeze: 'Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt... U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik u tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven... Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger' (v. 2-5). Denk eens terug aan toen je net bekeerd was. Hoe opgewonden je was wanneer je over de Heer sprak. Hoe je elke dag tijd in gebed doorbracht en zijn aanwezigheid versterkt verliet. Je kon geen genoeg krijgen van zijn Woord. Het stond vol met nieuwe inzichten die je ziel in vervoering brachten en je uitdaagden om hem steeds beter te leren kennen. Je miste bijna geen kans om met anderen over de Heer te praten. Je omgang met hem was een voortdurend gegeven, het vervulde je en het was waar je leven om draaide. Wat is er gebeurd? Ben je op hetzelfde punt in je leven gekomen als de christenen in Efeze tegen wie Jezus sprak? Als dat zo is, begrijp dan dat God jouw drukke schema niet zal onderbreken of zijn tempo zal versnellen om jou bij te houden. Nee, jij moet vertragen om weer in de pas te komen met hem. Je kunt hem niet zomaar inpassen in het kader van jouw gecompliceerde leven; jij moet ervoor kiezen om hem op de eerste plaats te zetten en hem daar te houden. Vandaag spreekt de Heer misschien wel deze woorden tot je: 'Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger.'

Dinsdag 6 april

'In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen' (Joz. 24:15)(NBV).

Neem een besluit en blijf erbij!

Mensen die succesvol zijn in het leven, stellen hun prioriteiten vroegtijdig en houden zich er dagelijks aan. Op die manier hoeven ze die niet steeds opnieuw te bepalen. Dat is om twee redenen een goed idee: ten eerste haalt het de emotie eruit. Als je niet oppast, kun je een levensveranderende beslissing nemen op basis van een tijdelijke situatie en zo aan Gods wil voorbijgaan. Of erger nog, je kunt een beslissing nemen op basis van je gevoelens! Door de prioriteiten van je leven al vast te stellen voordat het echt nodig is, kun je dit doen zonder dat je emoties je manipuleren en beheersen. Bovendien is de kans groter dat je ze dan met integriteit bepaalt. Jozua deed dat: 'In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen.' Ten tweede maakt het je leven eenvoudiger. Als je eenmaal hebt vastgesteld wat belangrijk voor je is, kun je volgens die principes leven. Stel dat je een gokverslaafde bent en je besluit ermee te stoppen. Het is dan aan jou om je leven te ordenen in het licht van die beslissing. Dat betekent waarschijnlijk dat je geen bezoek brengt aan een casino of op vakantie gaat naar Las Vegas. Of stel dat je aan een beter huwelijk wilt werken: dat kan betekenen dat je minder tijd aan werk of een hobby besteedt en een wekelijkse date-avond met je partner plant. Er is eerlijkheid nodig, geboren uit gebed, om te weten wat je echte problemen zijn en om aan de hand daarvan goede beslissingen te nemen. En je hebt karakter en doorzettingsvermogen nodig om door te zetten zodra die beslissingen zijn genomen. Het mooie is dat als je eenmaal een beslissing neemt en 'bij je werk op de Heer vertrouwt, je plannen zullen slagen' (Spr. 16:3). Hij zal je elke dag de kracht geven om te leven op basis van je beslissingen.

Woensdag 7 april

‘Alleen als ik... zie... zal ik het geloven’ (Joh. 20:25)(NBV).

Omgaan met je twijfels (1).

Toen Jezus na de opstanding voor het eerst aan zijn leerlingen verscheen, was Tomas niet van de partij. En zoals voor velen van ons geldt, waren de ervaringen van andere mensen voor Tomas niet goed genoeg - hij moest zijn eigen ervaringen hebben. En Jezus zorgde ervoor dat hij die kreeg. Let op, hij bekritiseerde Tomas niet omdat hij twijfelde. Hij begreep dat elke vraag die voortkomt uit een oprecht hart geen sceptische vraag is; het is een zoektocht naar waarheid. De Bijbel vertelt ons: ‘Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij... Jezus kwam in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ (v. 26-28). Wat leren we uit dit verhaal? Twee dingen: 1) Je twijfels kunnen in feite geloofsverdiepend werken. Wanneer de bodem uit je wereld valt, wanneer de pijn van je omstandigheden ondraaglijk lijkt, wanneer er een verpletterende gebeurtenis plaatsvindt en twijfel onaangekondigd binnenmarcheert, ontken het dan niet - erken het gewoon. Perioden van twijfel worden leslokalen wanneer ze je naar God toe drijven voor antwoorden. Terwijl je er doorheen werkt, groei je tegelijk in geloof. 2) Je twijfels kunnen je relatie met Jezus verdiepen. Het getuigenis van anderen zal je slechts tot een bepaald punt brengen; uiteindelijk heb je je eigen persoonlijke ervaring met de Heer nodig. En die kan je hebben! Tomas begon met twijfelen aan Jezus en stierf uiteindelijk als martelaar voor Jezus’ zaak. Ter overdenking!

Donderdag 8 april

‘Alleen als ik... zie... zal ik het geloven’ (Joh. 20:25)(NBV).

Omgaan met je twijfels (2).

Sommigen van ons hebben de boodschap van het christendom in een doos gestopt met de opdruk ‘Niet vragen - niet vertellen’. Heb je wel eens het gevoel dat je toestemming nodig hebt om te huilen wanneer je een dierbare verliest? Of durf je niet goed toe te geven dat je iets eigenlijk niet zeker weet? Het verhaal van de twijfelende Tomas leert ons dat het niet alleen oké is om te twijfelen - soms is het ook nodig! Als je het niet doet, groei je niet. Je krijgt dan de antwoorden van iemand anders, en in veel gevallen zullen ze onvoldoende zijn voor jouw vragen, zelfs als je eerlijk genoeg bent om ze te stellen. Vraag: heeft een goedbedoelende religieuze ziel je in een hoek gedreven en geprobeerd je te laten geloven dat je vragen een belediging voor Christus zijn? Als dat zo is, is het tijd om opnieuw te luisteren naar de tedere woorden van Degene die jouw twijfels en angsten beter kent dan jij: ‘Ik wens jullie vrede! Kijk naar mijn handen en mijn voeten. Kijk niet met ogen van ongeloof maar geloof. Je bent gezegend wanneer je gelooft ondanks je twijfels.’ Het is oké om te bidden: ‘Heer, net als Tomas, worstel ik nog steeds met enkele twijfels. Ik heb mijn leven nog niet helemaal op orde. Pas als ik bij u ben, zal dat gebeuren. Dank u dat u mij accepteert in mijn worstelingen en mijn vragen niet negeert. Tomas kwam uiteindelijk tot het punt waarop hij kon zeggen: ‘Mijn Heer, mijn God.’ Dank u voor uw geduld met mij terwijl ik ernaar streef om ook zover te komen.’ Dus, hoe komen we over onze twijfels heen? Door ze, net als Tomas, eerlijk onder ogen te zien, ze bij Jezus te brengen en daardoor geestelijk te groeien.

Vrijdag 9 april

'Alleen vrees ik dat... uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus' (2 Kor. 11:3)(NBV).

De engel.

Heb je wel eens gehoord van de fluwelen mier? Hij heeft een vacht van kleine haartjes die glad en fluwelig aanvoelen. Maar het is allemaal een vermomming. Het is helemaal geen mier, maar een vleugelloze wesp met een nare angel. Nadat hij zijn slachtoffers met een gif heeft ingespoten, legt hij eieren in hun willoze lijfjes. Het was een van Paulus' grootste zorgen dat kerken, na gered te zijn door genade, weer onder de oudtestamentische wet zouden gaan leven. Hij waarschuwde hen voortdurend om hun redding en relatie met God niet te baseren op hun eigen prestaties. 'Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt' (v. 3-4). Een andere Jezus! Een andere geest! Een ander evangelie! Opnieuw waarschuwt Paulus: 'Satan vermomt zich als een engel des lichts' (v. 14). Ja, jouw werk voor God op aarde bepaalt je beloningen in de hemel. Maar alleen door op het volbrachte werk van Christus te vertrouwen, kóm je in de hemel. Niemand in de hemel zal zeggen: 'Kijk eens wat Jezus en ik hebben gedaan!' Wetticisme zal je niet alleen infecteren, het zal je ook onbekwaam maken. De Schotse predikant Horatius Bonar schreef: 'Voor een leven dat ik niet heb geleefd, voor een dood die ik niet ben gestorven - voor andermans leven, voor andermans dood zet ik mijn hele eeuwigheid op het spel.' Hoe bescherm je jezelf tegen 'de engel' van wetticisme? Door alleen te vertrouwen op Gods genade.

Zaterdag 10 april

'Zal hij... ons met hem niet alles schenken?' (Rom. 8:32)(NBV).

God zal voorzien in 'alles' wat je nodig hebt.

George Müller wordt beschouwd als een van de geestelijke reuzen van de kerk. Je zou zijn levensverhaal eens moeten lezen. Een aanrader! Keer op keer wanneer hij werd geconfronteerd met overweldigende behoeften, wendde hij zich in gebed tot God, vertrouwde op zijn beloften en ervoer verbazingwekkende wonderen. Maar groot geloof komt niet van de ene op de andere dag; het komt na een leven lang wandelen met God. Müller zei: 'Mijn geloof is hetzelfde geloof dat je in elke gelovige aantreft. Het is de afgelopen zesentwintig jaar beetje bij beetje gegroeid. Vaak wanneer ik gek zou zijn geworden van bezorgdheid, ervoer ik vrede omdat mijn ziel de waarheid van Gods beloften geloofde. Gods Woord, samen met het hele karakter van God zoals hij zichzelf heeft geopenbaard, lost alle vragen op. Zijn onveranderlijke liefde en oneindige wijsheid kalmeerden me. Ik wist: 'God kan en wil over de brug komen.' Er staat geschreven: 'Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?' Hoe je dit soort geloof krijgt? De Bijbel zegt: 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus' (Rom. 10:17)(NBG). Net zoals een dagelijks dieet met goede voeding je lichamelijk sterk maakt, zo word je geestelijk gesterkt door elke dag Gods Woord te lezen, erover na te denken, het te bestuderen, te verwoorden en erop te vertrouwen. Het 'geheim' van een succesvol christelijk leven is helemaal geen geheim - ga gewoon naar Gods Woord en neem het tot je. Angstwekkende situaties in het leven kun je niet vermijden, maar wanneer je geloof sterk is, kun je ze overwinnen.

Zondag 11 april

‘... acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf’ (Fil. 2:3)(NBV).

Anderen liefhebben en accepteren.

Je kunt leren om van iemand te houden en hem te accepteren, zonder het noodzakelijkerwijs met hem eens te zijn of zijn daden of levensstijl te onderschrijven. Een belangrijke sleutel is om mensen als individuen te leren zien. Hoe meer we beseffen dat we ondanks bepaalde verschillen allemaal mensen zijn en allemaal door onze Vader naar zijn beeld zijn geschapen, hoe vrijer we worden om ons op onze gemeenschappelijke behoeften te concentreren. Wanneer we de motieven, opvattingen of persoonlijkheid van iemand anders niet begrijpen, is het gemakkelijk om het ergste te veronderstellen en geïrriteerd en boos te reageren. Communicatie en vertrouwen dragen in hoge mate bij tot meer geduld en meer begrip voor mensen die dingen anders doen dan wij. Probeer daarom de juiste vragen te stellen. Vaak durven we iemand niet goed te vragen hoe hij zover gekomen is of wat het eigenlijke probleem is. Of, wanneer we het vragen, doen we het op een manier die de angst en vijandigheid die de ander ervaart, alleen maar vergroot. Als we er vriendelijk om vragen, of op zijn minst op een respectvolle en vriendelijke manier, geven we iemand de vrijheid om zich open te stellen en leren we hem beter kennen. Door een gevoel voor humor te behouden, kun je dingen gladstrijken als er onenigheid of conflict is. Zo'n constructieve uitwisseling bouwt vertrouwen op, wat de kans op meer en betere onderlinge communicatie vergroot. De Bijbel legt de lat hoog wanneer het gaat om het liefhebben en accepteren van anderen: Paulus zegt: 'Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal' (1 Kor. 13:1).