

Maandag 22 maart

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad’ (Joh. 15:12)(NBV).

Liefhebben is een gebod.

Als liefde een gevoel was dat afhing van wat een ander doet of hoe hij reageert, of als het een emotie was waarover je geen controle had, dan zou Jezus niet hebben gezegd: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’ Dit betekent dat liefde een keuze is die je maakt. Het begint bij je wil. Jezus zei ook: ‘Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen’ (Luc. 6:27-28). En wanneer hij je opdraagt om iets te doen, geeft hij je ook de genade om het uit te voeren. Duizenden jaren lang (en in sommige oosterse culturen nog steeds) hebben ouders het huwelijk voor hun kinderen geregeld. Veel bruiden en bruidegoms zagen elkaar pas op hun trouwdag. Een zekere jonge dame uit India zou gaan trouwen met een man die ze niet kende. Op een dag ontving ze een brief van haar verloofde, bedoeld om haar voorafgaand aan de bruiloft met hem kennis te laten maken. Maar de aanstaande bruid stuurde de brief ongeopend terug en zei dat ze geloofde dat liefde ontwikkeld moest worden ná het huwelijk, niet ervoor. ‘Wanneer we worden geboren,’ schreef ze, ‘kunnen we onze moeder, vader, broers en zussen niet kiezen, maar we leren met hen samen te leven en van hen te houden. Zo is het ook met een partner.’ In samenlevingen die deze filosofie onderschrijven, komt echtscheiding bijna niet voor. Nu zijn wij geen voorstander van gearrangeerde huwelijken, maar het idee van ‘romantische liefde’ dat tegenwoordig zo wijdverbreid is, heeft weinig te maken met een succesvol huwelijk. Wanneer je je best doet om onvoorwaardelijk van iemand te houden zoals Christus van jou houdt, ervaar je vreugde en vervulling.

Dinsdag 23 maart

‘Ik zou het moeten achterlaten... alles wat ik had bereikt’ (Pred. 2:18-19)(NBV).

Leef voor wat belangrijk is!

Als je harder werkt, kun je meer geld verdienen, maar niet meer tijd. Tijd kost je misschien geld, maar met je geld kun je geen tijd kopen. Er is een verhaal over een man die late diensten draaide in een fabriek en in de vroege uurtjes naar huis liep. Op een nacht nam hij een kortere weg via de begraafplaats. Omdat hij het nieuwe graf dat net in het midden van zijn route was gegraven niet opmerkte, viel hij erin. Na verschillende mislukte pogingen om eruit te komen, besloot hij maar rustig te blijven zitten tot het dag werd, wanneer er iemand in de buurt zou zijn om hem eruit te helpen. Terwijl hij half in slaap in de hoek van het graf zat, tuimelde een medewandelaar die zich iets te veel aan de bar had uitgeleefd, naar beneden. In zijn wanhoop om eruit te komen begon de dronkaard te schreeuwen en verwoed tegen de zijanten te krabben. Op dat moment stak onze held zijn hand uit, tikte hem zachtjes op zijn been en zei: ‘Het heeft geen zin, man, ik heb het ook geprobeerd. Het gaat je nooit lukken.’ Het zal je niet verrassen dat het die man toen wél lukte! Hij vlóóg eruit! Een periodiek bezoek aan de plaatselijke begraafplaats kan je helpen om je leven weer eens te evalueren en opnieuw prioriteiten bij te stellen! Het kan je bijvoorbeeld aanmoedigen om je af te vragen waarvoor je eigenlijk echt leeft. Salomo had een dergelijk ‘aha-moment’: ‘Ik zou alles waarvoor ik me had afgebeeld achter moeten laten voor mijn opvolger die er niet voor heeft gewerkt’ (geparafraseerd). Een sleur is eigenlijk een soort graf zonder begin en eind. Probeer niet alleen maar geld te verdienen; stap uit je sleur en ga iets van betekenis doen. Laat niet alleen maar een erfenis na; laat iets na dat levensverrijkend zal zijn voor hen die na je komen.

Het Woord voor Vandaag – week 12

Woensdag 24 maart

‘Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig’ (Deut. 33:27)(NBV).

Vandaag is God met je.

Tijdloze woorden vandaag van Margaret Fishback Powers: ‘Op een nacht droomde ik. Ik wandelde langs het strand met mijn Heer. Aan de donkere hemel flitsten scènes uit mijn leven voorbij. Bij elke scène zag ik twee paar voetafdrukken in het zand, een van mij en een van mijn Heer. Toen de laatste scène van mijn leven voor me verscheen, keek ik terug naar de voetafdrukken in het zand. Er was maar één paar... Ik realiseerde me dat dit op de dieptepunten van mijn leven was. Dit stoorde me en ik bracht mijn dilemma bij de Heer. ‘Heer, toen ik besloot u te volgen, zei u toch tegen mij dat u de hele weg met mij mee zou lopen. Maar ik zie nu dat er tijdens de moeilijkste tijden van mijn leven maar één paar voetafdrukken is. Ik begrijp gewoon niet waarom, wanneer ik u het meest nodig heb, laat u me in de steek.’ Hij fluisterde: ‘Mijn lieve kind, ik houd van je en zal je nooit en te nimmer verlaten, in geen van al je beproevingen en problemen. Waar jij maar één paar voetafdrukken zag, daar was het dat ik jou droeg!’ En heb je nog meer geruststelling nodig? Lees dan dit eens: ‘De Heer zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang...’ (Deut. 31:8). ‘Hij heeft immers zelf gezegd: Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen’ (Hebr. 13:5-6). Het woord voor vandaag is: God is met je.

Donderdag 25 maart

‘Ik geef ze eeuwige leven...’ (Joh. 10:28)(NBV).

De zekerheid van redding.

Je redding wordt niet gegarandeerd door jouw verrichtingen, maar door Christus’ verrichting aan het kruis. Ja, je zult momenten hebben waarop je trots bent en momenten waarover je je schaamt. Maar zolang je je vertrouwen hebt gesteld in Christus, ben je gered en ga je naar de hemel. Jezus zei: ‘Ik geef ze eeuwig leven; ze zullen nooit verloren gaan [tot in eeuwigheid niet] en niemand zal ze uit mijn hand roven.’ Sterker nog, God maakt aanspraak op ons. ‘[God]... heeft ons gewaarmerkt (verzegeld)(HSV) als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven’ (2 Kor. 1:22). Jij hebt ook wel eens zoiets gedaan wanneer je je naam hebt laten graveren op een kostbare ring of je eigen code heb gekrast op een stuk gereedschap of een iPad. Een waarmerk geeft eigenaarschap aan. Door zijn Geest drukt God een zegel op ons. Willen anderen er eventueel aanspraak op maken, dan worden ze afgeweerd door de aanwezigheid van Zijn naam. Satan wordt teruggedreven door de verklaring: Handen af. Dit verlost kind is van mij! Waar geen zekerheid van redding is, is er geen vrede. Geen vrede betekent geen vreugde. En geen vreugde resulteert in op angst gebaseerde levens. Genade schept een ziel die vrijmoedig verklaart: ‘Want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt’ (2 Tim. 1:12). Je instapkaart voor de vlucht naar de hemel is veiliggesteld: ‘Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God’ (1 Joh. 5:13). Het gaat niet om jouw grip op God, maar om zijn grip op jou!

Vrijdag 26 maart

'Jullie zullen allemaal ten val komen vanwege Mij...' (Matt. 26:31)(Willibrordvertaling).

Ben je ten val gekomen?

Op de avond voor zijn dood deed Jezus deze aankondiging: 'Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen (ten val komen vanwege mij)(WB), want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden." Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea' (v.31-32). Denk je eens in! De discipelen waren drieënhalf jaar met Jezus opgetrokken, hadden met hem gepraat, zijn boodschappen gehoord en zijn wonderen gezien, als dié al konden struikelen, dan kan ieder van ons dat. 'Jullie zullen allemaal ten val komen.' Maar de belofte drong niet tot Petrus door. 'Al komen ze allemaal ten val vanwege U, ik zal nooit ten val komen' (v. 33). Duidelijk niet een van Petrus' betere momenten. 'Al komen ze allemaal ten val.' Beetje arrogant. 'Ik zal nooit ten val komen.' Wat een bluf. Petrus' vertrouwen lag in Petrus' kracht. Toch zou Petrus' kracht 'verpieteren'. Jezus wist het al: 'Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken' (Luc. 22:31-32). Satan zou Petrus aanvallen en testen. Maar Satan zou hem nooit opeisen. Waarom niet? Omdat Petrus zo sterk was? Nee - omdat Jezus dat was. 'Ik heb voor je gebeden.' En hier is een geweldige waarheid - Jezus bidt ook voor jou: 'Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt... Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven' (Joh. 17:11, 20). Zal God het gebed dat Christus namens jou bidt, verhoren? Dacht je van niet? Natuurlijk zal hij dat doen!

Zaterdag 27 maart

'Verzoen je met God en leef met hem in vrede, dan zul je weer tot welstand komen' (Job 22:21)(NBV).

Vrede en welstand.

Tegenwoordig hebben we niet alleen last van gewone stress, maar ook van cyberstress. Berichtjes vermenigvuldigen zich als konijnen. Zet je telefoon even een paar uur uit, en als je hem weer aanzet, is ie bijna in gewicht toegenomen door wat er aan berichten is bijgekomen. Dan hebben we ook nog werk gerelateerde stress. Ga maar eens naar de supermarkt en kijk hoeveel woorden je krijgt van de kassière die door de computer wordt gescreend op snelheid en efficiëntie bij het scannen van je boodschappen, het noemen van het totaal bedrag en het je weer de deur uit werken. In een vijfjarig onderzoek onder drieduizend werknemers zei 88 procent dat ze 'heel hard' werkten. 68 procent zei dat ze 'heel snel' werkten. 60 procent zei dat ze 'nog steeds niet al hun werk gedaan kregen'. En 71 procent zei dat ze zich 'opgebruikt' voelden. Zelfs kerkleiders zijn niet immuun. Bijna de helft geeft uiteindelijk op, en naar de vraag waarom, noemde 80 procent het negatieve effect van pastoraal werk op hun gezinsleven. Dus wat is de oplossing voor onze stress? Vrede! En waar vind je rust en vrede? De Bijbel zegt ons: 'Verzoen je met God en leef met hem in vrede, dan zul je weer tot welstand komen.' Hier is hoe het werkt: wanneer je weet dat God van je houdt en je onvoorwaardelijk accepteert, geeft het je de vrijheid om hetzelfde voor jezelf te doen. Als gevolg hiervan word je niet langer gedreven door de behoefte aan acceptatie, bezit en prestatie. Ja, wanneer je leeft volgens de principes die duidelijk in de Bijbel zijn vastgelegd, kun je vrede en voorspoed ervaren!

Zondag 28 maart

‘... alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen’ (Jak. 1:22)(NBV).

Gods zegen ervaren (1).

Jakobus schrijft: ‘Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet... en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet’ (v. 22-25). In dit gedeelte staat de ‘iemand’ in het oorspronkelijke Grieks in de mannelijke vorm. Waarom is dat belangrijk? Omdat er een verschil is in spiegelgebruik tussen mannen en vrouwen. Mannen kijken er over het algemeen net lang genoeg in voor de hoognodige verzorging, terwijl vrouwen vaak een spiegel in hun tas hebben en hun uiterlijk de hele dag door regelmatig controleren. Maar mis het punt niet. Het gaat hier uiteindelijk niet om het verschil in spiegelgebruik tussen mannen en vrouwen. Nee, het gaat om het verschil tussen een paar gehaaste momenten in de Bijbel lezen voordat je aan je dag begint, in plaats van erover te mijmeren totdat het je denken vernieuwt en je karakter vormt naar de gelijkenis van Jezus. Terwijl je in de Bijbel leest, houdt de heilige Geest je een spiegel voor zodat je de nodige aanpassingen kunt maken. Let op de woorden: ‘Wie er zich in verdiept [in de volmaakte wet] en daarbij blijft... zal zalig zijn in wat hij doet’ (v. 25)(HSV). Het is tweerichtingsverkeer. Wil je Gods zegen ervaren? Zorg jij dan voor het ‘doen’, dan zorgt hij voor de ‘zegen’.