

Maandag 1 maart

‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God’ (Jes. 41:10)(NBV).

Vertrouw op God en wees niet bang.

Angst zal je van je creativiteit en eigenwaarde beroven. Het is de vijand van grootheid en het tegenovergestelde van geloof. Hoe langer het in je leeft, hoe sterker het wordt. En het wordt bevrucht door woorden; niet alleen door de woorden die anderen uitspreken, maar ook door de woorden die je tegen jezelf zegt. Wanneer je tegen jezelf zegt: ‘Ik ga het op geen enkele manier redden’, dan geeft dat een deuk in je wapenrusting en ondermijnt het je effectiviteit. En als je het laat voortwoekeren, zal het je gaan kwellen. Wil je angst overwinnen, dan moet je deze eerst identificeren en blootleggen. Angst ligt verborgen in je motieven. Angst hult zich in overbezorgdheid, boosheid, kleingeestigheid, jaloezie en opschepperij (want je wilt niet over het hoofd worden gezien). Het belast je met het idee dat je op je hoede zou moeten zijn, jezelf zou moeten beschermen en verdedigen. Wat zou je beter kunnen doen wanneer je bang bent? Er is maar één gegarandeerde werkwijze: sta op tegen je angsten - angsten binnenin jezelf en angsten van buitenaf. Hier is een belofte uit Gods Woord die vandaag net zo waar is als toen God hem voor het eerst uitsprak: ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’ In de Bijbel spreekt de term ‘Gods rechterhand’ over zijn bereidheid en kracht om ten behoeve van jou in actie te komen. Twee hoofdstukken later in Jesaja zei God tegen dezelfde mensen: ‘Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij’ (Jes. 43:1). En wat God bezit - daar zorgt hij voor.

Dinsdag 2 maart

‘... moeten wij... vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt’ (Hebr. 12:1)(NBV).

Blijf volharden.

Voordat je werd geboren, anticipeerde God op je komst en had hij een specifiek plan voor je. En dat plan omvat het aanpakken van problemen en het overwinnen van obstakels, want zo wordt karakter gevormd. Het kenmerk van een succesvol persoon is zijn vermogen om problemen te zien als kansen in plaats van obstakels. En de belangrijkste lessen vinden niet plaats wanneer je van de goede tijden geniet, maar in de slechte volhardt. Daarom kunnen slechte tijden goede tijden zo goed maken! Als je iets weet over de geboorte van babygiraffen, dan weet je misschien dat de eerste delen die tevoorschijn komen, de voorhoefjes en de kop zijn. Dan verschijnt het hele kalfje, valt drie meter omlaag en komt op zijn rug terecht. Binnen enkele seconden rolt de baby om en staat op, worstelend om die slungelige, onervaren pootjes in beweging te krijgen. Soms gebeurt er dan iets verbazingwekkends. De moedergiraf gaat boven haar pasgeboren kalfje staan, bekijkt het, schopt het om en laat het spartelen. Als het kalfje niet overeind komt, schopt ze er weer tegenaan! En wanneer het moe wordt van de strijd, schopt ze hem nog een keer, om hem te stimuleren op te krabbelen. Sterker nog, elke keer dat het kleintje erin slaagt overeind te komen, schopt de moeder hem opnieuw om. Haar acties lijken ons misschien wreed, maar ze bereidt haar kind voor om te overleven. Want als dat kleine kalfje niet snel leert op te staan en met de kudde mee te rennen wanneer er gevaar dreigt, zal het niet overleven. Dus wat is de les hier? Wanneer het leven je onderuithaalt, sta dan weer op (zie Spr. 24:16). In moeilijke tijden leer je enkele van je belangrijkste levenslessen door pure vastberadenheid en doorzettingsvermogen.

Woensdag 3 maart

*‘Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder’
(Marc. 3:35)(NBV).*

Wanneer je familie je niet begrijpt.

‘Er zat een groot aantal mensen om hem [Jezus] heen, en die zeiden tegen hem: Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder’ (Marc. 3:32-35). Een van je grootste geloofsbeproevingen zullen gezinsleden zijn die je niet begrijpen of jouw waarden en visie niet delen. En het vraagt om wijsheid en genade van jouw kant. Ondanks het feit dat zijn familie hem niet goed begreep, bleef Jezus voor hen zorgen en hen respecteren. Hij weigerde echter zich door hen te laten sturen of zijn van God gekregen opdracht te wijzigen. Zijn prioriteit lag bij de mensen die zich hadden verzameld om te horen wat hij te zeggen had. Voel je je vandaag verkeerd begrepen en afgewezen door je familie? Bid dan dit gebed: ‘Vader, help mij te leven zoals Jezus leefde; wanneer ik te maken heb met mensen die mij verkeerd begrijpen, wanneer ik hun woorden hoor en de prikkel van hun beschuldigingen voel, mag ik dan leren erboven te staan. Help me genadig te zijn voor degene die verteerd wordt door wrok en verlamd is door angst. Geef me opnieuw van uw vrede, zodat het niet uitmaakt wie me verkeerd begrijpt en ik kan doorgaan zoals Jezus doorging - helemaal tot aan het kruis, de opstanding en de ultieme prijs. In Christus’ naam bid ik dat. Amen.’

Donderdag 4 maart

*‘God schiep de mens als zijn evenbeeld... mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen’
(Gen. 1:27)(NBV).*

Wees creatief (1).

Waarom vieren we de geboorte van onze kinderen? Omdat we net als God hebben geholpen om iets te creëren. Een beroemde American football-coach zei: ‘De vreugde zit hem in het creëren, niet in het in stand houden.’ Het is een vergissing te geloven dat God alleen geïnteresseerd is in ‘geestelijke’ dingen’ en niet in ‘wereldlijke’ dingen. Ja, je moet geestelijk groeien. Maar je moet ook de gaven gebruiken die hij je heeft gegeven om zijn doel hier op aarde te vervullen en om anderen te zegenen. Je hoeft niet rijk te zijn of een hoog IQ te hebben om creatief te kunnen zijn. Je zou een creatieve haarstylist kunnen zijn, of een nieuw recept kunnen bedenken of een baan kunnen creëren voor gevangenen om hun leven weer op te bouwen. Dat is niet alleen wereldlijk, dat is ook geestelijk! Een kruis heeft twee palen: een verticale en een horizontale. De verticale paal staat voor je relatie met God, voor wat hij voor jou wil doen en wat hij wil dat jij voor hem doet. De horizontale paal geeft weer wat God wil dat we voor elkaar doen. Vind jij jezelf niet erg creatief? Als je eenmaal je door God gegeven gave ontdekt, zal het de creativiteit in je laten vrijkomen. Paulus schrijft dat we de gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is, moeten gebruiken (zie Rom. 12:6). Haal jezelf niet langer naar beneden alleen maar omdat je niet zo creatief bent als je zou willen zijn. Creatief denken is niet per se oorspronkelijk denken. In feite mythologiseren mensen oorspronkelijk denken. Meestal is creatief denken een samenraapsel van de gedachten van anderen die gaandeweg zijn ontdekt. Dus het woord voor vandaag is: wees creatief.

Vrijdag 5 maart

'... want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt' (Fil. 2:13)(NBV).

Wees creatief (2).

Je krijgt alleen goede ideeën als je waarde hecht aan ideeën. Anders zwalk je door het leven en leef je op ideeën van anderen. Creatieve denkers zijn mensen die ten eerste elke optie onderzoeken. Meerdere mogelijkheden onderzoeken helpt om je verbeeldingskracht te stimuleren, en verbeeldingskracht is cruciaal voor creativiteit. Albert Einstein zei: 'Verbeelding is belangrijker dan kennis.' Waarom? Omdat verbeelding zoekt naar nieuwe manieren om je kennis te laten werken. Ten tweede hebben creatieve denkers geen moeite met onduidelijkheden. Creatieve mensen hebben niet de behoefte om onzekerheid de wereld uit te bannen. Ze zien allerlei inconsistenties en hiaten in het leven, en ze houden ervan om die hiaten te onderzoeken of hun verbeeldingskracht te gebruiken om ze in te vullen. Wanneer je een onvervulde behoefte vindt, kun je ofwel concluderen dat er niets aan gedaan kan worden, ofwel bidden en zoeken naar een manier om in die behoefte te voorzien (zie Fil. 4:19). Ten derde viert creatieve denkers het onconventionele. Creativiteit verkent het terrein buiten de gebaande paden. Kingman Brewster, voormalig president van de Yale University, zei: 'Er bestaat een verband tussen de creatieveling en de halve gare. We moeten die halve gare dus maar lijdzaam dulden.' Om creativiteit te bevorderen moet je bereid zijn originaliteit en eigenaardigheden te tolereren. Ten vierde zijn creatieve denkers niet bang om te falen. De Amerikaanse filosoof Charles Frankel zei: 'Een zekere spanning is de essentiële voorwaarde voor intellectueel en artistiek scheppingswerk.' Creativiteit vereist een bereidheid om dom over te komen. Het betekent dat je soms je nek uit moet steken, met het risico dat je je hoofd kunt stoten. Creatieve mensen weten dit en blijven toch op zoek naar nieuwe ideeën. Ze weigeren zich te laten weerhouden door ideeën die niet werken, en komen met ideeën die wel werken.

Zaterdag 6 maart

'Wees vruchtbaar en word talrijk...' (Gen. 1:28)(NBV).

Wees creatief (3).

Je hemelse Vader heeft de wereld geschapen - en jij bent gemaakt naar zijn beeld. Dat betekent dat jij het in je hebt om creatief te denken. God voltooide zijn scheppingswerk in zes dagen, toen begon óns werk. God zei in wezen: 'Ik heb jou voorzien van alle middelen en talenten die je nodig hebt om een overvloedig leven te leiden. Aan jou de taak om er iets goeds mee te doen.' De schapen die hij schiep geven wol, waarvan wij prachtige stoffen maken in verschillende kleuren voor bijpassende outfits. God maakte geen kaas; hij heeft koeien gemaakt die melk geven zodat wij er kaas van kunnen maken. De Bijbel beschrijft het begin van alle dingen met deze woorden: 'Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk (vermenigvuldig je).' Het woord 'vermenigvuldigen' betekent dat God wil dat je eindigt met meer dan je begonnen was. Maar om dat te doen, moet je creatief gaan denken! In plaats van simpelweg te accepteren wat er is, moet je nemen wat er is en er iets meer van maken. Wanneer je dat doet, volg je in de voetsporen van je hemelse Vader. Soms zetten kerken een domper op elke gedachte of activiteit die niet geestelijk zou zijn, door te zeggen dat het 'werelds' is en dat God er daarom niet blij mee is. Dat is hetzelfde als zeggen dat God alleen werkt binnen de vier muren van een kerk. Nee, 'Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen' (Ps. 24:1). Waar je ook bent, wie je ook bent, wat je ook doet in het leven, God wil dat je je creativiteit aan het werk zet, zodat je hem kunt verheerlijken en anderen kunt zegenen.

Zondag 7 maart

'Jij moet aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan, aan wie ik vakmanschap heb geschonken' (Ex. 28:3)(NBV).

Wees creatief (4).

God zei tegen Mozes: 'Laat voor je broer Aäron heilige kleding maken, die hem waardigheid en aanzien verleent. Jij moet aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan, aan wie ik vakmanschap heb geschonken, en zij moeten dan de kleding voor Aäron maken...' (v.2-3). Aan vaklui dus. God geeft ons artistieke vaardigheden, en we verheerlijken hem wanneer we die gebruiken. Kleding die 'waardigheid en aanzien' verleent, dat vraagt om creativiteit. Laten we niet langer het geestelijke van het wereldlijke scheiden! 'Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus' (Kol. 3:17). Hoe word je creatief? 1) Door te erkennen dat God je creatief heeft gemaakt. 2) Door hem te vragen je talenten en creativiteit te laten zien. 3) Door waarde te hechten aan creatieve ideeën. Het maakt niet uit wat je momenteel doet, of hoe goed je het doet, een creatief idee stelt je in staat het beter te doen. Creativiteit is in staat zijn om te zien wat iedereen heeft gezien, en vervolgens te bedenken wat niemand anders heeft bedacht, zodat je kunt doen wat niemand anders heeft gedaan. Soms ligt creatief denken in de lijn van een uitvinding, waarbij je nieuwe wegen inslaat. Andere keren beweegt het zich langs de lijnen van innovatie, waardoor je oude dingen op een nieuwe manier kunt doen. Maar hoe dan ook, het is de wereld telkens net even met nieuwe ogen proberen te zien, zodanig dat er nieuwe oplossingen verschijnen. 'Op de zevende dag had God zijn werk voltooid' (Gen. 2:2). Merk op dat creativiteit gepaard gaat met werk, en daarom vermijden veel mensen het. Maar als je bereid bent aan je creativiteit te werken, zal God je gebruiken om geweldige dingen te doen.