

Maandag 15 februari

'Elk aards lichaam is anders' (1 Kor. 15:39)(NBV).

De waarheid van de schepping (4).

'Elk aards lichaam is anders; het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis' (1 Kor. 15:39). Iemand schrijft: 'De Bijbel vertelt ons dat een mens zonder inzicht als een dier is' (zie Ps. 49:21). We zijn gemaakt naar Gods 'evenbeeld'. We zijn niet slechts een hogere soort op de evolutionaire ladder. Als mens zijn we ons bewust van ons 'zijn'. God is 'IK BEN' en wij beseffen dat 'wij zijn'. We beseffen dat we bestaan. Naast andere unieke eigenschappen hebben we het aangeboren vermogen om Gods schepping te waarderen. Welk dier kijkt met ontzag naar bijvoorbeeld de pracht van de Grand Canyon? Welk dier haalt vreugde uit de klanken van muziek of neemt de tijd om een orkest te vormen om muziek te maken en samen te spelen? Welk dier van de beesten zorgt voor een rechtssysteem en verleent gerechtigheid aan zijn medeschepselen? We zijn morele wezens. Terwijl vogels en andere wezens instincten hebben om te creëren (nesten, enz.), hebben wij de mogelijkheid om de verborgen wetten van elektriciteit bloot te leggen. We kunnen de wet van de aerodynamica gebruiken om ons over de hele wereld te vervoeren. We hebben ook het door God gegeven vermogen om de waarde van de schepping te waarderen. We graven de verborgen schatten van goud, zilver, diamanten en olie op om ze voor ons eigen voordeel te gebruiken. Alleen mensen hebben het unieke vermogen om God te waarderen voor deze ongelooflijke schepping en om te reageren op zijn liefde.' Ja, God heeft ons geschapen en verlost en heeft een speciaal doel voor ons en houdt zo veel van ons dat wanneer we sterven, hij ons mee naar de hemel wil nemen om voor altijd bij hem te wonen.

Dinsdag 16 februari

'En God zei: 'Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen...' (Gen. 1:24)(HSV).

De waarheid van de schepping (5).

God zei bij de schepping: 'Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen. En 'toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God... Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was' (Gen. 5:1 en 3). Met andere woorden, de mens is niet het zoveelste dier in de evolutionaire keten. 'Micro-evolutie' leert dat er variaties binnen de soorten bestaan. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten honden, enz. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs om 'macro-evolutie' te ondersteunen: dat de ene soort naar een andere soort evalueert. Dr. Derek Prince schreef over de schepping: 'Ik ben zo eenvoudig van geest om te geloven dat het is gebeurd zoals de Bijbel het beschrijft. Ik ben negen jaar professor geweest aan de grootste universiteit van Groot-Brittannië [Cambridge]. Ik heb verschillende graden en academische onderscheidingen, en ik heb het gevoel dat ik in veel opzichten intellectueel wel het een en ander in mijn mars heb, maar ik voel me op geen enkele manier intellectueel minderwaardig wanneer ik zeg dat ik geloof in het bijbelse verslag van de schepping. Voordat ik in de Bijbel geloofde, heb ik veel pogingen ondernomen om de oorsprong van de mens te verklaren en ik vond ze allemaal onbevredigend en in veel gevallen met zichzelf in tegenspraak. Ik ging de Bijbel bestuderen als filosoof - niet als gelovige - en ik zei tegen mezelf: 'Het kan in ieder geval niet dwazer zijn dan sommige andere dingen die ik heb gehoord,' en tot mijn verbazing ontdekte ik dat de Bijbel het antwoord had.' Ben jij op zoek naar antwoorden op je levensproblemen? Of naar richting voor je toekomst? Lees je Bijbel en baseer je leven erop!

Woensdag 17 februari

‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’ (2 Kor. 5:17)(NBV).

Het verhaal van Mickey Mantle.

Mickey Mantle is een van de ware legendes uit de honkbalgeschiedenis. Van 1951 tot 1968 speelde hij meer dan tweeduizend wedstrijden voor de New York Yankees, sloeg een recordaantal van achttien homeruns in twaalf World Series en kreeg in 1974 een plaats in de ‘Baseball Hall of Fame’. Het publiek hield van hem. Hij was beroemd. Hij was rijk. Maar hij voelde zich nog steeds leeg van binnen, dus nam hij zijn toevlucht tot alcohol. In een interview beschreef hij ooit zijn lange strijd met alcohol en zijn hartverscheurende problemen met zijn gezin. De interviewer vroeg toen: ‘En hoe gaat het nu met je, Mickey?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb al acht maanden geen borrel gedronken. Ik begin mijn leven weer op de rit te krijgen, maar ik heb gewoon het gevoel dat er iets ontbreekt.’ Voel jij je zo vandaag? Hebben alle dingen die je hebt bereikt of verworven je niet tevreden gesteld? Mickey Mantle ontdekte eindelijk hoe hij het gat in zijn ziel moest vullen. Tegen het einde van zijn leven vond hij waar hij altijd naar op zoek was geweest: Jezus Christus. Een andere beroemde voormalige honkballer, Bobby Richardson, leidde hem naar Christus. Op de begrafenis van Mantle vertelde Richardson dat hij Mantle had geholpen de Heer Jezus als zijn persoonlijke Verlosser aan te nemen. Op zijn sterfbed zei Mickey Mantle: ‘Ik vertrouw erop dat de dood van Christus mij naar de hemel zal brengen.’ En wat Jezus voor Mickey Mantle deed, wil hij ook voor jou doen. ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’

Donderdag 18 februari

‘Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht’ (Spr. 25:28)(NBV).

Stel gezonde grenzen voor jezelf.

De Chinese muur werd in de derde eeuw voor Christus gebouwd als verdediging tegen overvallen door nomadische volkeren uit het noorden. Gedurende de volgende eeuwen, vooral tijdens de Ming-dynastie (1368-1644), werd de Grote Muur gerepareerd en in lengte verlengd, en strekte zich uiteindelijk uit over meer dan zeventuizend kilometer. Al eeuwen eerder gebruikten bijbelse culturen muren om zichzelf te beschermen en om grenzen om zich heen te trekken om hun eigen gebied te markeren. Om effectief te zijn moesten die muren echter regelmatig worden onderhouden. De geringste bres zou de vijand een noodlottig voordeel kunnen opleveren. Hier is een waardevolle les. Als christen is er één muur in je verdedigingssysteem die te allen tijde moet worden onderhouden en beschermd - de muur van zelfbeheersing. De Bijbel zegt: ‘Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht.’ Het onvermogen om jezelf te kunnen beheersen is als het openen van de stadspoorten en een uitnodiging aan de duivel om je aan te vallen. J. Wilbur Chapman, een van de grote predikers uit de geschiedenis, formuleerde wat hij ‘mijn christelijke levensregel’ noemde. En het is een aanrader! ‘De regel die mijn leven beheerst is deze: alles wat mijn zicht op Christus vervaagt, mijn zin in bijbelstudie wegneemt, mijn gebedsleven belemmert of christelijk werk bemoeilijkt, is verkeerd voor mij en daar moet ik mij als christen van afkeren.’ Vraagje: is er een bres ontstaan in jouw verdedigingsmuren of zijn ze in verval geraakt? Zo ja, doe er dan vandaag iets aan.

Vrijdag 19 februari

‘Maar dat [redding] dankt u niet aan uzelf [kwam niet door eigen streven]; het is een geschenk van God’ (Efez. 2:8)(NBV).

Bankbiljetten en diamanten.

Wil je een beetje proberen te begrijpen hoe God jou ziet, denk dan eens aan de volgende twee dingen. Ten eerste aan een bankbiljet van vijf euro. Wat maakt het waardevoller dan elk ander papiertje van gelijke grootte? De rijkdom en stabiliteit van de regering die haar handtekening erop heeft staan. Je kunt dat biljet van vijf euro verfrommelen, erop gaan staan, het zelfs in tweeën scheuren en weer aan elkaar plakken, en de waarde is nog steeds hetzelfde. Denk vervolgens aan een diamant. Als je een diamant in de modder gooit, is het nog steeds een diamant, zij het een vuile. Maar hij heeft zijn waarde niet verloren. Uiteraard moet je, wil je de schoonheid van de diamant echt waarderen, het vuil eraf halen om hem vervolgens weer te laten glanzen zoals eerst. Wat is het nut van deze twee illustraties? Dat je waarde in Gods ogen als zijn verlost kind niet verandert of vermindert als jij vuil wordt, vertrapt bent of verscheurd raakt door het leven en allerlei omstandigheden. Dat komt omdat je werkelijke waarde niet wordt bepaald door je eigen inspanningen, maar door de prijs die Jezus voor jou heeft betaald aan het kruis. Daar vond de grote omwisseling plaats. Al je zonden van de wieg tot het graf werden op hem gelegd. En wanneer jij hem als jouw Redder aanneemt, wordt al zijn gerechtigheid overgedragen op jou. Je hoeft er geen moeite voor te doen. Het is een geschenk. ‘Maar dat [redding] dankt u niet aan uzelf [kwam niet door eigen streven]; het is een geschenk van God.’

Zaterdag 20 februari

‘Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare...’ (2 Kor. 4:18)(NBV).

Heb je er al voor gebeden?

God heeft bidden niet moeilijk of ingewikkeld gemaakt, maar eigenlijk heel eenvoudig. De waarheid is dat velen van ons vaker bidden dan we weten. En we hebben een effectiever en succesvoller gebedsleven dan we ons realiseren. Het probleem is dat we het niet altijd herkennen wanneer we bidden. Dat komt omdat we er een verkeerd idee van hebben. Ons is geleerd dat gebed een specifieke omgeving vereist, zoals de kerk, of een voorgeschreven houding zoals knielen, of een bepaalde vorm van woorden zoals ‘U’ en ‘Gij’, en dat we ons strikt moeten houden aan bepaalde religieuze rituelen. Nee, bidden is simpelweg praten met God, vervolgens stil zijn en hem met jou laten praten. Je kunt altijd, overal en voor alles bidden door je gedachten, uitgesproken én onuitgesproken, op God te richten. Paulus schrijft: ‘Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.’ Stel je voor dat alle zegeningen en goede dingen van God liggen opgeslagen in een gigantisch pakhuis in het onzichtbare rijk; dingen als vergeving, kracht, wijsheid, leiding, gunst en hulpbronnen. Door te bidden ga je Gods pakhuis van zegeningen binnen, en door geloof ontvang je ze en breng je ze weer in je leven. De Bijbel zegt dat je niet hebt gekregen omdat je niet hebt gebeden (zie Jak. 4:2). Dus bid voor wat je vandaag nodig hebt en vraag God erom - in de overtuiging dat hij het je zal geven. Jezus zei: ‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren’ (Joh. 15:7). Dus, heb je het al in gebed gebracht?

Zondag 21 februari

'Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af...'
(Fil. 3:13-14)(NBV).

Vergeet het en ga verder.

We hebben allemaal een 'verleden'. Het zit vol met pijn, ons door anderen aangedaan, met fouten die ons in de problemen hebben gebracht, en met dingen waar we ons zo voor schamen dat we er niet openlijk over zouden durven praten. Wat moeten we doen? Er zijn maar twee dingen die je kunt doen met je verleden: je erop richten of het vergeten en verder gaan. Als je vergeving nodig hebt, vraag God er dan om, ontvang het in geloof, leer van je fouten en probeer het de volgende keer beter te doen. Paulus schreef: '... één ding doe ik [het is mijn enige streven]: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de [hemelse] prijs van de roeping van God, die van boven is' (Fil. 3:14)(HSV). Let op de woorden 'één ding doe ik'. Voordat Paulus Christus ontmoette, zette hij routinematig christenen gevangen, vermoordde hen en probeerde zo de gemeenten te vernietigen. En hij werd er nog voor betaald ook! Misschien voel je je daardoor een beetje beter over je eigen verleden. Nú had Paulus echter maar één ambitie: 'ik richt mij op wat voor me ligt.' Wanneer jij in de fout gaat door te zondigen, vergroot je je fout door er obsessief mee bezig te blijven en je te wentelen in schuldgevoelens. Waarom zou je dat doen? God heeft toch gezorgd voor vergeving voor jou? Dus of je nu twintig jaar geleden of twintig minuten geleden hebt gezondigd, het enige dat je eraan kunt doen is God om vergeving vragen, die ontvangen, het achter je laten en verder gaan. Je moet de fouten van gisteren loslaten om de zegeningen van vandaag te kunnen pakken. Wanneer je dat leert, zal je genieten van het leven zoals God het bedoeld heeft.