

## Jeremia - Persoonlijke ervaringen

### Jeremia 11: 1-4 Gods opdracht - Gehoorzaam zijn aan God

De Heer zegt dat Jeremia tegen de inwoners van Juda en het volk moet zeggen:

- 1) God heeft hun voorouders uit Egypte bevrijdt en een afspraak met hen gemaakt.
- 2) Ze moeten gehoorzaam zijn aan God en zich aan Zijn regels houden.  
Doen ze dat, dan zal God hun God zijn en hen zegenen.  
Doen ze dat niet, dan zal Hij hen straffen.  
Israëls verbond met God zal dan verbroken worden.

### Het volk doet niets met deze boodschap

- Israëls verbond met God wordt gebroken.  
Ze zijn niet gehoorzaam aan God.
- Jeremia wordt verguisd. Het doet Jeremia veel pijn.

### Jeremia 11:1-17 Israël luistert niet naar de Heer

- **Jeremia moet dat zeggen tegen het volk.** (Jer.11).  
God heeft zich gehouden aan de afspraak. Israël niet. Vroeger niet en nu niet.
- **Israël gaat andere goden aanbidden.**  
**Daarmee verbreken ze het verbond met God.**
- **God gaat Israël straffen.**  
Hij stuurt een ramp op Israël af. Er is geen redding mogelijk.

### Jer. 11:18-23 – Jeremia is in gevaar

- De mannen Jeremia's geboorteplaats **Anathoth** maken een plan om Jeremia te doden. God vertelt Jeremia over de plannen van zijn stadsgenoten.
- Jeremia stelt zijn vertrouwen op God. God belooft Jeremia, dat Hij de mannen, en zelfs zijn medeplichtige familie zal straffen.
- **God zal Jeremia beschermen** en de mannen van **Anathoth**, inclusief de familie van Jeremia laten sterven.

### Dia's van Anathoth laten zien.

### Jeremia 12:1-4 – Jeremia's vragen en Gods antwoord

- Jeremia vraagt aan God:  
‘Waarom gaat het goed met slechte mensen?’  
‘Waarom genieten bedriegers van een fijn leven?’  
Jeremia vraagt God om hen te streng te straffen.
- God zegt dat het nog erger is:
  - Jeremia's broers en ooms, laten hem Jeremia in de steek.
  - Ze schelden hem uit als hij langskomt.
  - Ze zijn onbetrouwbaar, Jeremia mag hen niet meer vertrouwen.
- Het volk zal gevangen meegenomen worden naar Babel.

### Jeremia 12:5-6

- Jeremia's eigen familie heeft hem verraden. Hij mag niet op hen vertrouwen.
  - Ze zullen Jeremia schreeuwend achtervolgen.
  - Menselijkerwijs gesproken staat Jeremia er alleen voor.
  - Hij kan geen mens meer vertrouwen.
- 

### Jeremia 13

- Jeremia moet een linnen gordel kopen. Hij moet zorgen dat hij niet nat wordt. Hij gehoorzaamt, koopt een gordel, doet hem en loopt er mee rond. Niets bijzonders – Jeremia draagt gewoon een nieuwe gordel.
- Dan komt God met de opdracht:
  - Jeremia moet de gordel drooghouden en gaan verstoppen bij de Eufraat in de kloof van een rots.
  - Dat is een opmerkelijke opdracht en een enorm eind lopen. **(tot. >2000 km)**
- Na vele dagen zegt God moet Jeremia de gordel weer moet ophalen. Hij gaat weer op weg en haalt de gordel op. Het linnen is niet nat geworden was, maar de gordel is helemaal bedorven. Jeremia 13:7 zegt: “En zie, de gordel was vergaan, hij deugde nergens meer voor.”

Als Jeremia dat heeft geconstateerd, komt God met de reden waarom dit alles moest gebeuren.

### **De overdrachtelijke betekenis**

- **Jeremia 13:9:** “Zo zegt de HEERE, zo zal Ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan.”  
Dit is de betekenis: De Joden waren trots op zichzelf en de joden in Jeruzalem nog een graadje erger.
- **Jeremia 13:10:**  
“Dit boosaardige volk, dat weigert naar Mijn woorden te luisteren, dat hun verharde hart volgt, andere goden achter na gaat om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen – dat zal **worden als deze gordel, die nergens meer voor deugt.**”
- God had prachtige bedoelingen met Zijn volk. Al die woorden van God waren juist bedoeld om Juda tot aardse welvaart te brengen en het hoofd van alle andere volken te laten zijn.

**Maar het volk weigert. Doet niet wat God eist, maar gaat afgoden aanbidden.**

-----

## **Jeremia 14 - Grote droogte – Jeremia smeekt om regen**

God geeft een lange tijd van droogte.

- Juda treurt, want het gaat slecht met het land, de mensen en de dieren.
- Het volk loopt in rouwkleren. Jeremia belijdt schuld.
- Het volk (hij schaart zichzelf hier ook bij) heeft slechte dingen heeft gedaan.
- Er is geen water meer. Iedereen heeft er last van.
- Jeremia bidt voor de mensen. Hij smeekt om regen.
  - Er is geen water meer.
  - Mensen zitten verdrietig op de grond.
  - Elke put staat droog.
  - Boeren zijn bedroefd.
- Alles gaat mis

## **Jeremia 15 - Gods besluit staat vast**

God wil stoppen met het volk. Hij gaat ze straffen. Zelfs als Mozes en Samuel samen voor het volk zouden pleiten, dan wil God nog niet zijn volk helpen.

Als het volk vraagt: “Hoe nu verder”, dan moet Jeremia tegen het volk zeggen:

- Een deel zal sterven.
- Een ander deel zal sterven zal in ballingschap gaan. In deze crisis gaat Jeremia twijfelen aan God en zegt verkeerde dingen tegen Hem. God wil dat niet.
- Hij moet dat terugnemen.
- Alleen als hij goede gedachten over God heeft mag hij spreken namens God.
  - God zal hem beschermen.
  - Mensen zullen wel tegen hem strijden, maar hem niet overwinnen.
  - Niemand zal hem kwaad kunnen doen. God maakt hem onkwetsbaar.
  - Mensen zullen wel tegen hem strijden, maar niet overwinnen.
  - God is bij hem – God is zijn helper, redder en beschermer.