

zwaard
priester
Nedukadressar
Babel
geroepen
Juda
liefde
Egypte
afbreken
ontrouw
godsspraak
redden
ASSUR
koning
bidden
bruid
beiofte
kokende-ketel
Waarom
pottenbakker
opbouwen
vliegen
amandeltak
hoop
Israël
Jeremia
rouw
juk
profeet
volken
straf
verbond
oogappel
lendendoek
daarom
ballingschap

70~jaar



Avond 2

De 2e van 4 avonden over het boek Toespraken

20.00 – 20.05 Gebed en indeling van de avonden (Bram/Ria)

20.05 – 20.15 terugkoppeling vragen & opdrachten (Mark)

20-15 – 20.30 vertelling (Ineke)

20.30 – 20.45 bezinning/verwerking met koffie of thee (Ineke)

20.45 – 21.15 Openbaar optreden; Waarom? Daarom! (Mark)

21.15 – 21.25 korte toelichting op vragen & opdrachten (Ineke)

21.25 afsluiting (Bram/Ria)



1.

Jeremia 1:6 Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen.

Wanneer zegt Jeremia dit?

A. Als antwoord op Jeremia 1:5

B. Als antwoord op Jeremia 1:2

C. Dit is onbekend gebleven

D. Dit vinden op een andere plaats in de Bijbel, nl. Jeremia 1:4



2.

God zegt iets over Jeremia van voor zijn geboorte

Hoeveel dingen zegt God over Jeremia?

*God zegt **drie** dingen over Jeremia, nl:*

*5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, **heb Ik u gekend**, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, **heb Ik u geheiligd**; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.*



3.

Lees Jeremia 1:19

Wie zijn die “zij” in dit vers?

1:15 want zie, Ik roep *alle geslachten der koninkrijken van het Noorden*, luidt het woord des HEREN, en zij zullen komen en zetten elk zijn troonzetel in de poorten van Jeruzalem en tegen al zijn muren rondom en tegen al de steden van Juda;



4.

Lees Jeremia 1

Wat is het doel van God met Jeremia?

En waarom is dit Bijbelboek geschreven?

9 Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de HERE zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; 10 merk op,

Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en

af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen



n.a.v. de vertelling van Ineke:

Welke lijnen lopen er van dit verhaal:

naar Jeremia 2 t/m 10?

naar het leven van een christen in 2021?

naar jouw eigen leven?



Hoofdstuk	Gaat over:
2	De ontrouw van Gods volk
3	Oproep tot berouw
4-6	Verwoesting nadert
7-8	Jeremia spreekt in de tempel; het volk weigert bekering
9-10	Jeremia voorziet verwoesting & ballingschap; hekelt afgoderij



Is Israël Gods Bruid? Ja, onder andere Jeremia 2:2-3

“Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan” Jer. 2:13

- het heeft God verworpen
- het heeft haar heil verwacht van hout en steen

God vraagt zelfs: “Waar heb Ik jullie tekortgedaan?”



“Een vis verrot vanaf z'n kop”

Jeremia legt de vinger op de zere plek: de leiders van het volk
Zij hebben de Bruid uit Jer. 2:2 betovert tot ze een hoer werd in Jer. 2:20

Jer 2:5 zij zijn achter nietige dingen aangegaan en zijn nietig geworden
één van de grootste thema's uit de Bijbel:

JE WORDT WAT JE AANBIDT



“Een vis verrot vanaf z'n kop”

Jeremia 2:6 voorvaderen, priesters, profeten en koningen verwijten God:

- “Waar is Hij nou, die ons de woestijn instuurde?”
- “ ‘t Is hier geen leven!”
- de wetshandhavers kenden God niet
- de herders kwamen tegen God in opstand
- de profeten profeteerden namens de Baäl
- ze gingen allemaal achter zinloze dingen aan

God antwoordt in Jer. 2:7 dat Hij het anders ziet



“Een vis verrot vanaf z'n kop”

Jeremia 2:6 voorvaderen, priesters, profeten en koningen verwijten God
7 Aanklachten die God heeft:

Jeremia 2:17, 21, 27, 30, 33, 35 en 3:9

Conclusie: de Heer verwerpt hén op wie u vertrouwt.
Met hen zult u niet voorspoedig zijn



Hoofdstuk	Gaat over:
2	De ontrouw van Gods volk
3	Oproep tot berouw
4-6	Verwoesting nadert
7-8	Jeremia spreekt in de tempel; het volk weigert bekering
9-10	Jeremia voorziet verwoesting & ballingschap; hekelt afgoderij



God vraagt Israël: “Waar hebt u het niet gedaan? Waar heb je niet gehoereerd?”

God riep haar steeds terug, maar ze kwam niet terug

Haar zuster Juda zag het en? Deed evenzo. Zonde is buitengewoon besmettelijk.

Juda bekeerde zich uiterlijk; maar letterlijk niet van harte

Zie de waarschuwingen in Sefanja 1:4-6 en Openbaring 3:15

Jer. 3:8 De Man die de scheidsbrief overhandigt, neemt haar weer terug
3.14

Jer 3:12 en 22: Keer toch terug: Ik blijf niet boos en Ik zal u van uw dwalingen genezen



Jer. 3:15-19 doorkijkje IN de toekomst. Hier gaan wij naartoe!

Babylon mag rijkzende zijn; God gaat de nieuwe wereld regeren met Zijn Bruid

Het gaat God niet om ark (hout) of tempel (steen). Het gaat Hem om Zijn Bruid

Zie ook Jesaja 40

troost troost Mijn volk

1Corinthe 3:16,17

wij zijn de tempel

2Corinthe 6:16 en

wij zijn de tempel

Openbaring 21

Nieuwe Jeruzalem = de Bruid

Openbaring 22

Boom en rivier des levens



Hoofdstuk	Gaat over:
2	De ontrouw van Gods volk
3	Oproep tot berouw
4-6	Verwoesting nadert
7-8	Jeremia spreekt in de tempel; het volk weigert bekering
9-10	Jeremia voorziet verwoesting & ballingschap; hekelt afgoderij



Wat gebeurt er als Juda berouw toont?

Jer. 4:2 dan zullen de heidenvolken zich gezegend noemen om Hem, en zich in Hem beroemen.

Oproep aan de mannen van Juda: Besnijdt de voorhuid van je hart!

Zie ook Jeremia 9:26, Deuteronomium 30:6 en Romeinen 2:29

God snijdt de zonde er radicaal uit

Jeremia had het hier heel moeilijk mee (Jer. 4:10) zie Abraham (Gen.18:20-33)



Jeremia 5:25-29

25 Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, uw zonden onthouden u het goede. 26 Want onder Mijn volk worden goddelozen gevonden. Men ligt op de loer, ineengedoken als vogelvangsters. Zij zetten een vernielende strik, mensen vangen zij. 27 Hun huizen zijn zo vol bedrog als een kooi vol vogels. Daarom zijn zij groot en rijk geworden, 28 vet en vadsig. Zelfs overtreffen zij de slechtste dingen: geen rechtszaak behartigen zij, zelfs niet de rechtszaak van een wees, en toch hebben ze voorspoed, het recht van de armen laten zij niet gelden. 29 Zou Ik vanwege deze dingen niet straffen? spreekt de HEERE, of op een volk als dit Mijzelf niet wreken?



Jeremia 5:30-31

30 Iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land:

31 de profeten profeteren leugens,
de priesters heersen door hun handen,
en Mijn volk heeft het graag zo.

Maar wat zult u doen aan het einde hiervan?

DIT IS DE KERN VAN HET PROBLEEM



Jeremia 6:1-15 God gaat ingrijpen

Jeremia 6:16-30 Ook zij die vluchten zullen omkomen

Wat is de reactie van de leiders?

“Wij weigeren om te gehoorzamen”; dat gaan wij dus niet doen! (6:16)

Vonnis: zij allen zijn de afvalligsten van de afvalligen, want de slechten zijn niet uitgezuiverd. (6:28,29).

Hier zie je pure rebellie.

Zie de zondeval, zie Openbaring 16:10 en volgende. Ook dáár grijpt God in

Let op: de gemeente komt vanaf Openbaring 11 niet meer voor.

God verwoest de macht van de zonde. De Bruid IS EN BLIJFT
onberispelijk



Hoofdstuk	Gaat over:
2	De ontrouw van Gods volk
3	Oproep tot berouw
4-6	Verwoesting nadert
7-8	Jeremia spreekt in de tempel; het volk weigert bekering
9-10	Jeremia voorziet verwoesting & ballingschap; hekelt afgoderij



Jeremia krijgt de volgende opdracht:

7:2 Ga in de poort van het huis van de HEERE staan, en predik daar dit woord, en zeg: Hoor het woord van de HEERE, heel Juda, u die door deze poorten binnengaat om zich voor de HEERE neer te buigen. 3 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat Ik u wonen in deze plaats. 4 **Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: De tempel van de HEERE, de tempel van de HEERE, de tempel van de HEERE is dit! ...**

8 Zie, u vertrouwt op bedrieglijke woorden die niet van nut zijn.

Hun tempel en jouw kerk kan dus een afgod worden als je het bóven God plaatst



Jeremia krijgt de volgende opdracht:

Jeremia 7:2-8

Hun tempel en jouw kerk kan dus een afgod worden als je het bóven God plaatst

Zie 3:15-19 het gaat God niet om een ark van hout of een tempel van steen...

God maakt zich een Bruid uit Joden én heidenen

8:4-13 iedereen wil de hemel in; maar niemand wil sterven aan het kruis

Laten we de waarschuwing uit Jeremia 5:31 héél erg serieus nemen.

De weg is smal.



Hoofdstuk	Gaat over:
2	De ontrouw van Gods volk
3	Oproep tot berouw
4-6	Verwoesting nadert
7-8	Jeremia spreekt in de tempel; het volk weigert bekering
9-10	Jeremia voorziet verwoesting & ballingschap; hekelt afgoderij



Betekenis Babel: verwarring door vermenging

kenmerken van God:	kenmerken van afgoden
is liefde (agapé)	zijn veeleisend (top-down)
draagt ons (hoopvolle toekomst)	moeten gedragen worden
leeft en wil relatie	kunnen geen kwaad/goed doen
leeft in eeuwigheid	zullen vergaan



Betekenis Babel: verwarring door vermenging

Kenmerken God versus afgoden

Jeremia 10

1 Hoor het woord dat de HEERE tot u spreekt, huis van Israël. 2 Zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen. 3 Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig



Betekenis Babel: verwarring door vermenging

Kenmerken God versus afgoden

Jeremia 10:1-3

10:24 Jeremia erkent God en zijn eigen positie (zie Jesaja 6)

10:25 en wijst de veroorzaker(s) aan

afgoderij leidt onherroepelijk tot verwoesting



Vragen en opdrachten voor thuis



deze zijn bedoeld om je te helpen ontdekken wat er staat



1. Stel over Jer. 11 t/m 15 ontdekkingsvragen

Ontdekkingsvragen zijn vragen, waarvan het antwoord in de tekst is terug te vinden.

- Wie komen er in dit stuk voor?
- Wat gebeurt er?
- Waar vindt het plaats?
- Wanneer gebeurt het?



2. Kun je in hoofdstuk 11 t/m 15 ook oorzaken en gevolgen aangeven?

Voorbeeld:

Oorzaak:

Jer.8:12 Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben? Ze schamen zich zelfs niet in het minst, ja, zij weten van geen blozen.

Gevolg:

Jer.8:12 Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen



3. Stel dat van Jer. 11 t/m 15 een film wordt gemaakt en jij krijgt de rol van Jeremia.

Met welk hoofdstuk zou je de meeste moeite hebben?

en waarom?



Bedankt voor jullie aandacht en succes met de opdrachten!

Je kunt ons altijd vragen stellen of opmerkingen mailen:

bijbelstudies@wijnstokgemeente.nl

